

De "rivier" in de Oase

In een vorig wijkbericht en ook in de Geandewei hebt U kunnen lezen dat er rond de afkondiging van de overledenen iets veranderd zou worden. En misschien hebt U de verandering al opgemerkt in de kerk. Er wordt een lichtje aangestoken voor de overledene en er wordt een steen in de "rivier" gelegd.

In de afgelopen weken is er hard gewerkt door een aantal vrijwilligers om dit te realiseren. Er is veel ruimte gemaakt meteen rechts als je de kerkzaal binnenkomt. Vele stapels stoelen zijn verwijderd en die hebben een goede bestemming gekregen! Toen was er plaats voor twee tafels waar de "rivier" op gemaakt kon worden. Het gedachtenispaneel is wat veranderd en verplaatst.



Yn petear mei... Clara Wits - Bouma

Een ruimtelijk uitzicht had ik vanaf de 15^e verdieping op het Prins Clausplein tijdens het interview met mevrouw Bouma-Wits. Zij bedacht de naam "Ruimte". Ze is geboren en getogen in Leeuwarden. Daarna woonachtig geweest in Zeist, Alkmaar en Heiloo. Helaas moest mevrouw Bouma de zee wel missen, toen ze hier weer ging wonen. Gelukkig heeft ze samen met haar man een plek gevonden in Huizum Oost.

Een week nadat ik het interview had gedaan, kreeg ik een brief van mevrouw Bouma-Wits met daarin een samenvatting van wat ze verteld had. Persoonlijker dan dat had ik het niet kunnen verwoorden. Daarom:

"In ons gezin kregen we veel ruimte om verschil van meningen te kunnen hebben over diverse onderwerpen. Later op de H.B.S. kregen we les van een leraar Geschiedenis die ons vertelde over Schriftkritiek en wat dit

Vier dames (Gé de Goede, Margo Ozinga, Tine Reitsma en Helma Feenstra) zijn een dag aan het vilten geweest en hebben een "rivier" gemaakt van wol. Het was een heel leuke bezigheid en bovendien heel gezellig. Het resultaat ligt inmiddels op zijn plaats onder het gedachtenispaneel. Een prachtige gedenkplek voor onze dierbare overledenen.

Hieronder nog een keer het bijbehorende gedicht, wat op het gedachtenispaneel staat:

*Er is een steen verlegd in een rivier op aarde....
Door het verleggen van die ene steen
zal de stroom nooit weer dezelfde weg gaan.
De naam geschreven op die steen
blijft voor altijd in Gods handpalm gegrift staan.*

Helma Feenstra



Colofon

Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden

Uiterste inleverdatum voor het volgende nummer: **18 mei**

redactie.huizummoost@gmail.com

Pastoraal team

Ds. D.G. Posthuma
Ademastrijtte 31
9251 RB Burgum
Tel. 0511-472554
d.g.posthuma@zonnet.nl

Ds. W.M. le Cointre
Taniaburg 47
8926 LW Leeuwarden
Tel. 2675825
hlecoijn@tiscali.nl

Anja Bakker
Hanenburg 13
8926 KT Leeuwarden
Tel. 2671016

Corry Tigchelaar
Stroek 9
8731 BX Wommels
0515-332952

Voorzitter kerkenraad

Dhr. A.K. Damstra
Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel. 2884434
ak.damstra@xs4all.nl

Ruimte verschijnt 7 x per jaar.
Voor actuele berichten verwijzen wij u naar de Geandewei.

inhiel.

In een club (Jeugd en Evangelie) leerden we met andersdenkenden om te gaan en ieders mening te vernemen. Dat bleek bijzonder nuttig.

Heel belangrijk voor mij waren boeken zoals "De vrouw bij de bron" (Maria de Groot), "De Aartsmoeders" (Catherine Chailier) en de vele van H.M. Kuitert om maar enkele te noemen.

Als je zelf graag ruimte krijgt (of neemt) is het logisch dat je je naaste de ruimte geeft voor eventuele andere standpunten. Van daaruit zien te komen tot samenwerking en hopelijk samen op weg durven gaan.

Vandaar de naam Ruimte."

Edwin van der Wal

Protestantse Kerk



Ruimte

Wijkbericht van de Protestantse
Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum (Oost)

april 2011
Jaargang 1, nummer 7

Inhoud

Redactioneel	1
Pasen	1
Karakter	1
Rondom de diensten	2
Palmpasen	2
Vesperviering	2
Kerkelijk Leeuwarden	
Duurzaam?	3
Microkrediet=Oikokrediet?	3
De rivier in de Oase	4
Yn petear mei...	4

Redactioneel

Dit is de tweede Ruimte, het Paasnummer. Zoals beloofd een interview met mevrouw Clara Bouma-Wits over de naam Ruimte. En een stukje over de "rivier" door Helma Feenstra. We hadden dit stukje al in december willen plaatsen, maar nu is het dan uiteindelijk gelukt. Verder graag aandacht voor de enquête om te onderzoeken wat het karakter is van Huizum-Oost.

Iedereen weer bedankt voor de bijdrages en veel leesplezier. Vrolijk Pasen!

De redactie



Pasen

Ieder van ons heeft waarschijnlijk wel een lievelingsgedeelte uit de Bijbel. Een psalm, een verhaal, een brief, een evangeliegedeelte. We zullen allemaal wel verschillende gedeelten hebben, mooi ook, zo verschillend mensen wij ook zijn en wat saai zou het zijn als we allemaal 'gelijk' waren en 'hetzelfde' mooi vonden. Nee, zo is het goed, dan kun je ook met elkaar spreken, dan heb je elkaar wat te vertellen en in geloof en ongelooft kun je elkaar aanvullen, verrijken. Als we bij het Johannes' evangelie 3 mensen zien, 3 stemmen horen, en allen zo anders: Johannes, Petrus, Maria.

Johannes 20 is het prachtige Paasevangelie, en hij schrijft weer heel anders dan zijn mede-evangelisten, die voor Pasen ook hun eigen verhaal hebben.

Eerst die 2 mannen, Simon Petrus en de andere, van wie Jezus veel hield. Zeker, snelle jongens, als was er een vrouw eerder in die tuin met haar verdriet. We horen in het verhaal van 'niet begrijpen' en ook van geloof..., en daarbij: 'en ze gingen terug naar huis'. Dat vind ik ook mooi herkenbaar opgeschreven: we gaan op Paasmorgen, als we 'het verhaal horen' ook weer naar huis, we gaan 'gewoon' over in het ritme van de (vrije) dag. Tja...

Maar dan dat andere. Misschien is dit wel het mooiste woord dat ik ken uit de bijbel. Het is wat

Karakter

Wie zijn wij?

Wat moet er gebeuren, wil er over 10 jaar op deze plek nog een levende gemeente zijn? Met deze vraag is de werkgroep gemeente-opbouw aan het werk gezet door de kerkenraad. Inmiddels zijn er diverse verkenningen gedaan en is er ook een start gemaakt met de bezinning op de vraag: wie zijn wij eigenlijk als gemeenschap en wie willen wij zijn?

Wanneer je als werkgroep of als kerkenraad plannen wil maken voor de toekomst, moet je toch eerst goed weten wat de situatie nu is, wat er wel is en ook: wat er mist. Wat zijn sterke kanten en waar zitten mogelijk de blinde vlekken? Want, ook al is de gemeente Leeuwarden-Huizum(oost) nog maar net in het leven geroepen; iedere gemeenschap heeft sterke en zwakke punten. Net als ieder mens haar of zijn mooie en moeilijke kanten heeft. Die goede en die lastige kanten willen we eerst in

op de Paasmorgen aan die ene vrouw wordt gezegd. Die vrouw in haar verdriet, met haar tranen, in vertwijfeling....zij wordt bij haar naam genoemd: Maria.

En dat is – zo geloof ik – PASEN. Dat je naam gekend is, dat je er mag zijn en dat deze uitgesproken wordt door de Levende, de tuinman, immers 'bewerker van de aarde'.

En als je dan zelf in het verhaal mag horen dat jouw naam genoemd wordt, dan gun je zeker elke ander het leven. Daar is geen uitsluiting, daar zijn geen grenzen.

In het vroege licht van de eerste dag staan, onbevangen in de tuin de Levende vinden: als bloesem aan een dode tak

*als bol uit de zwarte aarde
als stille schoonheid,
wit als sneeuw.*

*De Levende die grenzen doorbreekt
van dood en leven
gloort in het groen
en straalt....
Open staan daarvoor.*

*Geef ons ogen om te zien
wat leven in uw Licht betekent.*

ds. Douwe Posthuma

kaart brengen, voor we de vraag gaan beantwoorden: wat is er nodig?

Een vragenlijst

De kerkenraad en de werkgroep gemeente-opbouw willen dus eerst graag weten hoe gemeente-leden en anderen het gemeente-zijn in Huizum-oost ervaren. Daartoe maken we gebruik van een vragenlijst uit het 'Handboek gezonde gemeente' van Robert Warren. De mensen die op 9 maart op de gemeentevergadering waren hebben deze vragenlijst al ingevuld. Maar een heleboel mensen waren daar niet. En omdat we een zo breed mogelijk beeld willen hebben van de gedachten en gevoelens van onze gemeente-leden, willen we ook graag dat zoveel mogelijk mensen deze vragenlijst invullen. Dat kan op onze website (www.kerkhuizummoost.nl) of door

vervolg op blz. 3

De diensten van de Stille Week & Pasen

21 april, 19.30 in de Oase: Witte Donderdag. Een sobere dienst waarin de instelling van de Pesachmaaltijd een belangrijke rol speelt. We vieren met elkaar de dienst van Schrift en Tafel. Muziek: Arjen Nauta, voorganger: ds. Douwe Posthuma.

22 april, 19.30 uur in de Oase: Goede Vrijdag. In deze dienst luisteren we naar gedeelten uit Markusevangelie en we zingen daarbij passende liederen. De cantorij, o.l.v. Olchert Clevering werkt mee en zingt o.a. een aangrijpend 'goddelijk beklag' (naar Micha 6: 3). Voorganger is ds. Douwe Posthuma.

23 april, 19.30 uur in de Oase: Stille Zaterdag. In deze dienst is het de avond van het wachten op het licht van Pasen, de avond van opstaan, de sabbath die voorafgaat aan de eerste dag van de week. We horen de verhalen van de Schepping uit Genesis 1, we gedenken onze doop en halen het licht op. De cantorij, o.l.v. Olchert Clevering, werkt ook in deze dienst mee en voorganger is ds. Helmer le Cointre.

24 april, 10.00 uur in de Oase: Paaszondag. Het grote Scheppingsverhaal uit Genesis 2 en het evangelieverhaal uit Johannes 20, de 'tuinman' die Maria bij haar naam roept staan centraal. En daarin mogen we horen: we mogen er zijn, is er leven op aarde, voor iedereen! Muziek: Jochem le Cointre en voorganger is ds. Douwe Posthuma. De kerk zal een 'bloementuin' zijn om na de dienst bloemen uit te delen aan o.a. zorginstellingen in onze wijk.

1 mei	09.30 uur koffie, 10.00 uur dienst	Ds. D.G. Posthuma H.A.
8 mei	09.30 uur	Ds. D.G. Posthuma
15 mei	09.30 uur	Ds. R. Silvis, St. Annaparochie
22 mei	09.30 uur	Ds. D.G. Posthuma
29 mei	09.30 uur	Ds. W.M. le Cointre



Palmpasen: Feest in de kerk



Op 17 april is het Palmpasen. In de kerk vieren we op deze zondag de intocht van Jezus in Jeruzalem. Rijdend op een ezel werd Jezus toegejuicht door de mensen, zwaaiend met palmtakken.

Ook in de kerk is het feest. De kinderen

mogen een palmpasestok maken (een houten kruis versierd met groen en lekkers, met bovenop een broodhaantje) en in optocht door de kerk gaan. Hoe meer kinderen er zijn, des te feestelijker de dienst wordt.

Iedereen van harte welkom op 17 april in de Oase. De dienst begint om 9.30 uur.

Vesperviering in de Dorpskerk

We nodigen u graag uit om op 8 mei in de Dorpskerk, aanvang 17.00, de laatste vesperviering van dit seizoen mee te beleven. Het thema: "Een brug bouwen naar...de natuur" zal u vast aanspreken zo met de bloemaand (blommemoanne) Mei om u heen.

We willen iedereen die dit afgelopen seizoen de vespervieringen door hun aanwezigheid hebben ondersteund hartelijk bedanken en u een fijne zomertijd toewensen.

Mocht u reacties en/of suggesties kwijt willen over de vieringen dan kunt u die mailen naar M. Koster mariakkoster@gmail.com. Tot ziens en een hartelijke groet.

De Vespergroep



vervolg van blz. 1 **Karakter**

een exemplaar op te halen in de kerk of op het redactie-adres. Uw antwoorden kunt u opsturen aan het adres van de redactie (zie achterop), liefst per e-mail maar via de reguliere post of zelf door de bus doen, mag ook. Er wordt in deze vragenlijst een beroep gedaan op onze verbeeldingskracht. Denk dus niet al te lang na, maar geef uw

antwoord gewoon zoals het bij u opkomt. Het is daarbij wel van belang dat u enige toelichting geeft als dat gevraagd wordt; waarom dit antwoord? Probeer het met een paar woorden uit te leggen, pas dan kunnen we er wat mee. Alvast bedankt voor uw/jouw medewerking!

Namens de werkgroep gemeente-opbouw, ds. Helmer le Cointre

Kerkelijk Leeuwarden Duurzaam?

Het begrip "duurzaamheid" krijgt veel aandacht in onze samenleving en is belangrijk voor de kerk. Niet alleen materieel, maar vooral op het sociale vlak. Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met productie en consumptie, maar is ook het omgaan met de medemens, fair-trade, bewuste levensstijl, delen en werken aan gerechtigheid in de wereld.

Vanuit het christelijk geloof is duurzaamheid verbonden met de Bijbelse visie op gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Deze visie ontspringt in de Bijbel aan de verwondering over de schepping en de dankbaarheid voor de aarde, als een plek waar het goed kan zijn om te leven. We moeten ons realiseren dat we de aarde in bruikleen hebben gekregen.

Binnen de PKN wijkgemeenten de Schakel en Leeuwarden Huizum - Oost is een werkgroep bezig met duurzaamheid. De doelstellingen van de werkgroep zijn:

- Het bewust maken van de kerkelijke gemeente en haar leden, van het feit dat we als kerkmensen een Bijbelse opdracht

hebben als het gaat om duurzaamheid.
- Vorm en inhoud geven aan en het verbinden van bestaande initiatieven voor het bevorderen van duurzaamheid van de eigen gemeenten en burgerlijke gemeente.

De burgerlijke gemeente Leeuwarden heeft als doelstelling voor duurzaamheid, dat de gemeente in 2020 klimaatneutraal is. Enkele mogelijkheden om de doelstelling te realiseren zijn het gebruik van restwarmte van Friesland-Campina, gebruik warm bodemwater, energiezuiniger straatverlichting en zonnepanelen. En voor ons persoonlijk om te kijken of onze voetafdruk op aarde niet wat kleiner kan.

De werkgroep kan de doelstelling niet alleen realiseren en vraagt uw hulp en zeker ideeën. Aanspreekpunten van de werkgroep zijn Tjitte Piebenga en Pieter Kooistra tel. 058 2666521 resp. 058 2880038. Het beleid- en werkplan is op aanvraag beschikbaar en heeft de instemming van beide wijkkerkenraden.

Kerkelijk Leeuwarden Duurzaam in 2020?



bisdommen hebben het goede voorbeeld al gegeven. Protestantse kerken doen al langer mee.

Steunverenigingen - waarvan ongeveer 28.000 mensen lid zijn -, kerken en organisaties in 18 landen (totaal 43.000 investeerders) hebben ruim € 480 miljoen bijeengebracht. Hiervan is 80 % uitgezet als microkrediet bij ca. 20 miljoen deelnemers en 20 % als lening veelal aan coöperaties, waarin vrouwen een belangrijke rol spelen.

Oikocredit werkt met 863 partners in Latijns-Amerika (41 % van het kapitaal), Afrika (14 %), Midden- en Oost-Europa (11 %), Azië (32 %) en diversen (2 %). Ook wordt steun gegeven aan Fair trade-organisaties.

Helpt u mee door (een deel) van uw spaargeld of vermogen tegen een lage rente (max. 2 %) aan Oikocredit uit te lenen en daardoor arme mensen te helpen een menswaardig bestaan op te bouwen? Door fiscale voordelen kan uw rendement oplopen tot ongeveer 3,5 %.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het Promotie team Oikocredit Fryslân p/a Pieter Kooistra tel. 058 2880038 of e-mail p.kooistra31@upcmail.nl. Dit team is ook graag bereid om meer over Oikocredit te vertellen bijvoorbeeld in de vorm van een "10 minuten speech" op uw vergadering of door een dagdeel/ avondvullend programma te verzorgen. U kunt ook op de websites www.oikocreditnederland.nl of www.oikocredit.org kijken.

Microkrediet = Oikocredit?

De term **microkrediet** is de laatste jaren bekender geworden door het door de Verenigde Naties uitgeroepen "Jaar van het microkrediet 2005", de promotie door prinses Máxima en de aandacht die de media aan microkrediet schenken.

De laatste maanden is in de pers ook kritiek op het verstrekken van microkrediet verschenen. Door het werken met eigen mensen is dit niet op Oikocredit van toepassing. Het tegendeel is het geval door het verkrijgen van een onderscheiding van de Wereldbank voor haar aanpak bij de verstrekking van microkrediet.

De naam Oikocredit is wat minder bekend. Oikocredit is een op initiatief van de kerken opgerichte coöperatieve financiële instelling die inmiddels wereldwijd een de grootste particuliere verstrekkers van **microkredieten** is. Dit zijn kleine leningen van 50 tot 100 dollar voor het opzetten van een bedrijfje, winkeltje en dergelijke door kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Mensen die geen toegang tot de normale kredietverstrekking hebben, doordat ze arm zijn en geen onderpand hebben. Oikocredit gelooft wel in deze mensen en geeft hen krediet tegen een lage rente, zodat ze kunnen ontsnappen aan hun uitzichtloze situatie. Door het ontvangen van krediet kunnen ze voor zichzelf, hun gezin en omgeving een beter leven verwezenlijken. Kinderen kunnen naar school en het gebruik van de gezondheidszorg komt binnen bereik.

Oikocredit vindt met de V.N. en prinses Máxima, dat de toegang tot krediet een der fundamentele rechten van de mens is. Dit wordt ondersteund door een recente uitspraak van hulpbisschop De Korte van Utrecht, waarin hij de rooms-katholieken oproept een deel van hun spaargeld of vermogen aan Oikocredit uit te lenen. De landelijke R.K. kerk en de