

Vastenactie voor de stichting Pikulan op 2 en 3 juli

In het weekend van 2 en 3 juli wordt er in de Oase weer een vastenactie gehouden door de Jeugdkerk. Dit jaar gaat de opbrengst van de actie naar de **stichting Pikulan** die onder andere financiële ondersteuning geeft aan **het project Triwindu**. Dit project omvat een christelijke school in de stad Solo op midden Java met 60 leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Voor leerlingen met een beperking is het bijna onmogelijk om een school te vinden waar ze naar toe kunnen gaan. Door de financiële ondersteuning van de stichting Pikulan hebben ze deze mogelijkheid wel. De stichting financiert het schoolgebouw, de salarissen van de leerkrachten, de schooluniformen, de leermiddelen etc. Tevens kunnen de armste onder de kinderen in aanmerking komen voor financiële adoptie. Voor verdere informatie zie www.pikulan.nl.

De jongeren vasten niet alleen, ook organiseren zij allerlei activiteiten op zaterdag 2 juli. Zo kunt u tussen 10.00 en 15.00 uur uw auto laten wassen bij de Oase. Of uw haar laten knippen. 's Middags kunt u van 15.00 tot 16.00 uur meedoen aan een workshop bloemschikken of een workshop stijldansen. En tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunt u in de Oase terecht voor een kop koffie of thee, ontmoeting, een presentatie van het project, een markt met onder andere Indonesische producten en zelfgebakken lekkernijen. En om 20.00 uur bent u welkom voor een hapje en een drankje en kunt u naar een film kijken. Op zondag 3 juli werken de jongeren mee aan de kerkdienst. Vanaf 9.30 uur is er koffie. De dienst begint om 10.00 uur.

Voor het auto wassen, het knippen en de workshops kunt u zich opgeven door te

mailen naar: jeugdkerk.oase@hotmail.com of via de intekenlijsten in de Oase op zondag 19 en 26 juni. Ook is het mogelijk om de jongeren die vasten te sponsoren. Dit kunt u aangeven op een sponsorlijst in de Oase. Opgave voor de activiteiten is mogelijk tot uiterlijk zondag 26 juni.

Iedereen is zowel zaterdag als zondag van harte welkom.

Namens de jeugdraad,
Anja Bakker

Colofon

Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden

Uiterste inleverdatum voor het volgende nummer: **1 juli**

redactie.huizumoost@gmail.com

Pastoraal team

Ds. Douwe Posthuma
Ademastrijtte 31
9251 RB Burgum
Tel. 0511-472554
d.g.posthuma@zonnet.nl

Ds. Helmer le Cointre
Taniaburg 47
8926 LW Leeuwarden
Tel. 2675825
hlecoijn@tiscali.nl

Anja Bakker
Hanenburg 13
8926 KT Leeuwarden
Tel. 2671016

Corry Tigchelaar
Stroek 9
8731 BX Wommels
0515-332952

Voorzitter kerkenraad

Dhr. A.K. Damstra
Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel. 2884434
ak.damstra@xs4all.nl

Ruimte verschijnt 7 x per jaar.
Voor actuele berichten verwijzen wij u naar de Geandewei.

Protestantse Kerk



Ruimte

Wijkbericht van de Protestantse
Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum (Oost)

juni 2011
jaargang 1, nummer 8

Inhoud

Redactioneel	1
Pinksteren	1
Besluit bezwaarprocedure	1
Rondom de diensten	2
'Jezus, kom terug!'	2
Het nieuwe liedboek	2
Inspiratie-etmaal	3
Vastenactie	4

Pinksteren

Van oorsprong is het Pinksterfeest in Israël een **oogstfeest**. Alles wat er te oogsten viel, was nu binnengehaald. Een tijd van hard werken lag achter hen, een periode van leven en overvloed voor hen. Tijd om te vieren. Het waren de overvloedige gaven van God, waarover men zich met elkaar verheugde. Maar niet alle Joden waren agrariërs, zeker niet in de verstrooiing. Velen waren betrokken bij handel en nijverheid, tot in het verre Rome toe. Trouwens in Handelingen 2 kunnen wij een bloemlezing vinden van de streken, waar Joden zich in het begin van de jaartelling gevestigd hadden in de toenmaals bekende wereld (oecumene). Het was niet meer nadrukkelijk oogstfeest, maar **wekenfeest**. Maar nog een **derde** accent komt erbij. Was niet de grootste gave, die God aan de mens geeft, Zijn **verbond**? De aloude woorden op de Sinai staan centraal, woorden van leven. "Ik zal er zijn voor jou!" Zo zijn de vrienden van Jezus bijeen in een huis in Jeruzalem, zij herinneren zich en vieren zo het feest van Pinksteren en worden

als het ware geïnspireerd door Gods Geest. En eerst door Petrus en later door anderen, tot en met vandaag, wordt het verhaal van het Leven verteld, het verhaal van Jezus, opgehaald en doorgegeven. En Handelingen 2, waar het verhaal staat, eindigt met woorden: 'ze waren dagelijks bijeen en hadden alles gemeenschappelijk', mensen die het leven delen. Ideaal wellicht maar wel een droom om bij je te houden, als in een lied:

De Geest van God waait als een wind op vleugels van de vrede, als adem die ons leven doet, deelt ons een onrust mede die soms als storm durft op te staan, geweld en kwaad durft tegengaan, een koele bries die zuivert.

(uit: Tussentijds, Lied 178)

ds. Douwe Posthuma

Redactioneel

Beste lezer,

Tussen Hemelvaart en Pinksteren valt deze Ruimte op uw deurmat. In dit nummer aandacht voor Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Verder een verslag van een etmaal in Engelum, een aankondiging van de vastenactie van de Jeugdkerk op 2 en 3 juli en een bericht van de kerkenraad. Dit jaar komt er voor de zomer nog een nummer uit. De deadline daarvoor is 1 juli. Kopij kunt u sturen naar ons redactieadres: redactie.huizumoost@gmail.com.

De redactie

Besluit bezwaarprocedure

De PKN Wijkgemeente Huizum-Oost heeft op 15 november 2010 bij het Regionaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen Friesland (RCBG) bezwaar aangetekend tegen een deel van het besluit van de Algemene Kerkenraad (AK) van 18 oktober 2010. In dat deel werd vastgelegd dat bij het mogelijk toekomstige gebruik van één kerkgebouw dit de Kurioskerk zal worden. Zeker tot en met 2014 en liefst langer wordt gebruik gemaakt van twee kerkgebouwen, te weten de Oase en de Kurioskerk.

Het besluit van het RCBG is inmiddels ontvangen en daarin staat dat ons bezwaar is afgewezen. Naar onze beoordeling is dat louter gebeurd op de juistheid van de door de AK gevolgde procedure en is nauwelijks gekeken naar de vele argumenten die door ons zijn aangevoerd om genoemd besluit van de AK te bestrijden. Wij betreuren dit zeer.

Desondanks heeft de wijkkerkenraad van Huizum-Oost in haar vergadering van 4 april besloten niet in hoger beroep te gaan. Wij zijn van mening dat de kans van slagen van een

hoger beroep gering is.

De wijkkerkenraad kiest voor rust in en versterking van onze wijkgemeente en wil streven naar verbetering van de interne verhoudingen binnen onze PKN Gemeente Leeuwarden-Huizum en daartoe gesprekken aangaan met de betrokken partijen. Alleen dat kan helpen de positie van onze wijkgemeente te versterken als in de nabije toekomst opnieuw besluiten van dit kaliber moeten worden genomen.

Onze dank gaat uit naar iedereen die het ons mogelijk heeft gemaakt de bezwaarprocedure te voeren. Het heeft ons in de afgelopen periode gesterkt. Met elkaar hopen we met een positieve instelling aan de toekomst van onze wijkgemeente te werken.

Wijkkerkenraad Huizum-Oost
A.K. Damstra, preses



De jeugd van de Oase kerk gaat 2 en 3 juli weer vasten en geld inzamelen voor de Stichting Pikulan. Voor info: www.pikulan.nl Hoe gaan wij geld in zamelen? Er is een kapsalon, autowasstraat, een markt en er is een workshop bloemschikken en stijldansen.



Wilt u zich opgeven voor de kapsalon, de autowasstraat en/of de workshops? Dan kunt u mailen naar: jeugdkerk.oase@hotmail.com

2 juli:
10.00-15.00 uur kapsalon
10.00-15.00 uur autowasstraat
10.00-16.00 uur markt met onder andere Indische spullen
10.00-16.00 uur verkoop van zelfgebakken lekkernijen
15.00-16.00 uur workshop bloemschikken
15.00-16.00 uur workshop stijldansen
's avonds mag u langs komen voor een hapje en drankje en u kunt ook film komen kijken.
Zondag 3 juli:
9.30 uur koffie drinken
10.00 uur Kerkdienst mede voorbereid door de jeugdkerk.

Jeugdkerk Oase, Weideflora 142 Leeuwarden

Rondom de diensten

Een heel rijtje diensten. De 1^e zondag van de maand drinken we eerst koffie en begint de dienst van Schrift en Tafel om 10.00 uur en elke 3^e zondag van de maand drinken we koffie na afloop van de dienst.

Op 25 september is de 'startzondag' maar wat dan gebeurt, moet nog allemaal ingevuld worden.

12 juni	09.30 uur	ds. Douwe Posthuma, Pinksteren
19 juni	09.30 uur	ds. Helmer le Cointre, koffiedrinken na de dienst
26 juni	09.30 uur	mw.ds. G. Silvis-Andringa, St. Annaparochie
3 juli	09.30 uur koffie, 10.00 uur dienst	ds. Helmer le Cointre, H.A.
10 juli	09.30 uur	ds. P. Roozeboom, Wolvega
17 juli	09.30 uur	ds. Douwe Posthuma, koffiedrinken na de dienst
24 juli	09.30 uur	ds. Douwe Posthuma
31 juli	09.30 uur	ds. H. van Heijst, Drachten
7 aug.	09.30 uur koffie, 10.00 uur dienst	ds. Douwe Posthuma, H.A.
14 aug.	09.30 uur	ds. C. van der Woude, Beetsterzwaag
21 aug.	09.30 uur	ds. Douwe Posthuma, koffiedrinken na de dienst
28 aug.	09.30 uur	ds. Helmer le Cointre
4 sept.	09.30 uur koffie, 10.00 uur dienst	ds. Douwe Posthuma, H.A.
11 sept.	09.30 uur	ds. Helmer le Cointre
18 sept.	09.30 uur	ds. Douwe Posthuma, koffiedrinken na de dienst
25 sept.	09.30 uur	ds. Douwe Posthuma, startzondag



'Jezus, kom terug!'

Opstanding volgens groep 8

De maandag voor Pasen ben ik te gast bij groep 8 van de Willem Alexanderschool in Leeuwarden. We zullen Bibliodrama gaan doen. We gaan het Paasevangelie uit Johannes 20 lezen en uitspelen. Spannend, want de kinderen kennen mij nog niet en ik de kinderen niet. Na een korte kennismaking leg ik uit wat Bibliodrama inhoudt: we lezen het verhaal, we bekijken wie er allemaal een rol in speelt en bespreken wat ons opvalt. Dan mag iedereen zelf kiezen wie zij of hij vandaag wil zijn in dit verhaal. We verkassen naar een leeg lokaal, waar de stoelen in een kring staan. We doen een korte luisteroefening om stil te worden en aandachtig te kunnen luisteren. De kinderen doen geweldig mee. En als we vervolgens de ruimte hebben ingedeeld en ieder een plek en een rol kan kiezen, blijkt er één Jezus te zijn, alleen in de tuin; twee Maria's bij het graf, drie Petrusen of andere leerlingen, vier jongens die God de Vader

zijn en een heleboel meisjes als engelen in het lege graf.

Nadat ik iedereen ben langsgestaan om te vragen wie ze zijn en hoe dat voor hen is, vraag ik tot besluit of iemand nog iets tot een ander zeggen wil. God de Vader wil wel iets zeggen. Tegen Jezus. "Jezus je moet naar Maria gaan, want ze is verdrietig. Je moet haar troosten." Ook Petrus wil nog wel iets kwijt aan Jezus: "Jezus, kom terug; we missen je!" Dan mengen enkele engelen zich vanuit het graf in het gesprek. Ze richten zich tot Maria. Eéntje zegt: 'Maria, niet huilen!' Een tweede zegt: 'Maria, Jezus leeft!'

En even voelen we met z'n allen dat dat inderdaad zo is.

Ds. Helmer le Cointre

Het nieuwe liedboek



Zondagmiddag 29 mei hebben we gezongen in de Grote Kerk in Leeuwarden. We hebben liederen gezongen die kans maken een plekje te krijgen in het nieuwe liedboek. Er was medewerking van zeven cantorijen (waaronder die van Huizum-Oost), diverse dirigenten/organisten, Olchert Clevering had de liedkeuze verzorgd en ds. Helmer le Cointre presenteerde het geheel. Er was uitleg bij de achtergrond van de liederen.

De psalmen blijven maar er zijn ook nieuwe liederen. En er is veel variatie: wisselzang (cantorij en gemeente), canon, meerstemmig, Fries, voor kinderen, lied met Hebreeuwse melodie, bijbelse teksten, hedendaagse teksten enz. De mensen die ik sprak, vonden het een geslaagde zangdienst en wellicht dat er een vervolg komt. Het nieuwe liedboek komt in 2012 uit. Op de hoogte blijven? Zie www.liedboek.nl.

Pietie Mulder

Inspiratie-etmaal in Engelum

Verslag etmaal Schoolboerderij "Cleyn Alserd"

Samen gaan we op de fiets naar Engelum. Piety Halma en Janny Fokkema. Een mooie fietstocht is het, mooi weer en vol verwachting wat ons dit etmaal zal brengen. Het is een gezelschap van mensen uit Leeuwarden en omstreken.

Door met een bal naar elkaar te gooien noemen we onze naam. Zo leren wij elkaar kennen. Buiten gaan we verder met vragen die gesteld worden en waar je met een ander het antwoord kunt delen. Zo zijn we vlug met elkaar bekend. Dit spirituele etmaal staat het Bijbel verhaal van Noach centraal met als thema: "Verbondenheid met alles wat leeft." De chaos en dat de mensen verkeerde dingen doen en zeggen, uitbeelden met zand, krijt en verf. Daarna geluid, waar we naar luisteren en beelden van een schilderij [water, baby en regenboog]. Als slot onze gedachten en beleven uitspreken.

Wij drinken en knabbelen nog en gaan naar bed. Lekker geslapen en ontbeten.

Dan hebben wij de eerste sessie van Bibliodrama. Helmer

leest ons het bijbelgedeelte voor. Gen. 8: 6 t/m 22. Noach in de ark en trekt naar buiten. We doen Bibliodrama in twee gedeeltes.

Tussendoor pauze met koffie of thee. De lunch was prima verzorgd. Soep, hartige taart en salades. Het was smullen.

Wij gaan bezig, na de lunch, met creatieve oefeningen. Eerst op papier en daarna met klei. Heel bijzonder wat er uit komt als je je gevoel laat spreken. Van binnenuit komt de creativiteit vanzelf. We eindigen dit etmaal met zingen (Iona) en een gebed van een indianen-stam (zie onder). Wat een inspirerende dag is dit geweest. Iedere die dit etmaal heeft voorbereid, wordt bedankt en wij wensen elkaar de "Vrede van de Heer".

Piety en ik gaan weer op de fiets troch it prachtige Fryske Gea nei Ljouwert. Mei út namme fan Piety betanke, Helmer, Hilly en Era.

Groetnis Janny.



Onder de regenboog

Met ons vijftienen kwamen we op vrijdagavond 20 mei naar Cleijn Alserd bij Engelum. Voor een deel waren we onbekenden voor elkaar. Later bleek, dat zowel van De Schakel als van de Oase en uit Hardegarijp mensen hierheen waren gekomen met, net als ik, behoefte aan een etmaal inspiratie als aanvulling op een druk leven.

Het etmaal begon met het aansteken van de Paaskaars. Era Pirenne had een leuk kennismakingsspel met een bal en met vragen die we buiten met elkaar in tweetallen konden uitwisselen. Daarna gingen we naar binnen voor de introductie van het verhaal van de Ark van Noach. We maakten onder leiding van Hillie van der Weg uit klei, zand, houtskool en verf een afbeelding van de chaos die er op het moment van het begin van het verhaal heerste. We luisterden ademloos naar geluiden van regen, donder, storm en dieregeluiden. In de daarop volgende ooverdovende stilte keken we naar een projectie van water, licht, regenboog en kleine details waarop later werd ingezoomd.

De zaterdag begon op het grasveld in de zon met Tai Chi bewegingen, gevolgd door een gebed en een ritueel met stenen. Het ontbijt lieten wij ons daarna goed smaken.

Die ochtend leidde Helmer le Cointre ons in het verhaal van de

Hierbij het gebed van de indianenstam dat in het inspiratieweekend is gebruikt. Het is van de Tewa, Noord-Amerika, en heeft ooit op een Missie-Zendingskalender afgedrukt gestaan.

*Onze Vader in de hemel!
Uw kinderen zijn wij.
Weef ons een kled van stralend zonlicht.
Schering is de witte dageraad,
inslag de rode avond.
Laat de ruisende regen de franje zijn
en uw regenboog de zoom.
Weef ons een kled van stralend zonlicht!
Wij willen wandelen waar de vogels zingen.
Wij willen wandelen in het groene gras.
O, onze Vader in de hemel!*

Ark van Noach door middel van bibliodrama. We zochten onze eigen plek in de ruimte waar we eerst als Noach, de raaf, de duif of op het drooggevallen land aanwezig waren. In het tweede deel was sprake van Noach met al wat leeft, het altaar, het offer, de Heer en het hart van God. Helmer kwam bij ons langs om met elk van ons te praten over hoe we daar op dat moment aanwezig waren. Na afloop ontstond er zelfs een discussie tussen ons, alsof we het allemaal ter plekke op dat moment meemaakten, want zo beleefden we het hele gebeuren allemaal.

Vervolgens gingen we buiten op het terras aan een overheerlijke lunch met veel zelfgemaakte groententaarten en salades.

Zaterdagmiddag maakten we allemaal iets van klei dat we aan een ander lieten zien en maakten we voor elkaar iets bijpassend ter aanvulling en ondersteuning. De afsluiting gebeurde rondom de Paaskaars met zingen bij de melodie van altblokfluit. We namen afscheid van elkaar als mensen die elkaar kenden. Mijn kleisel met wat ik erbij kreeg heb ik mee naar huis genomen als tastbare herinnering aan een etmaal inspiratie.

Sytske Hoekstra