

## Kerkmuziek in wijkgemeente Huizum-Oost

De zondagse eredienst is een centraal gebeuren binnen onze wijkgemeente. Stelt u zich eens voor, dat we die eredienst zonder muziek zouden vieren. Nu zijn er vele vormen van muziek. Eén daarvan is het met elkaar zingen. Maar ook de begeleiding van dit zingen met orgel, piano, orkest en cantorij kan meewerken aan de beleving van ons geloof.

Daar komt nog eens bij, dat muziek een essentieel onderdeel vormt van het profiel van onze wijkgemeente.

Immers, in het *liturgische* profiel, een onderdeel van het concliër-oecumenisch-liturgisch profiel, staat de viering centraal.

Vanuit die viering kunnen we ruimte bieden aan elkaar, zoals onder meer is bedoeld met de term *concliar*.

Binnen het *oecumenische* aspect van het profiel willen we, weer geïnspireerd door de viering, openstaan voor de ander, voor de wereld, en zo meewerken aan heilheid, gerechtigheid en vrede.

Maar hoe geef je binnen deze aspecten de muziek zo'n plaats, dat deze ook echt meewerkt aan geloofsbeleving?

Met deze gedachten als leidend principe heeft de wijkkerkenraad een werkgroep ingesteld met de opdracht een visie te ontwikkelen op de kerkmuziek binnen onze wijkgemeente. De werkgroep wil dit echter niet maar op eigen houtje gaan doen, maar wil ook uitdrukkelijk naar de gemeenteleden luisteren. Vandaar dit bericht met de oproep van u te laten horen. We hebben daartoe een aantal vragen opgesteld die u hieronder vindt. De

werkgroep stelt het zeer op prijs als u daar een antwoord op zou willen geven. U kunt die antwoorden aan de leden van de werkgroep sturen of geven. Hun mailadressen vindt u eveneens hieronder. Uiteraard kunt u ook bij hen terecht, als u liever mondeling in een gesprek uw mening geeft. We horen u graag!

Vragen over kerkmuziek, muziek in de kerk

1. De kerkmuziek in onze gemeente krijgt gestalte vanuit ons kerkprofiel: dit profiel fungeert als vertrekpunt van waaruit meerdere koersen kunnen worden uitgezet. Heeft u misschien ideeën hierover?

2. U kent de huidige gang van zaken wat betreft het 'aanbod' van kerkmuziek in onze gemeente. Vindt u dat passen bij ons profiel? Of mist u een element?

3. Heeft u een mening over wat 'goede kerkmuziek' in onze gemeente zou moeten zijn? En hoe belangrijk moet kwaliteit zijn?

4. Muziek is wel de drager van de tekst genoemd. Hoe beleeft u de combinatie van tekst en muziek? Hoe staat u ten opzichte van vernieuwing (denk aan de bundel Tussentijds en het nieuwe Liedboek, dat eraan staat te komen)?

5. Kerkmuziek in al 'z'n verschijningsvormen: ook in concertvorm? Denk aan koffieconcerten of concerten op de zondagmiddag in Oase of Dorpskerk. Kan dat wel of niet een taak van de gemeente zijn?

6. Misschien heeft u nog aanvullende ideeën; die horen we graag!

Werkgroep kerkmuziek PKN-gemeente Huizum-Oost:  
Theo Boelens,  
[t.boelens@chello.nl](mailto:t.boelens@chello.nl)  
Helma Feenstra,  
[dhfeenstra@kpnplanet.nl](mailto:dhfeenstra@kpnplanet.nl)  
Tseard Kramer,  
[tjeerdkramer52@gmail.com](mailto:tjeerdkramer52@gmail.com)  
Jant van der Weg,  
[s.weg@kpnmail.nl](mailto:s.weg@kpnmail.nl)

### Colofon

Redactie Ruimte  
p/a De Pelsweg 10  
8934 CC Leeuwarden

Uiterste inleverdatum voor het volgende nummer: 9 september

[redactie.huizumooost@gmail.com](mailto:redactie.huizumooost@gmail.com)

Pastoraal team

Ds. D.G. Posthuma  
Ademastrijte 31  
9251 RB Burgum  
Tel. 0511-472554  
[d.g.posthuma@zonnet.nl](mailto:d.g.posthuma@zonnet.nl)

Ds. W.M. le Cointre  
Taniaburg 47  
8926 LW Leeuwarden  
Tel. 2675825  
[hlecoijn@tiscali.nl](mailto:hlecoijn@tiscali.nl)

Anja Bakker  
Hanenburg 13  
8926 KT Leeuwarden  
Tel. 2671016

Corry Tigchelaar  
Stroek 9  
8731 BX Wommels  
0515-332952

Voorzitter kerkenraad

Dhr. A.K. Damstra  
Kwelderstraat 28  
8931 AZ Leeuwarden  
Tel. 2884434  
[ak.damstra@xs4all.nl](mailto:ak.damstra@xs4all.nl)

Ruimte verschijnt 7 x per jaar. Voor actuele berichten verwijzen wij u naar de Geandewei.

Protestante Kerk



# Ruimte

Wijkbericht van de Protestantse Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum (Oost)

juli 2011  
Jaargang 1, nummer 9

### Inhoud

Redactioneel	1
Startzondag	1
Karakter van de gemeente	1
Rondom de diensten	2
Eetcafe	2
Kirchentage Dresden	2
Kerkmuziek	4
Verhuisbericht	4
Vastenactie	4

### Redactioneel

Beste lezer,

Hierbij het zomernummer van Ruimte. Ontmoeten is het thema van het startweekend 24/25 september. Ontmoeten kan ook in het Eetcafe waarover in dit nummer wordt geschreven. Verder o.a. de eerste resultaten van de enquête over het karakter van onze gemeente, een verslag van de Kirchentage, een vraag aan u van de commissie Kerkmuziek.

Fijne vakantie!

De redactie

## MOGEN WE U ONTMOETEN?

Op 24 en 25 september staat het startweekend gepland. Het thema is dit jaar 'Ontmoeten'.

Hoewel het nog ver weg lijkt, zijn we nu al aan het nadenken over de invulling van dit weekend. Om u alvast een beetje 'warm' te maken, doen we hierbij het voorlopige programma uit de doeken.

### Zaterdag 24 september

Op zaterdagmiddag organiseren we een gezellige middag buiten, waarbij spel en ontspanning centraal staan. Hierbij richten we ons vooral op de gezinnen met kinderen, maar iedereen is natuurlijk van harte welkom!

## Op zoek naar het 'karakter' van de gemeente.

In het voorjaar van 2011 heeft de werkgroep gemeenteopbouw een onderzoekje gedaan naar de vraag: wie zijn wij eigenlijk als gemeente? Wat is kenmerkend voor de gemeente van Huizum-Oost? Het is belangrijk dit te weten omdat dat de basis vormt van waaruit we verder kunnen werken aan de toekomst van de gemeente.

We hebben voor dit onderzoekje gebruik gemaakt van een model uit: 'Handboek gezonde gemeente' van Robert Warren. Hierin wordt beschreven hoe je aan de hand van een aantal vragen de 'engel van de gemeente' (vgl Openbaring) op het spoor kunt komen. En met die 'engel' bedoelt men: het eigene van de gemeente. Het 'karakter' dat, net als bij een mens mooie, maar ook problematische kanten heeft. Hieronder een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek.

### Deelname

De vragenlijst is door 58 gemeenteleden ingevuld. Dit is een relatief gering aantal. Het betekent dat het onderzoek niet representatief is voor het totaal van de gemeente. Daarbij komt dat het hier in hoofdzaak gaat om mensen die de gemeente-avond over de toekomst van de gemeente bijwoonden. Het onderzoek geeft dus een beeld van wat er leeft onder een groep betrokken gemeenteleden. Om erachter te komen wat er onder de gemeente als geheel leeft, zou dus een ander onderzoek nodig zijn.

Niettemin is de uitkomst als zodanig waardevol: een kleine 60 mensen hebben

### Zondag 25 september

Op zondagochtend willen we u graag ontmoeten bij de koffie en in de eredienst. Na afloop zetten we de ontmoeting op een leuke en ontspannen manier voort.

We sluiten het weekend af met een 'lopende' lunch, waarbij u inbrengt zeer op prijs zal worden gesteld!

De startzondagcommissie,

Janny Fokkema, Anja Bakker-Schuurman en Willie de Leeuw

aangegeven hoe ze het karakter van de gemeente zien en daaruit komt wel degelijk een beeld naar voren. We lopen eerst de vragen en antwoorden langs en trekken dan een paar conclusies.

### 1. Als u deze gemeente een kleur zou moeten geven, welke zou dat dan zijn?

Bijna de helft van de mensen (46%) gaf de gemeente de kleur geel, oranje of rood, met als kernwoord: warmte, meeleven. Een enkele keer klonk er ook iets kritisch in door: 'warmte, maar soms ook felheid' of: 'soms te koel' en: 'straalt niet volrood'. Een andere kleur die relatief vaak genoemd werd is groen (13%), met als motivatie: hoopvol, vriendelijk, oog en ruimte voor verschillen, gericht op de toekomst. Hetzelfde gevoel werd ook verwoord met de kleuren lila (open staan voor elkaar) en paars (hoop voor volgende generaties).

Ook blauw kwam een aantal keren voor (4) onder verwijzing naar hoop, maar ook: 'ingetogen, koel' of 'een rivier rustig verdamst stromend'. En wit duidde op onschuld, ruimte en veelzijdigheid. Ook minder vrolijke kleuren kwamen aan naar voren: grijs, vanwege het ontbreken van jeugd; donker, vanwege 'niet voldoende uitstraling'.

### 2. Wat ons kerkgebouw ons zegt is...

Ook in de waardering van het gebouw komt naar voren dat hier een groep mensen aan het woord is voor wie de Oase een (lees verder op pagina 3)

## Verhuizing kerkelijk bureau

M.i.v. 1 juli is het nieuwe adres van het kerkelijk bureau: de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden. Het telefoonnummer blijft 058 – 2127117, bezoeken woensdag en vrijdag van 09:00 uur – 11:00 uur, e-mailadres [huizum@kerkelijkburo.nl](mailto:huizum@kerkelijkburo.nl)

## Vastenactie

Veel bedrijvigheid in en rond de Oase op 2 juli vanwege de vastenactie: 24 uur vasten en ook nog inzetten voor het goede doel. De jeugd heeft auto's gewassen, je kon er geknipt worden in de kapsalon, er werd een cursus bloemschikken gegeven. Daarnaast was er een markt met onder andere Indische spullen en werden er lekkernijen verkocht. Ook werd er een workshop stildansen gegeven. Op <http://www.youtube.com/watch?v=E5efztlG-3Y> is een kort filmpje te zien over de geslaagde vastenactie.

Wat het resultaat is geweest voor de stichting Pikulan was bij het ter perse



gaan van dit nummer van Ruimte nog niet bekend, maar dat zal in het volgende nummer of op de website van [www.kerkhuizumooost.nl](http://www.kerkhuizumooost.nl) bekend worden gemaakt.

## Rondom de diensten

De diensten tijdens de vakantie. De 1<sup>o</sup> zondag van de maand drinken we eerst koffie en begint de dienst van Schrift en Tafel om 10.00 uur en elke 3<sup>o</sup> zondag van de maand drinken we koffie na afloop van de dienst.

10 juli	09.30 uur	ds. P. Roozeboom, Wolvega
17 juli	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma, koffiedrinken na de dienst
24 juli	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma
31 juli	09.30 uur	ds. H. van Heijst, Drachten
7 aug.	09.30 uur koffie, 10.00 uur dienst	ds. D.G. Posthuma, H.A.
14 aug.	09.30 uur	ds. C. van der Woude, Beetsterzwaag
21 aug.	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma, koffiedrinken na de dienst
28 aug.	09.30 uur	ds. W.M. le Cointre
4 sept.	09.30 uur koffie, 10.00 uur dienst	ds. D.G. Posthuma, H.A.
11 sept.	09.30 uur	ds. W.M. le Cointre
18 sept.	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma, koffiedrinken na de dienst
25 sept.	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma, <b>startzondag</b>



bij het opzetten van het eetcafe. Ook vinden wij het erg leuk dat vanuit beide wijkgemeentes enthousiast op ons initiatief is gereageerd. Wij gaan er volgend jaar dan ook zeker mee door. U kunt zich bij broeder Van der Zee opgeven of u op de lijst intekenen die begin september weer in de kerken liggen.

U kent het concept hopelijk. U bent vanaf 17.30 uur welkom voor een praatje en een drankje. Daarna hebben we twee of drie gerechten en een toetje. Vervolgens zingen we een paar liederen uit het Gezangenboek en sluiten we af met gebed. Zo rond 20.00 uur is de bijeenkomst afgelopen en gaat een ieder weer zijns of haars weegs. De afgelopen drie keren werden niet alleen de kookkunsten geroemd, maar ook de gezelligheid.

En daar gaat het tenslotte ook om...!!! De eerstvolgende maaltijden zijn op woensdag 21 september 2011 en op woensdag 19 oktober 2011. U bent van harte welkom!!!

Miljenko Braam (06-30275976)

stond een koor of een groepje koperblazers op de hoek van een straat, die een lied ten gehore brachten. We woonden aan het begin een herdenking bij van het lot van de Joden van Dresden tijdens de Tweede Wereldoorlog. We liepen met een steen in de hand van de Kreuzkirche naar de synagoge. Een indrukwekkend gebeuren, deze tocht in een stad, die in de oorlog zo geleden heeft. De opendingsdienst op woensdagavond en de slotdienst op zondagmorgen vonden plaats aan de oever van de Elbe. Meer dan 6.100 koperblazers begeleidden de samenkomst. Het was een belevingsmoment om samen met meer dan 100.000 mensen op deze manier het geloof te beleven. Op één van de avonden woonden we een dienst op een plein bij om de dag af te sluiten, kaarsjes werden aangestoken, samen zingen, samen bidden en bemoedigd worden door de woorden die gesproken werden. Vooral tijdens deze Kirchentage was er veel aandacht voor de oost-west contacten. Wij hebben een discussie bijgewoond met de Poolse oud-ministerpresident Mazowiecki, de laatste Oost-Duitse ministerpresident Lothar de Maizière, en iemand uit Hongarije. Het ging daarbij om de politieke omwentelingen en de gevolgen die ze nu nog hebben en de huidige verrechtiging van de samenleving. Door Kathy Galloway, de spiritueel leider van de Iona-

beweging, werd een Bijbelstudie gegeven over het tekstgedeelte uit Mattheüs 6, waarin ook het thema ter sprake komt.

Inspirerend waren de inleidingen en discussies over de toekomst van de kerk. De ene werd gegeven door Christiane Tietz, een jonge bevolgen theologe met als thema "Daar zal ook je kerk zijn". Welke schatten zitten er in ons geloof? De kerk als instituut kan er alleen zijn omwille van de gelovigen en moet zijn gericht op de wereld. Uitgangspunt is het persoonlijke geloofsleven van een ieder. Zij zag zeker nog perspectief voor de kerk. Later was er een discussie over de vraag "Welke kerk hebben we nodig?" Hierbij werden door ds. Desirée Scholtens, predikante uit Stiens, een aantal praktische voorbeelden gegeven hoe je mensen meer bij de kerk kunt betrekken. Moet de kerk haar boodschap anders brengen? Moeten de mensen meer over hun geloofsbeleving praten, meer met elkaar delen? Ook hebben we een gedeelte bijgewoond van een discussie over geldbesteding en speculeren, en dan met name gericht op speculeren met grondstoffen. "Moet winst van speculeren niet belast worden?", zo werd aan de orde gesteld.

We hoorden verhalen over bijzondere mensen in de Tweede Wereldoorlog, gesproken of op muziek gezet. Indrukwekkend

waren de verhalen over Duitse vrouwen in het christelijke verzet en een musical over het leven van de Poolse pedagoog Janusz Korczak, die ervoor koos om met "zijn" kinderen naar het concentratiekamp te gaan. Ontroerend vonden we een Liedatorium (gezongen levensverhaal) over het leven van Dietrich Bonhoeffer.

Het waren bijzondere dagen in een bijzondere stad. Over twee jaar hopen wij er in Hamburg weer bij te mogen zijn, "indien God het wil en wij leven".

Op de website van Huizum-Oost zijn ook nog een paar foto's geplaatst, [www.kerkhuizumoost.nl](http://www.kerkhuizumoost.nl). Meer informatie is te vinden op [www.kirchentage.de](http://www.kirchentage.de)

Kees en Janny de Dreu



## Op zoek naar het 'karakter' van de gemeente. (vervolg van pagina 1)

vertrouwde plek is voor ontmoeting, samenzijn, vieren, overdenken. Een thuis voor de gemeenschap, vertrouwd, intiem en warm.

Toch ontbreken ook hier niet de kritische geluiden: 'renoveer mij!' en: 'functioneel, maar niet gezellig.

### 3. De plaatselijke omgeving kan het best worden omschreven als:

Hier kwamen de volgende kernwoorden naar voren: aangenaam, vriendelijk, rustig, divers, maar ook: verbrokkeld en enigszins afstandelijk.

### 4. De geschiedenis van onze gemeente is een verhaal van:

'Vallen en opstaan', 'van groei naar vergrijzing'; 'Verandering in liturgie'; 'Samengaan van mensen uit verschillende kerken'; 'nu nieuwe hoop'.

### 5. Wat we in en vanuit onze gemeente proberen te doen

is: 'Samen gemeente zijn'; 'Betrokkenheid, er zijn voor elkaar'; 'Deuren openen voor iedereen'; 'Kerk zijn in deze wereld'.

### 6. Wat in onze gemeente ontbreekt is:

'De jeugd (tot ca. 50 jaar)'; 'Begrip voor elkaar'; 'Eén lijn/visie'; 'Contact met de wijk/randkerkelijken'; 'Durf/variantie'.

### 7. De verhouding tussen de predikant en gemeenteleden...

Kan het best worden omschreven als: 'Warm'; 'Goed'; 'vriendelijk/familiaal/amicaal'; 'betrokken'; 'een herder'; en volgens een enkeling: 'kan beter'.

### 8. Het sterkste punt van deze gemeente is:

'Naar elkaar omkijken/saamhorigheid'; 'sfeer/warmte'; 'Liturgie'; 'ruimte geven en krijgen'.

### 9. De engel, oftewel de persoonlijkheid van deze gemeente...

Kan het best worden omschreven als: 'Open'; 'gasvrij'; 'warm'; 'Intern gericht'; 'Een kind (groeit nog), kan nog alle kanten op'.

## Eetcafé

In de na-zomer van 2010 ontstond bij Bouwe van der Zee en ondergetekende het idee om in de wijk een eetcafé op te zetten. We kenden beide een aantal andere gemeentes waar het een succes was. Na een paar maanden van broeden en vergaderen vonden we een 10-tal gemeenteleden uit Oost en West bereid om met ons in zee te gaan. In maart ging het eerste eetcafé in de Vijverzaal van de Oase van start. We hoopten op een vijftien-tal mensen. Het werden er ruim veertig... Al bij de eerste maaltijd was het idee een succes geworden. Jong en oud, arm en rijk kwam in de Oase om gezamenlijk de maaltijd te gebruiken. De kook- en schilploeg verzorgde het eten en een vijftal andere mensen zetten de spullen in de eetzaal klaar. We probeerden voor € 5,- een complete en lekkere maaltijd voor te zetten aan de mensen uit Huizum.

Het is nu eind juni 2011 en we hebben drie maaltijden gehad. In mei waren er meer dan 50 mensen en we konden niet meer bergen. Wij zijn de mensen dankbaar die ons geholpen hebben

## Kirchentage 2011 Dresden

Van 1 tot en met 5 juni hebben wij de 33<sup>o</sup> Kirchentage bijgewoond. Deze werden gehouden in de mooie stad Dresden. Het was weer een feest van geloofsbeleving, bijbelstudies, discussies, ontmoetingen, kerkdiensten, en wat al niet. Teveel om op te noemen. Zoals iemand zei: "Het is een kerkelijk Oerof". Of zoals de president van de Kirchentage het zei: "Het is een feest voor God en een deur naar de wereld." Het is een hele belevingsomgeving die met mee te mogen maken. Dit jaar was het thema "Daar zal ook je hart zijn", volgens de tekst uit Mattheüs 6:21. Met je eigen handen kun je symbolisch ook een hart vormen, en dat ook eventueel met elkaar delen. Het thema kwam steeds weer terug in de vele activiteiten, die door de hele stad plaatsvonden. Hierdoor was de hele stad in de ban van de Kirchentage. Het thema was te zien op vlaggen, gebouwen, trams, bussen, zelfs het standbeeld van Luther was versierd met een vlag en een sjaal. De stad kleurde groen van alle sjaaltjes die de deelnemers droegen. Doordat de deelnemers overal vandaan kwamen was het een feest van ontmoeting, gesprek, ook op de terrassen, waar mensen gingen zitten om bij te komen en een hapje te eten. Jongeren die gezellig bij elkaar zaten op een grasveld. Hier en daar