
 november 2012
 jaargang 3, nummer 2

Inhoud

Redactioneel	1
Advent	1
Korte impressie wijkavond	1
Rondom de diensten	2
Kinderkerstnachtdienst	2
Tsien Geboaden Omkeard	2
Contextueel Patoaraat	3
Wil je wel geloven dat...	3
Oikocredit en Sinterklaas	3
Eetcafé	4
Gedicht	4
Rectificatie	4
Colofon	4

Redactioneel

Veel en korte berichten. Dat is het doel van de Ruimte voor dit seizoen. Dat is in dit nummer zeker gelukt. Voor een overzicht verwijs ik u daarom graag naar de inhoudsopgave. Om veel korte berichten te krijgen, zijn we ook een beetje afhankelijk van u. Daarom wil ik nogmaals ons redactieadres onder de aandacht brengen: redactie.huizumoost@gmail.com. Hier kunt u een reactie op een artikel kwijt, maar u kunt ook zelf een bijdrage insturen. Fijne Advent,

de redactie

Hij loopt in grote stappen door het plan en licht het hier en daar beknopt toe in volgorde van de inhoud. Daarna doet hij dat op dezelfde wijze met de **Plaatselijke Regeling**, welke je kan vergelijken met een soort huishoudelijk reglement. Gevraagd wordt wat er op het gebied van 'bruggen bouwen' in de wijk wordt gedaan. Ds. Le Cointre licht toe wat er op dat terrein m.n. ook door onze kerkelijk werkers van en naar de omgeving in de wijk gebeurt. Op een vraag over de tijdstippen van het houden van het Avondmaal wordt toegezegd dat de jaarplanning hiervan in Geandewei bekend zal worden gemaakt. Zowel het

Advent

Ik zie voor me een afbeelding van een prachtig schilderij van Paula Modersohn Becker, *Annunciatie, dat geschilderd is in 1905 en hangt in het Vaticaanse Museum, en je hoort woorden:

Aankondiging

*Komt er ooit een eind
aan 't eindeloze wachten
op stilte, op leven
in een vredevolle tijd?*

*Komt er ooit een eind
aan het vreugdeloze zoeken
naar een Woord
dat iedereen bevrijdt?*

*Misschien
als wij opnieuw beginnen
bij het verlangen
naar een Kind....*

*Ontstaat een kans,
bloeit er een roos
open,
die ons in heilige liefde bindt.*



(het schilderij is in kleur te zien op de website)

Korte impressie wijkavond 7 november

Na een **avondgebed** op Dankdag in de kerkzaal van de Oase, waarbij psalm 146 centraal staat, verlaten we de kerkruimte en houden aansluitend een **wijkavond** in de Vijverzaal.

De zaal is met ca. 75 gemeenteleden vol bezet. Deze wijkavond is o.a. bedoeld om de gemeente te informeren over de actuele zaken die in onze gemeente spelen. Tevens zullen de vier pastores iets vertellen over hun werk in onze gemeente. Maar het is geen eenrichtingsverkeer, natuurlijk kunnen er ook vragen die in de gemeente leven aan de orde worden gesteld.

Onze voorzitter van de kerkenraad, Ate Damsma, heeft deze avond de leiding en heet iedereen hartelijk welkom. Hij begint de vrijwilligers te bedanken die zichtbaar bezig zijn de hal op te knappen.

Vervolgens presenteert hij het **concept-beleidsplan** van onze wijk, wat door een werkgroepje o.l.v. Jant van der Weg is opgesteld.

Beleidsplan als de Plaatselijke Regeling is voor iedereen toegankelijk op onze website.

Daarna vertellen de pastores ds. Helmer le Cointre, Anja Bakker en Corry Tigchelaar, ieder afzonderlijk waar ze zich zoal in de gemeente mee bezighouden. Ds. Douwe Posthuma verklaart dat hij blij is met het pastorale team Helmer, Anja en Corry en vindt dat het team elkaar heel goed aanvult. Het accent van zijn werkzaamheden ligt op het terrein van het pastoraat en de erediensten.

Na de pauze wordt de werkgroep **Vesperdiensten** (o.l.v. Hans Willems) bedankt voor het jaren aaneen organiseren van de Vesperdiensten op zondagmiddagen. I.v.m. de langzaam verminderde belangstelling is de werkgroep, op eigen verzoek, door de kerkenraad opgeheven. Als blijk van waardering overhandigt de voorzitter alle leden een cadeaubon.

Ter afsluiting van de wijkavond wordt een film vertoond - opgenomen van televisie - over een gesprek met **bisschop Desmond Tutu**. Deze inspirerende en boeiende man weet de zaal misstijl te krijgen. Om 22.30 uur wordt de goed bezochte wijkavond in een positieve sfeer afgesloten.

Meindert Tangerman

Rondom de diensten

Laatste zondag kerkelijk jaar

zondag 25 november, 09.30 uur, ds. D.G. Posthuma. In de dienst van 25 november noemen we de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. We ontsteken lichten aan de Paaskaars, in het vertrouwen dat het licht van Gods trouw sterker is dan het donker van onze harten en sterker is dan de dood. In deze dienst begeleidt Olchert Clevering ons op de piano of het orgel en verleent de cantorij haar medewerking. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

De diensten rond Advent

2 december	1 ^e advent	09.30 uur	ds. W.M. le Cointre
9 december	2 ^e advent	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma
16 december	3 ^e advent	10.00 uur	ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en Tafel en stand Amnesty International
23 december	4 ^e advent	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma

Na elke viering is er koffiedrinken, maar bij de dienst op 3^e advent beginnen we in ontmoeting met koffie, vanaf 09.30 uur. In elke adventsdienst is er ook kindernevendienst. Er is een mooi project en we hopen ook meer kinderen deze zondagen te zien.

Meditatiegroep Oase

Meditatieavond aan het begin van de adventstijd op **woensdag 28 november** met het thema: 'Op weg naar onze oorsprong.' U bent van harte welkom op deze woensdagavond van 19.30 - 20.45 uur in het stiltecentrum in de Oase, Weideflora 142, Leeuwarden.

Bijeenkomsten/vieringen

Erasmushiem, zaterdag 8 december, 15.00 uur
Aldlânstate, woensdag 19 december, 15.30 uur

Welkom in deze vieringen.

Kinderkerstnachtdienst

Ook dit jaar wordt er in de Oase weer een Kinderkerstnachtdienst voor jong en oud gehouden op 24 december. Het begint om 19.30 uur. Het thema is: **Er staat iets te gebeuren....** Wat dat is, gaan we deze avond samen ontdekken.

De dienst wordt geleid door Anja Bakker.

Jongeren van de Jeugdkerk en de leiding van de kindernevendienst werken mee aan deze dienst.

De muzikale begeleiding is in handen van Piet Koek.

Na afloop is er warme chocolade melk.

Iedereen is van harte welkom!



TSIEN GEBODEN *OMKEARD*

UNFERSKILLIGENS TSJINOER FRIJHEID
LIEDT TA UNFRIJHEID



1. *Oare goaden*, dy't troch minsken fereare wurde, ha net dy ûnbidige hertstocht dy't Jahweh foar minskerjochten hat . Psalm 82; Jesaja 30: 18.
2. '*Godsbylden*' binne faak ferlingstikken fan belangen fan minsken.
3. *God foar it eigen karke spanne* liedt ta ûnrjocht en geweld. Dat is it 'grutte' flokken; it lytse flokken slacht op flokwurden.
4. *Sûnder periodieke rêst* wurde minsken opjage slaven, dy't oerspand en burnout reitsje.
5. *As de âldste ginneraasje* gjin respekt en tawijging ûnderfynt, is se by it libben al dea.
6. *As elts mar moardet en oer liken giet*, krije we in mienskip fan kriminelen en slachtoffers.
7. *Sûnder respekt foar al bisteande relaasjes* kin nimmen him/har feilich en geburgen fiele; bêrn wurde dêr as earsten de dupe fan.
8. *Sûnder beskerming fan eigendom*, basisynkommen, primêre foarsjennings, privacy - ek digitaal - sil de ûnfrijheid maksimael wurde.
9. *As it rjocht totaal korrupt is*, as elts ja seit en nee docht, liicht en bedraacht, wurdt it libben in hel.
10. *As elts aast op en nei him taklout* wat fan oaren is, dan kin nimmen him frij en lokkich fiele.

Twee avonden over Contextueel Pastoraat

Vorig jaar was ds. Renze Yetsenga uit Groningen te gast in Leeuwarden om te vertellen over Contextueel Pastoraat. Dat was toen voor één avond en die ene avond bleek eigenlijk te kort. Ook waren tal van aanwezigen toen zo enthousiast dat zij graag meer wilden horen. Daarom komt ds. Yetsenga (emeritus Doopsgezind predikant) naar Leeuwarden om -twee avonden lang-, dieper in te gaan op Contextueel Pastoraat.

Contextueel Pastoraat is een methode voor gesprek en contact die rekening houdt met de familie- en gezinssituatie waar mensen uit komen. Welke plek had iemand in het gezin? Welke gebeurtenissen in de familie oefenen -bewust of onbewust- nog steeds invloed uit op het gedrag en de gevoelens van mensen?

Tijdens de twee avonden vertelt ds. Yetsenga meer over de begrippen die in Contextueel Pastoraat een rol spelen. Zoals: Geven en ontvangen; Loyaal-zijn en disloyaal-zijn; Meerzijdig partijdig zijn; Parentificatie; Legaat en delegaat. Hoe kunnen deze

begrippen en inzichten ons helpen in het Omzien naar elkaar? Per avond proberen we aan de hand van een voorbeeldsituatie te komen tot meer inzicht en verdieping.

Contextueel Pastoraat is uiteraard geen wondermiddel en zeker geen antwoord op al uw vragen, maar wel een hulpmiddel om bijvoorbeeld in vastgelopen situaties in de gesprekken met mensen toch een stap verder te komen. Hoofdvraag daarbij is: Hoe krijg ik de balans die vastzit weer in beweging? Onze eigen inbreng is tijdens deze avonden van groot belang.

Doelgroep: alle mensen die in bezoekwerk actief zijn.

Data: Donderdag 6 en 13 december 2012.

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: de Oase, Weideflora, Leeuwarden

Leiding: Ds. Renze Pieter Yetsenga, Doopsgezind predikant in Groningen

Wil je wel geloven dat je dromen kan...

De kerkelijke gemeente lijkt een marginale groep te worden in de samenleving. En kerkgebouwen worden ateliers, woonhuizen of winkels, zo zei Douwe Heeringa van de Omrop i.v.m. de Kerkendag 7 oktober jl. in Heerenveen.

Inderdaad 'het kaarsje' lijkt kwetsbaar. Toch deprimeren mij persoonlijk dit soort verhalen over teloorgang van de kerk niet zo gauw. Hoewel het zondagse samen-zijn met de gemeente rondom het Woord, inspirerend is voor mijn geloofsleven, is er ook iets anders. Niet het naar elkaar toegebogen staande rondom het Licht, maar juist de droom van de Levende, die *dwars door* de muren van de synagoge brak, regels, kleur, geaardheid, godsdienst. Die op weg ging, genezend, angst wegnemend, heelmakend, recht doende en luisterde. Juist die droom vertelt mij dat het kaarsje nooit uit zal gaan, wél dat het misschien zal branden op andere plekken dan wij zelf soms denken dat zij branden moet. Die droom houdt mij gaande, geeft mij hoop, geeft mij dag aan dag vertrouwen.

Vanuit dat Verhaal zie ik een gemeente die zich *naar buiten* buigt, dwars door muren van haar gebouwen heen. Vanuit dat Verhaal gingen wij – twee aan twee – naar het wijkgebouw Kobbekooi van de Wielepôlle en wijkgebouw de Frosk van Aldlân om kennis te maken met wijkbestuur en vrijwilligers. We werden hartelijk ontvangen en men leidde ons met trots rond in de Kobbekooi dat helemaal opnieuw door vrijwilligers was geverfd en 'opgepimpt'. Een prachtig fris en uitnodigend gebouw. In het gesprek werd o.a. verteld over de acties voor brandwondenstichting, KWF enz., maar tegelijk ook de zorgen gedeeld. En hoe men de leefbaarheid weer

terug wilde in die mooie wijk waar ze zich mee verbonden voelden. **Niemand wil een bodemloze put zijn.**

Wielepôlle? Mooie wijk? Ja inderdaad, een mooie wijk waar men al een hele tijd hard werkt om van dat negatieve imago dat men heeft, af te komen. Ze willen de wijk en het wijkgebouw weer van de mensen zelf laten worden. En werken aan saamhorigheid, burgerschap en ondernemerschap. Zonder hen die zich beroepsmatig bezighouden met hun wijk en weten wat goed voor hen is en wat zoveel decennia en miljoenen euro's verder nog steeds niets heeft geholpen. In Engeland waar voor hen voorbeelden zijn, is de kerk daar ook een partner in. Niet om te evangeliseren maar om samen te werken aan leefbaarheid van de mens, van ieder mens. Want niemand wil een bodemloze put zijn.

Later in de auto zong mijn hart:

*Kerk is mensen om je heen
samen en toch één voor één
elk een naam en een gezicht
waarin Gods geheim oplicht*

Een zegenrijke groet,

Corry Tigchelaar



P.S. zie eens op http://www.youtube.com/watch?v=urub_44WRY4

Oikocredit en Sinterklaas

Sinterklaas en Oikocredit, heeft dat iets met elkaar te maken? Op het eerste gezicht niet, maar...

Voor Sinterklaas mag je een verlanglijstje invullen. Oikocredit kijkt óók naar verlanglijstjes van mensen. En net als bij Sinterklaas werkt het alleen als anderen het spel meespelen. Oikocredit is een coöperatieve vereniging, die geld leent van mensen en kerken en dit weer uitleent aan arme mensen in ontwikkelingslanden.

Voorwaarde is dat men een goed ondernemingsplan heeft voor het opzetten van een bedrijfje en niet kan lenen bij een gewone bank. Door een lening in de vorm van microkrediet krijgen deze mensen de mogelijkheid om in hun eigen onderhoud te voorzien en hun kinderen naar school te sturen. **Voor hen meer dan een Sinterklaas cadeau!**



Doet u mee met Oikocredit? Dat kan door een participatie Oikocredit (€ 200,-) te kopen. Of lid te worden van Oikocredit Nederland (€ 20,- per jaar).

Kijk ook op www.oikocredit.nl of vraag meer informatie bij de Promotiegroep Oikocredit Fryslân, contactpersoon Pieter Kooistra, tel. 058-2880038, e-mail p.kooistra31@upcmail.nl



Bij binnenkomst woensdagavond rond half zes is het al behoorlijk druk in de Oase. Vooral in de keuken is het druk. Al om 14:30 is er begonnen met het eten bereiden. De inkopen zijn op maandag en dinsdag gedaan. Er staat 15 liter champignonsoep te dampen in een grote pan. Daarnaast 20 kilo aardappels in water te koken. Sjoerd Wendelaar Bonga is de enige die deze enorme pan kan afgieten. Verder ruikt het naar rode kool. Ik heb dus al een idee wat er allemaal op het menu staat. Maar ik moet weer aan de kant, want het karretje met borden is weer leeg gearriveerd en wordt weer gevuld. Ik ga maar naar de eetzaal (Vijverzaal) om me te melden. Na

betaling van 6 Euro kun je hier dus eten. Ik zie veel bekende gezichten uit de Oase, maar ook uit de Kurioskerk en veel onbekende gezichten. Ik schuif aan bij een tafel waar nog maar 2 mensen zitten. Mevrouw komt uit Goutum en meneer woont in een flat op de Verlengde Schrans. Ze komen hier voor de sociale contacten, het lekkere eten en voor het uitje. Ze hebben zich daarom hiervoor opgegeven. Er schuiven 3 mannen aan. Een van hen is een oud-buurman van de andere 2 en heeft hen ooit eens uitgenodigd om bij het eetcafé te komen eten. Daarna zijn ze elke keer weer geweest. Inmiddels zit de zaal al vol. Ik tel inclusief vrijwilligers wel meer dan 70 personen. We kunnen beginnen!

Miljenko Braam van de diaconie heet ons van harte welkom en leest een stukje uit Matteüs 6. Daarna gaat hij voor in gebed.

De champignonsoep wordt opgediend. Deze smaakt heerlijk en er zitten lekker veel champignons in. Ondertussen komen ook 2 vrijwilligers aan tafel zitten. Ze vertellen dat ze dit werk met veel plezier doen. Anderhalf jaar geleden zijn ze begonnen met 30 gasten. Nadat ze hun soep hebben opgegeten, staan ze weer snel op om het hoofdgerecht te serveren: rode kool met appelcompote, aardappels met jus en worst. Na het hoofdgerecht worden er papieren uitgedeeld en

gaan we onder begeleiding van de piano enkele liederen zingen. Daarna hebben we het toetje verdiend. Verschillende soorten yoghurt toetjes worden op tafel gezet en ieder kan zijn favoriete smaak uitkiezen. Ondertussen gaan er weer papieren over de tafels. Hierop kun je aangeven of je volgende keer weer van de partij bent.

Aan het eind wordt afgesloten met een gebed en nog voorgelezen uit een boekje. Daarna wordt er afgeruimd en afgewassen en gaat iedereen weer terug naar huis. Het was een gezellig avond!

Edwin van der Wal

Gedicht

Kaam fan Godswegen in man yn ús kontrei,
in stim fan God omhegen, Johannes hjitte hy;
man fan Godswegen, Johannes hjitte hy.

Lykas beskreaun stiet: meitsje alle hichten sljocht,
ban `t kwea dat hjir bedreaun wurdt, de paden moatte rjocht;
lykas beskreaun stiet; meitsje alle hichten sljocht.

Doper, wat dogg`jo, yn rûge hierren klean?
As in profeet, wat woll`jo yn`e woestyn te gean?
Doper, wat dogg`jo yn`e woestyn te gean?

Dat wy omkeare út ús oerhearrichheid
en harkje nei de Heare en dogge wat Hy seit,
dat wy omkeare en dogge wat Hy seit.

Doper, wat sizze jo ús no te dwaan?
Doch boete yn hoop en freze, wol Him jim herten jaan.
Doper, wat sizze jo ús om te dwaan?

Diel mei elkoarren it brea fan elke dei,
dat no yn ús de oare Gods heil oanskôgje mei.
Diel mei elkoarren it brea fan elke dei.

Hy woe jim kenne, o folk fan syn ferbûn:
in bern is foar ús berne, Messias is ús jûn;
bern foar ús berne, Messias is ús jûn.

Kwam van Godswege Huub Oosterhuis
Liet 46 Lieteboek



Rectificatie. Het gedicht in het startnummer van de Ruimte is niet van dichter Krol maar van Jacobus Knol.

Colofon

Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden

Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer:
1 december 2012
redactie.huizumoost@gmail.com

Pastoraal team

Ds. Douwe Posthuma
Ademastrjitte 31
9251 RB Burgum
Tel. 0511-472554
d.g.posthuma@zonnet.nl

Ds. Helmer le Cointre
Taniaburg 47
8926 LW Leeuwarden
Tel. 2675825
helmerlecointre@gmail.com

Anja Bakker
Hanenburg 13
8926 KT Leeuwarden
Tel. 2671016

Corry Tigchelaar
Stroek 9
8731 BX Wommels
Tel. 0515-332952

Voorzitter kerkenraad

Dhr. A.K. Damstra
Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel. 2884434
ak.damstra@xs4all.nl

Ruimte verschijnt 7 x per jaar. Voor
actuele berichten verwijzen wij u naar
de Geandewei.