


 februari 2013
 jaargang 3, nummer 4

Inhoud

Redactioneel	1
40-dagentijd	1
Vastenactie	1
Rondom de diensten	2
Nog even iets over de 40 dagen	2
Grace Communion	
International	2
Oikocredit in beweging	3
Meditatiegroep	3
Gastgezinnen gevraagd	3
Toerusting	4
Gedicht	4
Colofon	4

Redactioneel

de redactie

40-dagentijd

Op weg naar Pasen tellen we tot veertig, vanaf Aswoensdag (13 februari) t/m Stille Zaterdag (30 maart).

De zondagen tellen niet mee. Die staan apart. De 40-dagentijd, traditioneel een tijd van bezinning, inkeer, boetvaardigheid en vasten, roept ook ons op om geconcentreerd en in alle oprechtheid stil te staan bij het leven, lijden en sterven van Jezus. En bij onszelf te rade te gaan met vragen als: Wat betekent Jezus voor mij en voor mijn persoonlijk leven? En zijn lijden en sterven? Zijn opstanding?

Veertig dagen lang? Dat is lang! Ja, maar misschien nog niet eens lang genoeg, omdat het LEVENSVRAGEN zijn.

In kinderlijk eenvoudige, maar niettemin kernachtige taal, heeft iemand de 40-dagentijd eens zó onder woorden gebracht:

Veertig dagen
om te denken aan Jezus,
aan wat Hij zei,
aan wat Hij deed!

Veertig dagen
om na te denken over jezelf,
over wat je zegt
en wat je doet.

Veertig dagen
om te wachten op dat
wat komen gaat
en alles anders maakt!

Veertig dagen
om uit te kijken naar
het feest van leven
en een nieuw begin.

Vastenactie 2 en 3 maart voor 'Beautiful Kidz Namibia'

Ook dit jaar gaan de jongeren van de Jeugdraad weer 24-uur vasten voor een goed doel en geld inzamelen. En wel in het weekend van 2 en 3 maart.

Dit keer wordt er gevast voor de stichting 'Beautiful Kidz Namibia'. Dit is een christelijke, interkerkelijke organisatie, die steun biedt aan kwetsbare kinderen in Namibië die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van aids overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief.

In het weekend van 2 en 3 maart is er weer van alles te doen in en rond de Oase, zoals te zien is in onderstaand overzicht:

Zaterdag 2 maart

Op deze dag kunt u meer zien en horen over de stichting 'Beautiful Kidz Namibia'.

Vanaf 10.00 uur zijn er zelfgebakken lekkernijen en koffie/thee te verkrijgen.

Ook zijn er bloemstukjes te koop (voor uzelf of een ander) en producten uit Namibië.

Ook is er de mogelijkheid om mee te doen aan de volgende activiteiten en workshops:

Activiteiten op zaterdag 2 maart:

Van 10.00 uur - 13.00 uur: Autowasstraat

Van 10.00 uur - 15.00 uur: Kapsalon

Van 10.00 uur - 15.00 uur: Manicure

Workshops:

10.00 uur - 12.00 uur: Bloemstukken maken
voor de verkoop
13.15 uur - 14.45 uur: Workshop Schilderen
15.00 uur - 16.30 uur: Workshop Bonbons
maken

Zondag 3 maart om 9.30 uur

Een kerkdienst met medewerking van de jongeren. Na afloop is er koffie.

Voor de activiteiten en de workshops kunt u zich opgeven via de mail:

jeugd-kerk.oase@hotmail.com of via de intekenformulieren in de kerk (vanaf zondag 10 februari). Intekenen kan t/m zondag 24 februari. U bent van harte welkom op zaterdag en zondag!

N.B. Vanaf zondag 10 februari is er de mogelijkheid om overvloedige potjes en vazen in te leveren in een krat achterin de kerk. Deze kunnen dan bij het bloemschikken hergebruikt worden.

Namens de Jeugdraad,
Anja Bakker

Rondom de diensten

Kerkdiensten

zondag	17 februari	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma	1e zondag 40-dagentijd, stand Amnesty International
zondag	24 februari	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma	2e zondag 40-dagentijd
zondag	3 maart	09.30 uur	mw. A. Bakker-Schuurman	3e zondag 40-dagentijd
zondag	10 maart	10.00 uur	ds. D.G. Posthuma	4e zondag 40-dagentijd, dienst van Schrift en Tafel Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur,
zondag	17 maart	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma	5e zondag 40-dagentijd, stand Amnesty International
zondag	24 maart	09.30 uur	ds. W.M. le Cointre en mw. A. Bakker-Schuurman,	Palmzondag , i.s.m. de jeugd. 6e zondag 40-dagentijd

en dan begint de 'Stille of Goede Week', met Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en eindigend (of liever uitlopend of beginnend!) met Paaszondag!

Na elke viering is er koffiedrinken, maar bij de dienst op 10 maart beginnen we in ontmoeting met koffie, vanaf 09.30 uur.

Witte Donderdag 28 maart: Aldlânstate, 15.30 uur, viering H. Avondmaal

Andere vieringen

zondag	17 februari	19.00 uur	Taizédienst in de Lutherse kerk
zondag	17 maart	19.00 uur	Taizédienst in de Lutherse kerk

Iedere 3e zondag in de maand is in de Lutherse kerk (Nieuwe Oosterstraat 28-30 Leeuwarden) een gebedsviering met liederen uit Taizé. Het gebed is primair bedoeld voor jongeren, maar ouderen zijn zeker ook welkom! Het gebed bestaat uit eenvoudige liederen die bestaan uit één of twee zinnen die vaak worden herhaald. Aangevuld met een Bijbellesing, gebed, psalmlezing en voorbeden. Halverwege is er een stilte voor persoonlijke bezinning van ongeveer 8 minuten. Het gebed kent geen voorganger. Na afloop is er koffie en thee in de kerk en nodigen we een ieder van harte uit voor ontmoeting en gesprek.

Welkom in deze diensten.

Nog even iets over de 40 dagen

In de 40-dagentijd denken we aan het lijden en sterven van Jezus. Maar ook aan het lijden van mensen in onze tijd door honger, natuurrampen, oorlog en geweld. Als je dat leed diep tot je laat doordringen, besef je pas goed hoe bevoorrecht wij zijn: Velen van ons leven in welvaart en overvloed. Zouden wij niet iets van onze overvloed kunnen missen? We kunnen toch best wat afstaan! Door te gaan vasten heb je minder nodig. Spaar je geld uit. Dat geld zou je kunnen besteden voor een goed doel, een ieder weet zelf wel welk, maar een voorbeeld voor dichtbij is 'de voedselbank' of voor verder weg een diaconaal doel voorbij onze grenzen als b.v. Amnesty International, elke 3e zondag in de maand is er in onze kerk een stand en aandacht voor gevangenen – er kunnen brieven geschreven/verstuurd worden. En rond de Stille Week is in 'de Oase' een 'vastenactie', jongeren organiseren dat, met vorig jaar als doel 'kinderen in de knel'. Dit jaar vast een ander doel, waarvoor weet ik nog even niet. (zie voor actueel nieuws ook onze website: www.kerkhuizumoost.nl). Hoe je dat doet, vasten? Nou, door niet of wat minder te snoepen, door nu juist even geen

'extra' te eten of minder vlees, door even niets bij de koffie of thee te nemen of even geen drankje. Bedenk het zelf maar! Het moet toch zeker lukken om met enige inventiviteit en vasthoudendheid jezelf een tijdje op rantsoen te zetten, om jezelf 'iets lekkers' te ontfemen. Wat je met die eigen vastenactie uitspaart, geef je weg.... Omdat de zondagen niet meetellen, hoef je op de zondag ook niet te vasten. De zondag is immers een vierdag. Dan vier je het goede leven! Op zondag is het altijd een beetje Pasen! Allen een goede tijd toegewenst.

Anja Bakker, Corry Tigchelaar, Helmer le Cointre en Douwe Posthuma
(kerkelijk werkers en predikanten)

Grace Communion International

Een dure naam, hierboven, het zij zo. Ik zelf (D.G.P.) noem de groep (wat heet gewoon) een 'vluchtelingengemeente', bestaande uit (uitgenodigde vluchtelingen) christenen uit o.a. Kongo, Burundi, Kenya, die hier in Fryslân zijn komen wonen en graag met elkaar hun geloof willen vieren. Er werd ons 'vierruimte' gevraagd en die hebben we, zodat **vanaf zondag 3 februari er elke zondagmiddag kerkdiensten worden gehouden in 'de Oase'**, en heel veel vrijwilligers van onze gemeente zullen zorgen voor een hartelijke ontvangst en ook kopjes koffie/thee en de kerkrentmeesters hebben hiervoor hun royale fiat gegeven.

Maar ja, je laat toch ook een gemeente, een groep gelovigen, niet in de kou staan! Een 'behoudend' evangelische (zo zelf genoemd), maar mooi gekleurde groep mensen kunnen we vanaf 3 februari aantreffen in de Vijverzaal van onze kerk. Ik ben blij dat er ruimte is en heet onze medegelovigen hartelijk welkom en Gods zegen. En wil je de diensten eens bijwonen? Dat is altijd mogelijk. Voor actuele informatie, kijk dan ook even naar onze website: www.kerkhuizumoost.nl

Oikocredit in beweging

Ruim veertig jaar geleden werd in de Wereldraad van Kerken de vraag gesteld of het beleggen van vermogen wel in overeenstemming was met haar missie. Het bleek van niet en het antwoord was de oprichting van Oikocredit. De toen gestelde vraag is ook nu nog zeer actueel!

Oikocredit is als coöperatieve vereniging klein begonnen en uitgegroeid tot één van de grootste particuliere verstrekkers van microkrediet. Werkzaam in 33 landen, ongeveer 900 partners en er worden 26 miljoen mensen bereikt. Vrouwen staan centraal; zij zijn in ontwikkelingslanden vaak de motor van het gezin en de economie.

Nu met een kapitaal van ruim € 500 miljoen, ingelegd door 45.000 investeerders. Voor 80 % uitgezet in microkrediet en 20% in coöperaties met een terugbetaling van >97 %. Niet alleen geld uitlenen, maar ook technische begeleiding en de mogelijkheid tot sparen en verzekeren. De aanvraag voor eerlijk kapitaal is echter vele malen groter, dan er bij Oikocredit beschikbaar is. Voor haar werk heeft Oikocredit van de Wereldbank de prijs voor best presterende financier van de microkredietsector gekregen.

Enkele jaren geleden is microkrediet negatief in het nieuws geweest. Mensen bouwden te hoge schulden op met alle problemen vandien. Vanwege de zorgvuldige opzet van haar kredietverlening was Oikocredit niet bij die negatieve resultaten betrokken. Wel heeft dit er toe geleid, dat de medewerkers van de landenkantoren er nog scherper op toe zien, dat geen schuld op schuld wordt gestapeld.

Meditatiegroep

We willen elkaar heel graag ontmoeten in het begin van de 40-dagentijd, en wel op Aswoensdag 13 februari 2013, met het thema: 'Overgang naar het geheim van het leven'. U bent van harte welkom op deze woensdagavond van 19.30 - 20.45 uur, in het stiltecentrum in de Oase, Weideflora 142, Leeuwarden.

Anne Stienstra, tel: 058 – 2802002, Cathrien Andriessen, tel: 058 – 2130984 en Ike Ernsting, tel: 058 – 2804429

Gastgezinnen gevraagd voor de Landelijke Taizéontmoeting van 15-17 maart 2013 in Leeuwarden

In het weekend van 15 t/m 17 maart zal onze wijkgemeente meewerken aan de Landelijke Taizéontmoeting. Bij deze ontmoeting komen enkele honderden jongeren tussen de 16 en 35 jaar naar Leeuwarden om met elkaar in gesprek te gaan over het geloof en de opbouw van een 'nieuwe solidariteit'. De jongeren slapen dit weekend in gastgezinnen.

Op zaterdag zullen zij drie gebedsvieringen bijwonen in de stijl van de Bourgondische broedergemeenschap Taizé in de Bonifatiuskerk. Daartussen hebben zij een uitgebreide Bijbelintroduktie en bezoeken ze plaatsen van hoop in onze stad.

Op zaterdagavond bent u als gastgezin uitgenodigd de Taizéviering in de Bonifatiuskerk bij te wonen. Op zondagmorgen komen de jongeren mee naar onze reguliere viering. Zeven kerken verdeeld over Leeuwarden, en van verschillende grondslagen, werken aan deze ontmoeting mee.

Voor onze wijkgemeente worden er gastgezinnen gezocht die één of meerdere jongeren willen opvangen in hun gezin van vrijdagavond tot zondagmiddag. Er wordt dus gevraagd om

Microkrediet is geen wondermiddel, maar één van de mogelijkheden voor arme mensen om zelf een bestaan op te bouwen. Zodat ze de kinderen naar school sturen, hun huis onderhouden, naar de dokter, sparen en ga maar door. Oikocredit leent niet alleen geld uit, maar ondersteunt ook de microfinancieringsinstellingen (M.F.I.) om aan de mensen de mogelijkheid van sparen en verzekeren te bieden. Ook wordt het management van de M.F.I.'s en coöperaties ondersteund en er wordt op toegezien dat de M.F.I.'s de door hun gevraagde rente op een redelijk niveau houden. Het welzijn van de klanten moet centraal staan.

Oikocredit is niet alleen kredietverlener, maar een organisatie die ook oog heeft voor de maatschappelijke ontwikkeling van mensen. Niet de winst staat centraal, maar het belang van de mensen en dat is het onderscheidend vermogen van Oikocredit.

Meedoen met Oikocredit is het realiseren van de millenniumdoelen 1-8.

Meer weten en/of meedoen in Oikocredit: neem contact op met Promotieteam Oikocredit Fryslân p/a Pieter Kooistra tel. 058 - 2880038 of e.mail pkooistra@oikocredit.org. Dit team is graag bereid om op uw vergadering meer over Oikocredit te vertellen. Dit kan d.m.v. '10 minuten speech' tot een dagdeel/avondvullend programma, met een p.p. presentatie met dvd of een chocoladeworkshop met fair-trade centraal.



slaapplaatsen (de jongeren nemen matjes mee) en tweemaal een ontbijt. Daarnaast wordt gevraagd een lunch voor zondagmiddag mee te geven. Om het oecumenische karakter vorm te geven worden de jongeren niet ingedeeld op religieuze afkomst, maar wel op geslacht. U kunt dan ook aangeven of u liever jongens ofwel meisjes ontvangt.

De jongeren hebben binnen Leeuwarden geen vervoer. Woont u buiten de stadsgrenzen, dan vragen we een fiets ter beschikking te stellen of de jongeren 's ochtends en 's avonds te vervoeren van en naar Leeuwarden. Vanuit Goutum/Zuiderburen zal een groep verzamelen en samen naar het stadscentrum lopen.

U kunt zich tot 24 februari als gastgezin opgeven bij:

Anja Bakker, tel. 058-2671016, e-mail: ajbakkerschuurman@gmail.com.

Wilt u meer weten over Taizé, over deze ontmoeting of over het gastgezin zijn, dan kunt u ook kijken op www.taizeleeuwarden.nl of www.taize.fr/nl (ook in het Nederlands).

Toerusting

Een Emmaüs-wandeling

Op zaterdag 6 april, in de week na Pasen, een minipelgrimage. Wij laten ons inspireren door ontmoetingen met elkaar, het landschap, de natuur, de stilte, de cultuurhistorie en spirituele plekken en locaties in de omgeving. Godsbeelden spelen een rol in relatie met de kernbegrippen ontmoeting, verwondering en zingeving.

Hoe en waar we lopen is nu nog niet bekend – wie zich opgeeft krijgt tijdig bericht – , en het aantal kilometers zal rond de 15 zijn.

Ongeveer 25 deelnemers is het maximum, en 'wie het eerst komt...'

Datum: zaterdag 6 april
Opgave: voor 10 maart 2013,
bij: Anja Bakker-Schuurman, 058-2671016 /
ajbakkerschuurman@gmail.com
en/of Douwe Posthuma, 0511-472554 /
d.g.posthuma@zonnet.nl.



Themabijeenkomsten rond de Tien Woorden: 'Niet echtbreken'

Film en gesprek: Liefdeswinter

Voor Gülsah Dogan zijn haar oom Cemal en tante Emine het toonbeeld van de ideale liefde. Ondanks zijn hoge leeftijd gaat Cemal dagelijks langs bij zijn vrouw, die in een verzorgingstehuis verblijft. En ondanks haar vergevorderde Alzheimer glimt zijn vrouw als hij in de buurt is.

Dogan vraagt zich af hoe zo'n liefde ontstaat en vooral: hoe de liefde zolang stand weet te houden. Gaandeweg Dogans zoektocht verschijnen er steeds meer barstjes in het rooskleurige beeld dat zij van haar oom en tante had.

Liefdeswinter ontving in 2011 de prijs voor de beste Europese televisieproductie over diversiteit in Europa.

Datum: zondag 10 februari

Tijd: 15 -17 uur

Plaats: De Schakel

Info: www.kerkinccamminghaburen.nl

Thema-avond: liefde die blijft?

Waarom maken geliefden ruzie? Wat maakt een relatie goed en hoe hou je het goed met elkaar? Deze avond verkennen we de wijsheid die op het gebied van relaties wordt doorgegeven door: de Amerikaans-joodse filosoof Jacob Needleman.

Aan de vooravond van Valentijnsdag lezen en bespreken we enkele kernteksten en wisselen onderling ervaringen uit.

Datum: 13 februari

Tijd: 20 uur

Plaats: De Oase, Weideflora 142

Aanmelding en info: Tel. 058-2675825 of e-mail: helmerlecointre@gmail.com

Leiding: Ds. Helmer le Cointre

Liet 176 út it lieteboek

O Leafde, dy't ferburgen leit yn't swijen fan in wicheid,
kom oer, ferlit ús libben net: it wurdt ferkwânsele en ferret.

It kostber minskebloed rint wei en nimmen komt en taalt dernei;
en yn in wrede sinneskyn taast Kristus` krús de loft en yn.

De minsten fan de minskebern lizze yn ellinde en leed ferlern.
En Kristus lijt har lijen mei aloan en oant de jongste dei.

O Leafde, dy't ús lijen naam en as in minske op ierde kaam,
lit yn de tsjusternis dy't foel ús net allinne en sûnder doel.

Dat ek ús hert, mei Jo begien, Jo net ferlit, mar mei Jo mien
yn alle pine en tsjusternis in minske mei de minsken is.

Willem Retse Talsma

J.W. Schulte Nordholt b 1920



Inspiratie-etmaal 2013: Dromen

Drie dagdelen bezig zijn met het thema: 'In verbinding met je dromen'.

Vrijdagavond maken we kennis en verkennen we het thema met behulp van meditatie, bibliodrama en/of creatieve werkvormen. De zaterdag is ingeruimd voor droomdeskundige Barbara Roukema, die met ons de wereld van dromen zal verkennen.

Tijd: 19/20 april 2012

Kosten: rond de € 50

Plaats: Schoolboerderij 'Cleijn Alserd' te Engelum

Info en aanmelding bij: helmerlecointre@gmail.com / 058-2675825

Colofon

Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden

Uiterste inleverdatum voor het volgende nummer:

8 maart 2013

redactie.huizumoost@gmail.com

Pastoraal team

Ds. Douwe Posthuma
Ademastrjitte 31
9251 RB Burgum
Tel. 0511-472554

d.g.posthuma@zonnet.nl

Ds. Helmer le Cointre
Taniaburg 47
8926 LW Leeuwarden
Tel. 2675825

helmerlecointre@gmail.com

Anja Bakker
Hanenburg 13
8926 KT Leeuwarden
Tel. 2671016

Corry Tigchelaar
Stroek 9
8731 BX Wommels
Tel. 0515-332952

Voorzitter kerkenraad

Dhr. A.K. Damstra
Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel. 2884434
ak.damstra@xs4all.nl

Ruimte verschijnt 7 x per jaar. Voor actuele berichten verwijzen wij u naar de Geandewei.