
 september 2013
 jaargang 4, nummer 1

Het nieuwe 'kerkelijk' seizoen

Inhoud

Redactioneel	1
Het nieuwe 'kerkelijk' seizoen	1
Dorpskerk	1
Rondom de diensten	2
Startweekend	2
Nieuw Liedboek	2
Social Media	3
Zit God op Facebook?	3
Wonen in de Bijbel	3
Spreek	3
Geloven in Leeuwarden	4
Gespreksgroep	4
Gedicht	4
Colofon	4

Redactioneel

Na een mooie zomer weer een nieuwe start. We gaan alweer de 4e jaargang in met Ruimte. In dit nummer natuurlijk veel aandacht voor het Startweekend. Hierover hebt u als het goed is al bericht gekregen.

In eerdere Ruimtes hebt u al kunnen lezen over het nieuwe liedboek. Tijdens de startzondag kunt u daar ook naar luisteren en wellicht meezingen. Verder worden er weer veel activiteiten opgestart: bibliodrama, themadiensten en nog veel meer. Zie hiervoor ook de activiteitenkrant 'Geloven in Leeuwarden' die meebezorgd is met deze Ruimte.

Veel leesplezier!

De redactie

De startzondag staat bijna volledig het nieuwe Liedboek centraal. We hopen het Liedboek dan ook in bezit te hebben, beloofd is dat eind augustus de 2e druk zou verschijnen.

We beginnen de dienst om 10.00 uur (vanaf 09.30 uur koffiedrinken), Janny de Dreu, Henk Veldhorst en Fetze Elgersma worden bevestigd als diaken, we nemen afscheid van Minke Koornstra bij de kindernevendienst.

We gaan de kerk een beetje 'verbouwen', mooi in een ruime kring en we gaan veel zingen.

Liederen, die Olchert en ik (= D.G.P) samen hebben uitgezocht en we zien voor ons een ieder met een nieuw Liedboek in de hand/op de schoot. We gaan met het Liedboek aan de slag en proberen dit alles zo ontspannen mogelijk te doen: soms met cantorij, soms een lied een paar keer herhalend. De ene keer vertelt Olchert wat, bij de 'intermezzo's' doe ik het.

Rond 11.00 uur komt een klein koortje van Grace Communion International, dat aan het eind van 'onze dienst' nog wat Afrikaanse liederen zal zingen en we maken kennis met hen, die elke zondagmiddag in onze kerk hun diensten vieren. Rond 11.30 uur is er dan nog koffie, een drankje en een hapje en gaan we rond 12.30 huiswaarts.

Uit *Interpretatie, maart 2013, las ik:

"In 1973 verscheen het Liedboek voor de kerken. Precies veertig jaar later is nu het Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk, en hopelijk door veel gemeenten en mensen in gebruik genomen. 1973-2013: veertig jaar waarin de wereld en vooral de Europese cultuur enorm veranderd zijn op allerlei terreinen. Een liedboek in de 21e eeuw kan op veel hedendaagse vragen geen antwoord geven, maar het is wel de intentie van de opdrachtgevers en de samenstellers dat het de gebruikers, als gemeente maar ook als individu, inspiratie kan bieden en dat men zo tot geloofsverdieping kan komen."

Inspiratie en geloofsverdieping.

We gaan zingen! We hopen velen te ontmoeten op de startzondag en te delen!

Weet dat een ieder welkom is in diensten en andere activiteiten die georganiseerd worden.

Een hartelijke groet van het pastoraal team:
Anja Bakker, Corry Tigchelaar, Helmer le Cointre en Douwe Posthuma

Dorpskerk

Zoals u wellicht weet, wordt de Dorpskerk overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT). De voorbereidingen zijn in volle gang. Overleg en onderhandelingen over het kerkhof zijn nog gaande.

Bij de overdracht moet de Prot. Gemeente Leeuwarden-Huizum een Plaatselijke Commissie formeren, die onder verantwoordelijkheid van de SAFT de exploitatie van de kerk verzorgt door het organiseren van allerlei activiteiten in het kerkgebouw. De commissie krijgt de opdracht om zelf de energiekosten van het kerkgebouw op te brengen.

Er zijn al twee bijeenkomsten geweest. De eerste betrof een kennismaking tussen het SAFT, een afvaardiging van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Leeuwarden-Huizum en een groep enthousiaste vrijwilligers die wellicht willen plaatsnemen in de nog op te richten Plaatselijke Commissie Dorpskerk. In deze bijeenkomst heeft een ieder de gelegenheid ideeën omtrent gebruik van de Dorpskerk ná overdracht naar voren te brengen.

Bij de tweede bijeenkomst zijn alleen de potentiële vrijwilligers aanwezig. Er is een



'excursie' naar de Dorpskerk. De achtergronden van deze vrijwilligers zijn zeer divers wat de invulling van de Plaatselijke Commissie ten goede zal komen.

De groep vrijwilligers bestaat uit gemeenteleden en bewoners uit de wijk. Inmiddels is de groep uitgebreid, er wordt onderling gemailld, er worden constant plannen gemaakt. Tussen het schrijven van dit stukje en het uitkomen van deze Ruimte, is bijeenkomst nr. 3 geweest. U merkt, men heeft er zin in.

De afscheidsdienst is op 6 oktober om 14.30 uur, voorganger is ds. Wassenaar van Hellendoorn (oud predikant van de Dorpskerk). De officiële overdracht van de Dorpskerk aan de SAFT is voorlopig gepland op vrijdag 29 november a.s.

Voor verdere informatie, houdt u Geandewei in de gaten of de websites www.kerkhuizumoost.nl, www.kerkhuizumwest.nl of www.aldefrysketsjerken.nl.

Rondom de diensten

Kerkdiensten

Op elke 3e zondag van de maand is er een Amnesty-stand.

Startzondag	22 september	09.30 uur	'Oase', 'Liedboekviering', ds. D.G. Posthuma. We beginnen met koffiedrinken, de dienst 'met allerlei onderdelen' begint dan rond 10.00 uur, waarna we met koffie, een drankje en een hapje afsluiten.
zondag	29 september	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma
zondag	6 oktober	09.30 uur	ds. W.M. le Cointre, themadienst
zondag	13 oktober	09.30 uur	ds. C. van der Woude, Beetsterzwaag
zondag	20 oktober	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma
zondag	27 oktober	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma
zondag	3 november	10.00 uur	ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en Tafel. Vooraf koffiedrinken, vanaf 09.30 uur.
zondag	10 november	09.30 uur	ds. W.M. le Cointre
zondag	17 november	09.30 uur	mw. ds. H.S. Huizenga, Drachten
zondag	24 november	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma. In deze dienst noemen we de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. We ontsteken lichten aan de Paaskaars, in het vertrouwen dat het licht van Gods trouw sterker is dan het donker van onze harten en sterker is dan de dood.

Welkom in deze diensten.

Startweekend Huizum-oost en Huizum-west

In het weekend van 21-22 september zullen we het kerkelijke herfst-winter-voorjaarseizoen 2013-2014 inluiden met op zaterdag 21 september een gezamenlijke start van Huizum-west en Huizum-oost. De werkgroep kan u enkele leuke en interessante activiteiten aanbieden!!

*Als eerste een prachtige fietstocht van ongeveer 25 km aan de zuidkant van Leeuwarden met als hoogtepunt een bezoek aan de Dairy Campus Nij Bosmazathe (een proefboerderij), waar we een interessante rondleiding krijgen (ons nieuwe koningspaar was hier 14 juni jl.) en later op onze fietstocht ook nog een rondleiding in de Margaretakerk in Boksum. Dit is een kans die U/jij niet zo gauw weer zult krijgen.

*Als tweede activiteit een bezoek aan ons nieuwe Fries Museum, dat op 13 sept. a.s. geopend zal worden door Koningin Máxima! Dus vers van de pers. Ook hier krijgen we een rondleiding. En hiervoor wordt een eigen bijdrage van € 5,- gevraagd.

*Voor de kinderen tot ongeveer 10 jaar en hun ouders/grootouders zal er een fotospeurtocht gehouden worden in het Julianapark en rond de Kurioskerk. Dit gaat alleen door bij voldoende deelname, dus opgeven is een must!

*Na afloop van alle activiteiten kan iedereen (ook als je niet meegedaan hebt aan het middagprogramma) deelnemen aan een gezamenlijke maaltijd in de Kurioskerk.

Om de kosten voor het geheel een beetje binnen de perken te houden kunt u hier een eventuele vrije bijdrage in een collectezak kwijt....

Iedereen krijgt eind augustus een uitnodiging voor deze zaterdagmiddag thuis met alle info. Hierin zit een opgaveformulier wat u in een speciale doos in de beide kerken kunt deponeren en ook via telefoon en email is opgave mogelijk. Opgave tot zondag 8 september.

Met een hartelijke groet,
namens de werkgroep van west en oost,
Helma Feenstra

Nieuw Liedboek op Startzondag

Op startzondag 22 september wisselen we het oude Liedboek om voor het Nieuwe Liedboek. Natuurlijk is niet alles nieuw, zo'n 60 % van het oude liedboek is opgenomen. Bovendien zingen wij in de Oase al veel liederen uit andere bundels zoals Tussentijds, Zingend Geloven, Taizé, Iona en wat niet al. Ik denk dat u zelf de bekende liederen wel zult vinden.

In de ochtendviering gaan we een beetje door het Liedboek struinen en daarbij komen we veel nieuws tegen: psalmen die op een andere manier worden gezongen, psalmen met een refrein of met 'jazzy' akkoorden. Nieuwe kerstliederen. Lieder uit andere landen, liederen met vreemd uitzijnde noten. Mooie canons. Niet alleen veel kinderliederen, maar ook voor de jeugd. En we komen prachtige teksten tegen om thuis bij te mediteren. - Dit is één van de redenen dat u dit Liedboek zelf moet aanschaffen, maar dit terzijde -.



De cantorij is er om naar te luisteren en om ons te helpen bij het instuderen. Voorganger Douwe Postma en ik zullen over de liederen vertellen.

U merkt het, ik heb er veel zin in!
Hartelijke groet,
Olchert Clevering

Social Media: zegen of vloek?



Een themadienst in de Oase

Als je tegenwoordig een trein of een café binnenstapt, zie je veel mensen in de weer met hun smartphone, tablet of laptop. Veel aandacht voor de ander die naast of tegenover je plaatsneemt, is er niet. Maar: misschien zijn al die mensen intussen wel druk bezig om via social media met anderen te communiceren. Kortom: vormen de nieuwe media een obstakel of juist een kans op ontmoeting?

En: zit God ook op de social media?

Hierover gaat het tijdens een themadienst op 6 oktober in de Oase. Muziek door Piet Koek, voorganger: ds. Helmer le Cointre. Meedenken en mee voorbereiden? Dat kan: woensdagavond 18 september houden we een voorbereidingsbijeenkomst om 20.00 uur in de Oase. Aanmelden is niet nodig.

Datum: 6 oktober (18 september, 20.00u: voorbereiding)

Tijd: 9.30 uur

Plaats: De Oase, Weideflora 142

Begeleiding: Piet Koek en ds. Helmer le Cointre

Info: www.kerkhuizumoost.nl

Zit God op Facebook?

Social media; verrijking of nieuwe afgod?

Zijn de nieuwe media als Facebook en Twitter een zegen of een vloek of allebei tegelijk?

Is de smartphone de nieuwe verslaving of biedt de gadget ook mogelijkheden tot echt contact?

Zit God op Facebook? Kun je als jongere nog zonder je mobiel? En: hoe ga je er als ouder mee om?

Deze vragen staan centraal in een lezing van en gesprek met cultuurtheoloog Frank Bosman; in 2012 'theoloog van het jaar'.

Datum: 3 oktober 2013

Tijd: 19.30 uur

Plaats: De Schakel

info: www.geloveninleeuwarden.nl



Wonen in de Bijbel?

Drie avonden Bibliodrama

Wat doet een bijbelverhaal met je? Wat raakt je? Met wie kun je je identificeren?

Wie is God voor jou? Verdiep je geloof aan de hand van een bijbelverhaal.

We lezen en bespreken een bijbelverhaal, we halen de 'rollen' eruit en geven die een plek in de ruimte. Dan kies je een rol en een plek in het verhaal. Hoe is dat om in de huid te kruipen van deze bijbelse figuur? Waar raakt diens verhaal aan jouw eigen verhaal? Wat zou je tegen andere 'spelers' willen zeggen?

Een spannend, vaak humorvol en verrijkend gebeuren onder deskundige leiding.

Data: 24 september, 8 & 29 oktober

Tijd: 19.30-22.00 uur

Plaats: Kerkelijk centrum 'De Schakel', Havingastate 7 (onder voorbehoud)

Info en opgave: ds. Helmer le Cointre

helmerlecointre@gmail.com / 058-2675825

Spreuk

Het is goed
een arm mens
een vis te geven
maar het is nog beter
hem te leren vissen.



Bij deze RUIMTE: Geloven in Leeuwarden



Als het goed is ontvangt u bij deze eerste editie van de RUIMTE in het nieuwe seizoen, tegelijk de activiteitenkrant 'Geloven in Leeuwarden' in de bus.

We zijn blij dat steeds meer gemeenten en zelfs kerkgenootschappen mee gaan doen met dit initiatief. Doel is het aanbod van vooral toerustingsactiviteiten vanuit kerken in Leeuwarden, bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen.

Intussen doen praktisch alle Protestantse Wijkgemeenten in Leeuwarden mee en krijgen alle mensen die bij de PKN staan ingeschreven in Leeuwarden, Huizum, Goutum en Lekkum, de krant in de bus. Daarbij doet ook de Lutherse Gemeente mee en inmiddels heeft ook de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden zich aangesloten. Vaste deelnemers zijn ook: Expect, studentenpastoraat en Theologische Vorming voor Gemeenteleden.

Teveel kopij

Dit grote aantal deelnemers had wel tot gevolg dat de redactie moest selecteren; er kwam eenvoudig teveel kopij binnen. De meeste informatie over diensten en vieringen is buiten de krant gebleven. De krant concentreert zich op toerustingsactiviteiten. Echter: er is ook een website: www.geloveninleeuwarden.nl en op deze website is alle aangeleverde informatie te vinden.

Jonge Helden

Net als afgelopen seizoen is ook dit keer de krant opgemaakt door studenten van leerbedrijf Jonge Helden, aan het Friesland College. Naast de krant hebben studenten ook een nieuwe website ontworpen en gebouwd, die inmiddels online is en die ook actueel gehouden wordt. Elke week zijn er nieuwe berichten en aankondigingen te vinden. Vorig seizoen werd het webadres

www.geloveninleeuwarden.nl
36792 (!) keer bekeken, dus het is een druk bezochte website. Neem ook eens een kijkje.

Doe mee!

Zoals uit de krant en de website blijkt, organiseren kerken en gemeenten in Leeuwarden heel wat boeiende en inspirerende bijeenkomsten. Neem de krant eens door, bezoek de website en bekijk of er iets voor u/jou bij zit!

De redactie: ds. Helmer le Cointre & Hans Willems

Toelatingseisen gespreksgroep jongvolwassenen



Welk opleidingsniveau heb je nodig om bij de gespreksgroep in de Oase te mogen? Moet je daarvoor goed kunnen discussiëren? Hoeveel procent Bijbelkennis heb je nodig? Nee, dat hoeft niet. De 'toelatingseisen' zijn heel laag: als je jongvolwassen bent (ongeveer tussen de 25 en 45, maar dat is ook niet strikt) en je kunt op een 3e woensdagavond in de maand tussen 20:00 en 22:00, dan ben je welkom.

Het is vooral heel gezellig en de onderwerpen bepalen we zelf. Op 18 september is dat niet het geval, want dan praten we over 'Social Media: zegen of vloek?' en bereiden daarmee de themadienst van 6 oktober voor. De rest van het jaar zal er weer door 1 of 2 mensen een onderwerp worden voorbereid, waar we meestal aan de hand van vragen over praten. Maar we bespreken ook wel eens een onderwerp aan de hand van een spel. Ik zal dit proberen uit te leggen, maar daar ben ik helaas niet zo goed in en de deadline van het volgende nummer van Ruimte was gisteren al... Ik zou zeggen kom eens kijken. 18 september 20:00 in de Oase en in principe de 3e woensdag van de maand, maar hou voor actuele data de agenda op www.kerkhuizumoost.nl in de gaten.

Edwin van der Wal

De frede fan`e greiden

In liet út Wylde Goes. Lieten út Glasgow en Iona.

De frede fan`e greiden wês oer dy,
de frede fan mar en lân;
de frede fan`e loften wês oer dy,
de frede fan waad en strân.
Djippe frede mei komme oer dy.
Djippe frede mei no komme oer dy.
Mei Gods frede no groeie yn dy.

*Dizze seinbea komt oarspronkelijk ut Guatemala en liket in soart op in Keltyske seinbea.
De tekst is ferfryske troch Atze Bosch.*



Colofon

Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden

Uiterste inleverdatum voor het volgende nummer:
1 november 2013
redactie.huizumoost@gmail.com

Pastoraal team

Ds. Douwe Posthuma
Ademastrjitte 31
9251 RB Burgum
Tel. 0511-472554

d.g.posthuma@zonnet.nl

Ds. Helmer le Cointre
Taniaburg 47
8926 LW Leeuwarden
Tel. 2675825

helmerlecointre@gmail.com

Anja Bakker
Hanenburg 13
8926 KT Leeuwarden
Tel. 2671016

Corry Tigchelaar
Stroek 9
8731 BX Wommels
Tel. 0515-332952

Voorzitter kerkenraad

Dhr. A.K. Damstra
Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel. 2884434
ak.damstra@xs4all.nl

Ruimte verschijnt 7 x per jaar. Voor actuele berichten verwijzen wij u naar de Geandewei.