


 februari 2014
 jaargang 4, nummer 4

Inhoud

Redactioneel	1
40-dagentijd	1
Diakonie	1
Rondom de diensten	2
Meditatiegroep...	2
Emmaüswandeling	2
Klooster	3
Uitnodiging	3
Vastenactie	4
Kindernevendienst	4
Gedicht	4
Colofon	4

40-dagentijd

Op weg naar Pasen tellen we tot veertig, vanaf Aswoensdag (5 maart) t/m Stille Zaterdag (19 april). De zondagen tellen niet mee. Die staan apart. De zondag vier je, de dag van het LEVEN. De 40 dagen vóór Pasen zijn een tijd van bezinning. We houden ons stil bij de wezenlijke vragen van het leven, vragen die we ons regelmatig stellen. De grote vragen naar ellende, honger, oorlog, het gebruik van macht in onze wereld. De eigen vragen om inzicht en uitzicht, juist wanneer het donker om je heen is. Maar ook de vragen naar de mogelijkheid en het verlangen om een nieuw begin te maken met je leven: van blind naar ziende worden. Is het zowel mogelijk te ontvangen als te geven? Het verlangen naar licht en hoe dat licht te krijgen. We volgen de weg die Jezus voorging, vanaf Zijn intocht in Jeruzalem. Is Hij de vrede?

In woorden, op muziek gezet, van Bernard Smilde:

*“Vieren wij de veertig dagen
 met hun vreemde en bange vragen,
 volgen wij de Mensenzoon
 naar zijn kruis en naar zijn kroon.
 Door de diepte naar zijn glorie,
 door zijn lijden naar victorie,
 Koning Jezus, onze Heer,
 zingen wij tot lof en eer.”*



Over een bijzonder doel van de diakonie...

Redactioneel

Een luxe-positie hadden we voor dit nummer. Waar we normaal nog moeten rondbellen en mailen om nog aan stukjes te komen, hebben we nu de energie gestoken in het inkorten, doorschuiven van artikelen. Dat is eigenlijk waar we naar streven, zoveel mogelijk input vanuit de gemeente zodat de Ruimte bruist van de activiteiten. Bijvoorbeeld de vastenactie van de jongeren, de meditatieavond van de meditatiegroep, de wijkavond op woensdag 12 maart om wat activiteiten te noemen die worden aangekondigd. We hadden zelfs te weinig ruimte om de activiteiten van Geloven in Leeuwarden te publiceren, maar daarvoor verwijs ik u naar de website www.geloveninleeuwarden.nl

Veel leesplezier!

De redactie

In de Oase houden we tijdens de kerkdiensten in de regel twee collectes: een voor de Diakonie en een voor de Kerk. Soms collecteren we voor een doelcollecte, dan wijken we af van dit vaste stramien. Soms houden we, als diakenen een bijzondere collecte of collecteren we in een dienst die buiten de Oase wordt gehouden. Bijvoorbeeld in de tehuizen. De afgelopen drie jaren waren deze bijzondere collectes bestemd voor het Lysket. Deze woonvorm voor jongeren met een beperking staat in Oentsjerk. Om de woonvorm bij een aantal projecten te helpen, die niet rechtstreeks door een van de overheden kon worden gefinancierd, hebben we de afgelopen tijd hiervoor gecollecteerd buiten de Oase. Dit gebeurde zowel in wijk West als in wijk Oost.

Het komende jaar willen we de bijzondere collectes besteden aan het Aanloophuis. Ik neem aan dat u wel eens van het Aanloophuis heeft gehoord. Het staat in de Leeuwarder binnenstad en op woensdagen en in de weekeinden kunnen thuis- en daklozen uit onze stad hier terecht voor eten, drinken, een douchebeurt, kleren wassen en voor een gesprek. Het Aanloophuis voorziet duidelijk in een behoefte, want op de momenten dat het huis open is, is er veel belangstelling voor. We hebben als diakenen van Huizum besloten om het Aanloophuis regelmatig te ondersteunen. We doen dat al met een jaarlijks bijdrage, en het komende jaar zullen ook de bijzondere collectes

hiervoor bestemd zijn. Het gaat hierbij, in mijn ogen, steeds om een behoorlijk bedrag. Het werk dat de vrijwilligers in het Aanloophuis doen past goed binnen de zinsnede: “heb je naaste lief zoals jezelf...” Daarom dat ik in deze Ruimte graag enige aandacht van u vraag voor deze bijzondere collectes.

De Ruimte verschijnt in de 40-dagen-tijd. Dit is traditiegetrouw de periode waarin kerken aandacht vragen voor de projecten van Kerk in Actie. De diakonie doet hier niet aan mee. We ondersteunen wel een aantal projecten, denkt u aan de activiteiten van Henk Vijver in Colombia, maar spreiden deze over het gehele kalenderjaar uit. Traditiegetrouw vindt wel de inzameling van houdbaar voedsel voor de Voedselbank in de 40-dagen tijd plaats. In de Kurioskerk kunnen leden gedurende twee zondagen pakketten inleveren. Als diakenen van wijk Oost hebben we in december een handkar voor de Voedselbank geplaatst, zodat u gedurende het gehele jaar voedsel en drinken voor de Leeuwarder Voedselbank kunt inleveren. Oorspronkelijk dus een actie voor de 40 dagen, maar we vinden het zo belangrijk, dat we er het gehele jaar uw aandacht voor vragen!!!

Hartelijke groet, namens de diakenen uit Leeuwarden-Huizum,

Miljenko Braam

Rondom de diensten

Kerkdiensten

zondag	9 maart	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma 1e zondag 40-dagentijd
zondag	16 maart	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma 2e zondag 40-dagentijd stand Amnesty International
zondag	23 maart	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma 3e zondag 40-dagentijd m.m.v. orkest Huizum-Oost
zondag	30 maart	09.30 uur	mw. A. Bakker-Schuurman 4e zondag 40-dagentijd
zondag	6 april	09.30 uur	ds. W.M. le Cointre 5e zondag 40-dagentijd
zondag	13 april	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma en mw. A. Bakker-Schuurman Palmzondag, i.s.m de jeugd. 6e zondag 40-dagentijd

en dan begint de 'Stille of Goede Week', met

Witte Donderdag	17 april	19.30 uur	ds. D.G. Posthuma, dienst van Schrift en Tafel
Goede Vrijdag	18 april	19.30 uur	ds. D.G. Posthuma, m.m.v. Cantorij
Stille Zaterdag	19 april	19.30 uur	ds. D.G. Posthuma, m.m.v. Cantorij
Paaszondag	20 april	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma stand Amnesty International

En vooraf aan de Paasmorgendienst is er om 08.30 tot het begin van de viering een **Paasontbijt** in 'de Oase'.

Op alle zondagen – en we zijn heel blij met de inzet van de leiding – is er **kindernevendienst**. Het is echt mogelijk je (klein)kinderen mee te nemen naar de kerk!

Witte Donderdag	17 april	15.30 uur	Aldânstate, viering H. Avondmaal
Goede Vrijdag	18 april	15.00 uur	Florastate, viering H. Avondmaal

Welkom in deze diensten.



Meditatiegroep

Meditatiegroep OASE

Op woensdagavond 5 maart 2014, aan het begin van de vastentijd is er weer een meditatieavond met als thema "tijd van ontluikend leven".



U/jij bent van harte welkom van 19.30u - 20.45u in het stiltecentrum van de OASE.

Anne Stienstra tel. 2802002
Cathrien Andriessen tel. 2130984
Ike Ernsting tel. 2804329
Helma Feenstra tel. 2661705

Emmaüswandeling

Op zaterdag 17 mei een minipelgrimage.

Wij laten ons inspireren door ontmoetingen met elkaar, het landschap, de natuur, de stilte, de cultuurhistorie en spirituele plekken / locaties in de omgeving.

Godsbeelden spelen een rol in relatie met de kernbegrippen ontmoeting, verwondering en zingeving.

Hoe en waar we lopen, is nu nog niet bekend - wie zich opgeeft, krijgt tijdig bericht - en het aantal kilometers zal rond de 15 zijn. Een vijftientigtal deelnemers is het maximum, en 'wie het eerst komt...'



Datum: **zaterdag 17 mei**

Opgave: vóór 20 april 2014 bij: Anja Bakker-Schuurman, 058-2671016 / ajbakkerschuurman@gmail.com en/of Douwe Posthuma, 0511-472554 / d.g.posthuma@zonnet.nl.
Info: www.kerkuizumoost.nl

Klooster

Ik ben er. Het is vrijdagavond. Ik bel aan en broeder Antonius doet open. Ik weet me welkom in het trappistenklooster in Echt, lieve mensen, een vertrouwd huis.

De Completen maak ik nog mee, waar in de kerk de dag mee wordt afgesloten.

Ik zing het mij zo geliefde 'Salve Regina'.

Het Salve Regina is een gebed voor gewone mensen, die in het leven van alledag tegenslagen en moeilijkheden tegenkomen. Het is een gebed voor mensen die slachtoffer dreigen te worden van een samenleving die geen oog heeft voor mensen in nood, voor armen, achtergestelden en verdrukten, dichtbij en veraf. Het is een lied van alle tijden. We bidden om zoiets gewoons als aandacht, respect en mededogen in het leven met elkaar.
'O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.'

Het klooster bezoeken is een verademing. In plaats van drukte ervaar je er stilte, diepgang en verborgenheid en je onthaast snel. De spirituele rijkdom en de rust van het kloosterleven doen weldadig aan.

Wat wil ik deze weken?

Een loslaten, mijn hoofd is wat vol, een onderdompelen in getijdendiensten, een zoeken naar God, naar eigen geloof. En soms zal ik een kaarsje aansteken om aan iemand te denken. Ik heb (te) veel bij me, tijdschriften, *Herademing, boeken van en over Dag Hammerskjold, zijn *Merkstenen, *De wereld van het Gregoriaans, van Helene Nolthenius, muziek tussen hemel en aarde, maar ook Willem Jan Otten en de biografie van Willem II. En ik krijg elke ochtend de *Trouw, nee, ik ben niet 'van de wereld', of juist wel.

Al lezend ontdek ik eerst bij mezelf dat wat ik doe steeds maar de gedachten blijven: 'wat is nuttig voor mijn werk, voor de gemeente, wat moet ik onthouden... om door te geven, te delen wellicht en schrijf daarom veel op.

En daarnaast - hoe kan ik het schrijven? - als een doel, 'hoe vind ik God', en zeg dit aan mijn vriend en biechtvader, abt Malachias, waar ik door de week steeds enkele gesprekken mee heb. Dat is heerlijk, ik mag hem alles vragen, ik hoef even niet zelf te 'weten', te 'antwoorden'.

En hij zegt me, 'laat los, Douwe, het is niet zo dat jij God moet vinden, het is het andersom, dat jij tijd en ruimte maakt, een leegte..... En in die leegte komt dan plaats voor God.

En ja, natuurlijk, inspanning, daar moet je wel aan werken, het is geen luieren'.

Ik vertel hem van een dierbare ontmoeting bij het zien van een beeld van Ernst Barlach, dat ik voor een anderhalf jaar terug (toevallig, niet voorbereid) zag op een tentoonstelling in Münster en waar ik bijna van moest huilen, de omarming van Jezus en Thomas.



En ik krijg een gebed, Czeslaw Milosz|

"Je vraagt me hoe je kunt bidden.

Ik weet alleen dat het gebed een brug van fluweel bouwt waarover we lopen en als van een trampoline opstijgen boven landschappen met de kleur van rijp goud, omgetoverd door de magische stilstand van de zon. Die brug leidt naar de oever van de Ommekeer waar alles andersom is en het woord "is" een betekenis onthult die wij nauwelijks voorvoelen. Let wel, ik zeg "wij". Daar voelt ieder afzonderlijk medelijden met anderen, verstrikt in een lichaam, en weet dat wij ook als er geen overkant zou zijn, evengoed die brug boven de aarde zouden opgaan."

En het is of de antifoon van Psalm 131 soms net even anders gaat klinken, als er gezongen wordt: "Mijn ziel is tot rust gekomen, want alles verwacht ik van God".

Na enkele weken, toch hard werken, veel ontvangen, af en toe gesprekken met andere gasten, een verdrietig bericht in de laatste week, is het weer goed naar huis te gaan. Mijn liefste te zien, de kinderen met hun wel en wee, ontmoetingen in de gemeente, en 'gewoon' de dagelijkse dingen, beslommingen, aardigheden, nieuws, een (Engelse) detective op de t.v., een filmhuis, een museum, een rijstmaaltijd. En straks weer wandelen, het vooruitzicht om lopend met mijn vriend weer wat dichterbij Rome te komen.

ds. Douwe Posthuma

Uitnodiging

De kerkenraad van de wijkgemeente Huizum-Oost nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de wijkavond, die zal worden gehouden op:

*Woensdag 12 maart 2014
Aanvang: 19.30 uur in de Oase*

De avond wordt begonnen met een korte viering voor de Bidstond. Daarna komen we samen in de Vijverzaal.

Het programma biedt verder het volgende:

Deel 1: Informatief gedeelte

- Als wijkkerkenraad zullen we u informeren over de actuele zaken die in onze wijkgemeente spelen.
- Tegen welke beperkingen lopen wij in onze wijk aan
- Er is gelegenheid tot het stellen van vragen

Deel 2: Ontspannend gedeelte

- Jan Kooistra uit Dokkum vertelt over zijn schilderijenserie "In Verwondering"
- De schilder toont 7 afdrukken en geeft een toelichting

En verder:

- Gelegenheid tot ontmoeting en onderlinge gesprekken
- Een hapje en een drankje ontbreekt niet

Voor autovervoer kan worden gezorgd, mits dit tijdig wordt aangemeld bij de heer Y. ten Kate, telefoon 2804401.

Wijkkerkenraad Huizum Oost.



De jeugd van de Oase kerk gaat **29 en 30 maart** weer vasten en geld inzamelen voor het goede doel: **Kindervakantieweken voor vluchtelingen**. Dit gaat vanuit Kerk in Actie en is voor vluchtelingen en asielzoekers met kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Op zaterdag 29 maart kunt u deze actie steunen door mee te doen aan de activiteiten. **Vanaf 10.00** uur zijn er zelfgebakken lekkernijen en koffie/thee te verkrijgen met een mogelijkheid om uw eigen cupcake te versieren en op te eten. Ook is er een mogelijkheid om **mee te doen** aan de volgende activiteiten:

Kerk in Actie

29 maart:

10.00-13.00 uur autowasstraat

vanaf 11.00 uur bloemschikken

14.00-15.30 uur vingerverven

14.00-15.30 uur schilderen

HELE DAG: verkoop lekkernijen

HELE DAG: cupcakes versieren

HELE DAG: sjoelen en andere spellen

30 maart: 09.30 uur

kerkdienst met

medewerking van

jongeren. Na afloop is er

koffie.



Opgeven?

Mail naar: jeugdkerkoase@hotmail.com

Of **schrijf u in** op de intekenlijsten op zondag in de Oase. Dit kan t/m 23 maart.

U bent van harte welkom zaterdag en zondag!

Kindernevendienst in de 40-dagentijd

Dit jaar is er op alle zondagen in de 40-dagentijd Kindernevendienst. Vanaf zondag 9 maart t/m Pasen op 20 april.

Het thema voor de 40-dagentijd is 'Zoek de Stille'. Iedere zondag gaan we met de kinderen op zoek naar plaatsen waar de stilte te vinden is. We horen verhalen uit het Evangelie van Matteüs. We beginnen dit jaar op 9 maart met de intocht van Jezus in Jeruzalem. Iedere week wordt er aandacht geschonken aan één van de symbolen die op Palmzondag aan de palmpaasstok gehangen wordt. Zo komen alle symbolen aan de palmpaasstok aan de orde. Op 9 maart is het eerste symbool een buxustakje. Op Palmzondag, zondag 13 april, wordt er ook aandacht geschonken aan de intocht in

Jeruzalem, waarbij Jezus, rijdend op een ezel, toegejuicht wordt door de mensen terwijl ze zwaaien met palmtakken. Uiteraard mogen de kinderen zelf een palmpaasstok maken en alle symbolen aan hun stok hangen. Daarna lopen ze in vrolijke optocht door de kerk. Hoe meer kinderen er zijn, des te feestelijker de dienst wordt.

Pasen, op zondag 20 april, wordt heel bijzonder. We beginnen de Paasochtend met een gezamenlijk Paasontbijt voor jong en oud om 8.30 uur. Aansluitend is de Paasdienst.

De leiding van de Kindernevendienst

Gedicht

Ut Tuskentiden liet 51
Kanon

*Bliuw net stilstean by wat eartiids wie.
Hâld net fêst oan it ferline.
Ik, seit Hy, sil wat nijs begjinne.
It is al út ein-set. Sjochtst it dan net?*

Tekst Huub Oosterhuis by Jesaja 43: 18-19
Oersetting Jan Breimer
Meldij Bernhard Huijbers.



Colofon

Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden

Uiterste inleverdatum voor het volgende nummer:

1 april 2014

redactie.huizumoost@gmail.com

Pastoraal team

Ds. Douwe Posthuma
Ademastrjitte 31
9251 RB Burgum
Tel. 0511-472554

d.g.posthuma@zonnet.nl

Ds. Helmer le Cointre
Taniaburg 47
8926 LW Leeuwarden
Tel. 2675825

helmerlecointre@gmail.com

Voorzitter kerkenraad

Dhr. A.K. Damstra
Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel. 2884434
ak.damstra@xs4all.nl

Ruimte verschijnt 6 x per jaar. Voor actuele berichten verwijzen wij u naar de Geandewei.