
 december 2014
 jaargang 5, nummer 3

Inhoud

Wees gegroet	1
Redactioneel	1
Rondom de diensten	2
Beroepingscommissie	2
Wist u dat.....	2
In gesprek met.....	3
Running Dinner	4
Gedicht	4
Colofon	4

Redactioneel

Vanmorgen laatste brunch met de jongvolwassenengroep met Anja Bakker gehad. In januari afscheid van Douwe Posthuma. Des te meer druk op de beroepingscommissie om met een goede vervanger te komen. Over hun vorderingen leest u in dit nummer. Ook een uitgebreid interview met Douwe Posthuma. Daarnaast onze vaste rubrieken die in het teken staan van Kerst, de geboorte van Christus. Veel leesplezier en prettige Kerstdagen!

De redactie

Wees gegroet, wees niet bang

In onze tijd wordt veel gesproken en geschreven over angst. Angst regeert. De doorsnee reactie op het 'vreemde' is angst of agressie.

De schrijver uit het Lucas-evangelie worstelde blijkbaar ook met angst in de gemeenschap. In de geboorteverhalen wandelt de 'vreemde' boodschapper binnen en roept eerst schrik en angst op. Er wordt gegroet en er wordt tegen Zacharias, Maria en de herders gezegd: wees niet bang en daarna komt uitleg. Je zult een kind krijgen, een kind vinden. En dan gaat het over delen in blijdschap. Blijkbaar wilde Lucas angst bestrijden.

Het Andere, de Ander, komt in deze verhalen gewoon binnenlopen en is dat schrikken? De verhalen staan bol van blijdschap en ook hoe Maria en Elisabeth elkaar ontmoeten.



Er is een gezegde: er bestaan geen vreemden, alleen mensen die ik nog niet heb ontmoet.

Hoe reageren wij als er een ander, een vreemde, bij ons binnenwandelt of onze buurvrouw wordt?



Wie is bang voor rood, geel of blauw?
 (Barnett Newman; schilderij Stedelijk Museum)



Wie is bang voor Virginia Woolf?
 (toneelstuk Edward Albee).

In zowel schilderij als toneelstuk/film worden wij uitgedaagd om onze eigenaardigheden onder ogen te zien als het gaat over anders en vreemd.

Wees gegroet, wees niet bang...

Gaan we het vreemde of de vreemde tegemoet treden? Wat en wie gaan we zoeken en wat of wie gaan we vinden?

Allen mooie Kerstdagen toegewenst.

Douwe Posthuma en Anja Bakker



Rondom de diensten

Kerkdiensten

woensdag	24	december	19.00	uur	Anja Bakker, kinderkerstfeest
donderdag	25	december	09.30	uur	ds. Douwe Posthuma m.m.v. orkest Huizum-Oost o.l.v. Olchert Clevering afscheid Anja Bakker
woensdag	31	december	19.30	uur	ds. Douwe Posthuma, kort avondgebed
zondag	4	januari	09.30	uur	ds. R. Reitsma, Leeuwarden
zondag	11	januari	09.30	uur	mw. ds. R.B. Nijendijk-Crossen, Midlum
zondag	18	januari	09.30	uur	ds. J.D. Kraan, Burgum stand van Amnesty International
zondag	25	januari	10.00	uur	afscheidsdienst ds. Douwe Posthuma dienst van Schrift en Tafel m.m.v. cantorij Huizum-Oost o.l.v. Olchert Clevering
zondag	1	februari	09.30	uur	ds. J. Miedema, Oosterbierum
zondag	8	februari	09.30	uur	mw. ds. S.N.Crossen-Hoekzema, Scharnegoutum
zondag	15	februari	09.30	uur	ds. S. Sijtsema, Heerenveen dienst van Schrift en Tafel stand van Amnesty International
zondag	22	februari	09.30	uur	ds. J. Bakker, Stiens, 1 ^e zondag 40-dagentijd

Welkom in deze diensten.



Beroepingscommissie



In het vorige nummer van Ruimte schreef ik dat we een lijst met predikanten hebben gekregen van het dienstencentrum van de PKN. Deze predikanten zijn beroepbaar en voldoen aan de profielschets van onze gemeente. Deze lijst hebben we doorgenomen en daaruit volgens ons de meest geschikte kandidaten gekozen. Die mensen gaan we benaderen om te

vragen of ze daadwerkelijk beschikbaar zijn en of ze iets voelen om met ons in gesprek te gaan. Als dat antwoord positief is, gaan we met een gedeelte van de beroepingscommissie met die predikant een gesprek voeren.

Verder hebben we ons opgegeven om in januari in Utrecht te gaan Dominee-daten met proponenten. Dit is in de vorm van speeddaten; door middel van een aantal korte gesprekken op een dagdeel kunnen we kennismaken met afgestudeerde en bijna-afgestudeerde predikanten. Is er een 'klik' tussen gemeente en kandidaat, dan is er gelegenheid om langer met elkaar door te praten. Maar natuurlijk ook om afspraken te maken voor de toekomst!

beroepingscommissie@kerkhuizumoost.nl

Edwin van der Wal

Wist u dat.....

Om alvast in Uw agenda te zetten

Op 23 jan. 2015 word er op feestelijke wijze afscheid van Ds. Douwe Posthuma genomen.

Noteert u alvast deze datum in Uw agenda.

De voorbereidingscommissie



In gesprek met ds. Douwe Posthuma



Op een donderdagavond gingen ondergetekenden op pad naar Burgum om Douwe Posthuma te interviewen. Er zijn al diverse mensen van de Oase geïnterviewd voor de Ruimte. Nu viel onze keus op Douwe Posthuma, mede i.v.m. zijn a.s. vertrek als onze wijkpredikant. We werden hartelijk ontvangen en namen plaats in de sfeervolle zithoek. We hadden vragen opgesteld als richtlijn voor het interview. Maar nog voordat de eerste vraag was gesteld, mochten we deelgenoot worden van Douwe zijn verhalende manier van vertellen.

Douwe is geboren in Harlingen. Hij is de vierde in een gezin van vijf kinderen (drie jongens en twee meisjes). Zijn vader had een (kantoor)boekhandel. Zo kon hij mooi een duik in de boeken nemen. En zo is zijn liefde voor lezen begonnen. Zijn liefde voor lezen blijkt ook als we het pad naar de voordeur oplopen: we zien Douwe lezen. En als we binnen zijn, zien we in de kamer een enorme boekenkast.

Na de HBS gaat Douwe studeren (Theologie) en wonen in Groningen. Ook Jan, met wie hij al in Harlingen bevriend is. Na Groningen wordt Douwe beroepen in Noord-Holland (Aartswoud, Abbekerk, Opperdoes). Daar is hij zeven jaar werkzaam als hij denkt 'Zal ik hier niet eens weg?' Maar dan ontmoet hij Joke, zijn grote liefde. Ze is net predikant geworden in Medemblik. Ze blijven nog vier jaar werkzaam in Noord-Holland, Douwe als pastoraal consultant voor vier dorpen. Dan, als Douwe elf jaar in Noord-Holland heeft gewerkt, gaan ze naar Friesland, Noord-Bergum. Ze willen niet beiden in dezelfde gemeente werkzaam zijn. Douwe wordt predikant in Noord-Bergum, alwaar ze in de pastorie gaan wonen, en Joke in Bergum. In Noord-Bergum krijgen ze twee pleegdochters in huis die ze opvoeden als hun eigen kinderen. Later, begin 2005 wordt Douwe predikant in Leeuwarden-Huizum. Daar vormt Douwe (Kurioskerk) een team met ds. Huib Klijn (Dorpskerk). Later, als Douwe predikant is in de Oase, vormt hij een team met Helmer, Anja en Corrie. Ze leren van elkaar en vullen elkaar goed aan. Als in april 2014 het preekrooster voor 2015 moet worden opgesteld, denkt Douwe: 'Nú is het tijd om te vertellen dat ik er mee wil stoppen.'

Als Douwe straks met emeritaat is, wil hij de dingen wel eens van de andere kant bekijken en bijvoorbeeld als gemeentelid een dienst bijwonen. Het klooster in Echt (Limburg) een maand in de twee jaar bezoeken, zal hij ook blijven doen. Het is inmiddels zijn tweede thuis.

Dan volgen nu een aantal gerichte vragen met bijbehorende antwoorden.

Welke vraag staat bovenaan je lijstje als je God zou kunnen interviewen?

Ik zou Hem niet iets vragen maar danken voor het leven. Hem danken voor dat ik er mag zijn.

Waar heb je moeite mee?

Douwe noemt op: mobieltjes, scheiding van kerk en staat, al die onzin op tv, boekwinkels zonder kleur.

Douwe trakteert ons ook op waar hij géén moeite mee heeft: gesprekken. Ook vindt hij het belangrijk jezelf te zijn en de ander ernaast te kunnen zien. Dat je niet je eigen verwachtingen op een ander projecteert.

Waar ben je bang voor?

Dat er iets met Joke of de pleegkinderen zou gebeuren.

Als je alle talenten had voor een ander beroep, wat zou je dan graag willen worden?

Boekhandelaar in een rustige boekwinkel.

Wat zijn je hobbies?

Kaatsen, in Bergum. Museumbezoek, vnl. musea met beelden en schilderijen.

Hoe ziet je favoriete vakantie eruit?

Ik zou naar een aantal plekken in Italië gaan: Assisi (stad van Franciscus van Assisi), het meer van Trasimeno, Sienna.

Waar mogen we je midden in de nacht voor wakker maken?

Voor een vakantie naar Sint Petersburg en dan m.n. het museum de Hermitage. Ik zou er dan direct wel naar toe willen.

Hebben we je zo goed genoeg leren kennen of wil je nog iets kwijt?

Ik voel me een zondagskind. Dat is altijd al zo geweest. En ik wil graag delen, al was het maar met 1.

Als verrassing heeft Douwe ook nog een vraag voor ons: *was ik een goede gastheer?*

Ja, Douwe, je was zeker een goede gastheer. De ontvangst was hartelijk, het verblijf aangenaam, de abdijskoek lekker en bij het afscheid zei je dat als we zomaar een keer aanbellen, dat je dan graag de deur weer zult opendoen. Bedankt voor het openhartige gesprek.

Pietie Mulder

Edwin van der Wal



Klooster Liibosch in Echt. Douwe 'zijn' klooster.

Running Dinner



Vanwege alle positieve reacties organiseren we ook dit seizoen weer een 'Running Dinner' op **vrijdag 6 maart 2015, aanvang 18.00 uur**. Enkele deelnemers van voorgaande jaren zijn nu al aan het bedenken wat ze dit keer hun gasten voor kunnen zetten.....
Voor degenen die niet meer weten hoe een 'Running Dinner' verloopt, volgt hieronder een uitleg:

Het 'Running Dinner' wordt georganiseerd voor en door gemeenteleden. Het is een diner waarbij het voorgerecht, het hoofdgerecht en het nagerecht op verschillende locaties genuttigd worden. Het is de bedoeling dat een aantal gemeenteleden thuis een '3-gangen-diner' gaan bereiden en enkele gemeenteleden ontvangen voor een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. De gasten rouleren per gang. Als gast eet u dus op meerdere adressen. Degenen die koken, blijven gewoon thuis. Het is de bedoeling dat u als gast na elk gerecht (45 – 75 min, afhankelijk van de gang) vertrekt naar het volgende adres voor het volgende gerecht. Het doel van een Running Dinner is om elkaar beter te leren kennen en het contact tussen de verschillende generaties te bevorderen.

Lijkt het u leuk om hieraan deel te nemen, dan kunt u zich nu alvast opgeven bij:

Harry Berg: tel.058- 2884609 of via de e-mail: runningdiner@hotmail.com (let op: 1 n, in diner).

Bij de opgave graag uw naam, adres, tel.nr. en e-mailadres vermelden. Ook graag aangeven of u wilt koken (gastheer/gastvrouw) of dat u wilt komen eten (gast). Verder kunt u een evt. dieet doorgeven en of u vervoer nodig hebt. Na opgave krijgt u eind februari/begin maart nadere informatie over waar u wordt verwacht/ voor wie u gaat koken.

Opgave is mogelijk t/m vrijdag 20 februari 2015.

De organisatie is in handen van: Marco van der Wal, Lotte Nijssen Harry Berg.

Wy stean by in krêbe

Wy stean by in krêbe, by't wûnder ús brocht,
de glâns fan de skepping, it opgeande ljocht:
dit libben sil strielje, dit God-eigen-bern.
Wy groetsje de takomst, foar ús hjir te sjen.

Wy lêze Gods wêzen, in kwetsber begjin,
de nacht jout syn leafde in heldere glim:
in bern noch sa warleas, in wankle flam,
as ljocht foar ús libben nei de ierde ta kaam.

Hjir tusken it stâlfee is Him út it hout
fan beammen út Eden in fourbakje boud.
Dat is foar de hoeder syn widze, syn thúsh;
it hout dat him wachtet is `t hout fan it krús.

Hoe djip ek it tsjuster dêr` t Hy yn ferskynt,
syn stjer oan de himel ferblikt noch ferdwynt.
Us each sjocht syn ljochtglâns yn roetswarte nacht,
it ljocht dat mei Peaske it tsjuster ferslacht.



*Tekst Sytze de Vries,
oersetting Eppie Dam.*

Colofon

Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden

Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer:
1 februari 2015
redactie.huizumoost@gmail.com

Pastoraal team
tot 1 januari 2015

Ds. Douwe Posthuma
Ademastrjitte 31
9251 RB Burgum
Tel. 0511-472554
d.g.posthuma@zonnet.nl

Anja Bakker
Hanenburg 13
8926 KT Leeuwarden
Tel. 2671016

Voorzitter kerkenraad

Dhr. A.K. Damstra
Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel. 2884434
ak.damstra@xs4all.nl

Ruimte verschijnt 6 x per jaar. Voor
actuele berichten verwijzen wij u naar
de Geandewei.