


 februari 2015
 jaargang 5, nummer 4

Inhoud

Redactioneel	1
Afscheid	1
Rondom de diensten	2
Lia Minzinga Zijlstra	2
Beroepingscommissie	2
Ds. Pieter Beintema	3
Afscheidsdienst	3
Afscheidsavond	4
Kerk als ontmoetingsplek	4
Pastoraat	4
Colofon	4

Redactioneel

Een vol nummer dit keer. Dit heeft natuurlijk te maken met het afscheid van Douwe Posthuma. Voor foto's verwijst ik u graag door naar onze website www.kerkhuizumoost.nl.

Daarnaast komen ds. Pieter Beintema en Lia Minzinga Zijlstra ons tijdelijk versterken totdat de beroepingscommissie een opvolger heeft gevonden. U kunt in dit nummer kennismaken met Lia en Pieter.

Veel leesplezier!

De redactie

Afscheid

Wat een prachtig afscheid is mij aangeboden, hartverwarmend, overweldigend. Het begon al op vrijdagavond: een prachtig versierde kerk, een warm welkom, 'd-gebakjes' en heel veel gemeenteleden, de cantorij die zong (een eigen gemaakt lied voor/over mij ook), cabaret, een ontroerend lied van Arjen Nauta, lieve woorden van Miljenko Braam, een wel heel grote reischeque (het maakt me verlegen, bedankt allen!), een 'Douwes-boom' bij de kerk en heel veel lieve, persoonlijke wensen die ik kreeg. Later ook op zondag en de vele kaartjes over de post.

Op zondag een volle kerk, familie, vrienden, gemeenteleden uit de vorige gemeentes en een dienst van Schrift en Tafel. Dat laatste voor mij belangrijk, beiden onlosmakelijk verbonden én aanschouwelijk tastbaar: Christus is het brood. De cantorij die weer prachtig zong en haar medewerking verleende. Lieve woorden van Ate Damstra, Mient Veenstra en Helmer le Cointre. Een prachtig bloemstuk en weer zoveel aardige wensen bij handdrukken van jullie allemaal en wat ik kon lezen wat opgeschreven was in de 'vogeltjes-boom'. En de kinderen van de kindernevendienst, die mij echte handen gaven en mooie borden, jullie bedankt en Jannie! Helma Feenstra, Dicky Algra, Jant van der Weg en Wim Wiebenga, de organisatoren rond het feest: bedankt, wat een inzet en liefde! Zelf mocht ik ook een dankwoordje uitspreken. En wat ik in de preek ook zei: door jullie mocht ik mijn naam hebben en mocht ik zijn, heel veel lieve mensen die ik in mijn hart draag en daarbij zoveel mensen, die ik mis. Bij heel velen van u mocht ik er zijn en draag u in mijn hart. Een echt gemeend: 'mooi dat u er bent!' en 'bedankt, dat ik 'mij' mocht zijn onder u/jullie'. Op zondag gaf ik woorden mee van Andries Govaert, die we kunnen vinden bij Lied 820, op vrijdagavond woorden van Freek de Jonge:

Wees niet bang

*wees niet bang je mag opnieuw beginnen
 vastberaden doelgericht of aarzelend op de tast
 houd je aan regels volg je eigen zinnen
 laat die hand maar los of pak er juist een vast*

*wees niet bang voor al te grote dromen
 ga als je het zeker weet en als je aarzelt wacht
 hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt
 voorgenomen
 het mooiste overkomt je het minste is bedacht*

*wees niet bang voor wat ze van je vinden
 wat weet je van een ander als je jezelf niet kent
 verlies je oorsprong niet door je snel te binden
 het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde
 went*

*wees niet bang je bent een van de velen
 tegelijk is er maar een als jij
 dat betekent dat je vaak zult moeten delen
 en soms zal moeten zeggen laat me vrij.*

Het ga jullie allen goed, de meeste zondagen zal ik in Burgum 'kerken', maar af en toe zal ik ook op zondag in de Oase zijn.

Het 'naar kerk gaan' en de zegen te mogen horen en krijgen, daar zie ik naar uit. Vrede en alle goeds.

Douwe Posthuma

Douwes boom:



Rondom de diensten

Kerkdiensten

zondag	1 februari	09.30 uur	ds. J. Miedema, Oosterbierum
zondag	8 februari	09.30 uur	mevr. da. S.N. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum
zondag	15 februari	09.30 uur	ds. S. Sijtsma Heerenveen
zondag	22 februari	09.30 uur	ds. J. Bakker, Menaldum
zondag	1 maart	09.30 uur	ds. G. Rinsma, Goutum Friese dienst
zondag	8 maart	09.30 uur	ds. P. Beintema, Leeuwarden
zondag	15 maart	09.30 uur	ds. H. Hiddink, Leeuwarden
zondag	22 maart	09.30 uur	ds. P.R. Rozeboom, Oldeboorn
zondag	29 maart	09.30 uur	ds. K.J. Faber, Wolvega
donderdag	2 april	19.30 uur	ds. D.G. Posthuma, H.A., Witte Donderdag
vrijdag	3 april	19.30 uur	ds. D.G. Posthuma, Goede Vrijdag
zaterdag	4 april	19.30 uur	ds. D.G. Posthuma, Stille Zaterdag
zondag	5 april	09.30 uur	ds. D.G. Posthuma, Pasen



Mag ik me even voorstellen:

Met ingang van 1 februari 2015 mag ik gaan werken binnen uw gemeente, mijn naam is Lia Minzinga Zijlstra, ik ben geboren in 1957 in Twijzelerheide (Heidepyk) als tweede dochter in een gezin met vier kinderen. Het valt waarschijnlijk op: ik heb een dubbele naam en daar zit een bijzonder verhaal aan vast vanuit de geschiedenis van mijn familie. Wellicht komt dat nog eens ter sprake.

In 1983 ben ik getrouwd en we hebben een prachtige dochter gekregen: Hanna Marije. We hebben 20 jaar in Dokkum gewoond. Daar kreeg ik mijn eerste banen in de Zorg, bij mensen met een verstandelijke beperking en in de kinderopvang. Inmiddels woon ik al weer 8 jaar in Goutum, dit was praktisch omdat ik ging werken in Sneek en Bolsward. Opnieuw binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Op een bepaald moment is er een kentering gekomen in mijn leven. Na jarenlang te hebben gewerkt in welzijn en gezondheidszorg merkte ik dat het begon te wringen: ik wilde bezig zijn met wezenlijker zaken en dat is voor mij het geloof en ik wilde tijd en aandacht kunnen besteden aan de mensen om mij heen.

Dat heeft erin geresulteerd dat ik opnieuw ben gaan studeren, nu de HBO Theologie hier in Leeuwarden. In 2013 afgestudeerd en vanaf dat moment vrijwilligerswerk gaan doen bij Sociaal Wijkteam Noord. Daar kwam ik mensen tegen die worstelen met diverse problemen, mensen met schulden of relationele problemen. Dat ik een klein schakeltje mocht zijn in die organisatie heeft me veel plezier gegeven.

Het geloof in God is als een rode draad door mijn leven gegaan of misschien moet ik zeggen God was steeds nabij. Zoals Hij bij ieder van ons dicht bij is.

Ik heb veel vrijwilligers werk gedaan in de kerk als (jeugd) ouderling, pastoraal werker, e.d. In het vierde jaar van de opleiding mocht ik stage lopen als pastoraal werker binnen een verzorgingshuis. Wat ik heb gemerkt is dat ik het heel mooi werk vind, werk dat bij mij past. Het is zoals wel wordt gezegd "mijn roeping" of misschien is een betere uitdrukking dat ik me geroepen voel door de "Ander" en de "ander". Dat dit me mocht overkomen is een geweldige ervaring! Dus ik kijk uit naar wat er verder op mijn weg komt....

Graag wil ik me de komende tijd in dienst stellen van uw gemeente. Mijn taken zijn vooral gericht op het pastoraat en op het jeugdwerk. Samen met Ds. P.R. Beintema en het pastoraal team

en de diverse jeugdwerk teams hopen we er een mooie en inspirerende tijd van te maken.

Inspiratie krijg ik vaak in en vanuit Taizé:

"De wonderbaarlijke aanwezigheid van de heilige Geest is als een vuur. Zelfs als het nog slechts een flauw schijnsel is, dan blijft het in ons fonkelen. Dit blijft zo, ook als je onverwacht de indruk hebt dat je niet weet hoe je moet bidden".

Uit: "Vrede in je hart" van Broeder Roger van Taizé

Lia Minzinga Zijlstra

Beroepingscommissie

Vrijdag 9 januari gingen 3 leden van de beroepingscommissie, Truus van der Zee, Fetze Elgersma en Janny de Dreu naar Utrecht om op dominee-date te gaan. De aanwezige proponenten (kandidaat dominees) en beroepingscommissies mochten zich elk één minuut (te kort) presenteren. Daarna verdeelden de beroepingscommissies zich over de tafels en elke proponent mocht daar 3,5 minuut aanschuiven om zijn of haar verhaal te vertellen en ook konden de beroepingscommissies hun ei kwijt. Daarna schoven ze weer door naar de volgende. Dit ging allemaal zo snel, dat sommige kandidaten niet meer precies wisten met welke gemeente ze nu een goed gesprek hebben gehad en met wie niet. Beide partijen mochten na afloop aangeven met wie ze eventueel verder wilden. Dat leidde voor ons tot een match met twee proponenten (dus zij hadden ook voor ons gekozen). Vanwege eerder genoemde verwarring bleek er nog een derde match te zijn. Hoewel we eerst wat sceptisch waren over het concept dominee-daten, hebben we toch interessante contacten overgehouden aan deze middag in Utrecht. We hebben inmiddels een gesprek gevoerd met 1 match en dat was positief. De volgende stap is dat we een keer naar een kerkdienst gaan om een dienst van deze dominee mee te maken. Kort daarna volgt ook een tweede gesprek. Daarnaast hebben we naar aanleiding van een tip nog een ander gesprek met een dominee. We houden dus meerdere mogelijkheden open, maar zoals het handboek ons voorschrijft niet met te veel kandidaten tegelijk.

Ik zou hier nog veel meer willen vertellen hoe ver we zijn, maar ik wil ook graag zorgvuldig blijven en niet te veel informatie geven. U kunt erop vertrouwen dat we goed bezig zijn en dat we vorderingen maken.

Namens de beroepingscommissie

Edwin van der Wal

In gesprek met ds. Pieter Beintema



Op een gure avond worden we warm ontvangen door dominee Pieter Beintema en zijn vrouw Trudi aan de Bostulp. Ze zijn hartelijk en belangstellend. We moeten erom denken dat *wij* niet worden geïnterviewd i.p.v. andersom.

De hond zit in de bench te huilen, want hij wil nog wel eens enthousiast reageren op bezoek. Lekker kopje thee en een schaal met koekjes. We hebben onze lijst met interview-vragen al klaar liggen, maar ds. Beintema heeft al een kant en klaar interview klaar liggen uit het blad over het Pensioenfonds van Dominees. Hieruit mogen we informatie putten. Een gesprek is ook heel prettig dus we doen een beetje of we het 'oude' interview nog niet kennen.

Pieter Beintema is opgegroeid in Leeuwarden op de Druifstreek. Op zijn 16e ging hij naar Apeldoorn naar de school voor autotechniek om vervolgens in 1964 te gaan werken bij Riva automobielbedrijf in Amsterdam. Het was de tijd van de opkomst van de computers. Pieter Beintema heeft bij Riva de automatisering van de grond af aan opgezet, inclusief het zelf schrijven van computerprogramma's. Op een gegeven moment wou hij hogerop. Toen ging hij bedrijfsconomie studeren. Een baan als directeur-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid beviel hem niet zo omdat het meer om de macht ging dan om een oplossing. Ook een baan als directeur van een groot ziekenfonds eindigde voortijdig: in de gezondheidszorg deed de marktwerking zijn intrede en Pieter Beintema was hierop tegen. Na een conflict met de raad van bestuur, besloot Pieter om niet thuis te blijven zitten, maar een studie Theologie te gaan volgen in Utrecht en daaropvolgend de praktijkopleiding voor predikanten. In Workum was een predikant nodig en dat leek goed te combineren met hun tweede huis in Rijs. Na Workum werd een predikant gezocht in de Dorpskerk in Huizum. Het was praktischer om naar Leeuwarden te verhuizen en dus ging Pieter samen met zijn vrouw vanuit Baarn naar Leeuwarden. Het huis in Rijs werd verkocht. Na de Dorpskerk heeft ds. Beintema zijn eerste en enige wijkgemeente gehad in Garijp tot zijn emeritaat. Hij kon dit combineren met zijn baan als bestuurder van het Pensioenfonds voor Predikanten. Nu wij als wijkgemeente op dit moment geen predikant meer hebben, wil hij ons helpen door het pastorale werk te doen in de tehuizen in onze wijk. Heel fijn dat dit werk door kan gaan.

We hebben ook uit onze eigen voorraad vragen geput, zie onderstaand.

Wat zijn je hobby's?

Ik hou van muziek; Trudi en ik gaan wel eens naar de Stopera. En ik speel altviool maar echt alleen voor de hobby. Wat sport

betreft, hou ik van tennis en atletiek. Ook ga ik graag naar een wedstrijd van Aris (basketbal). En ik zit op golfen.

Hoe ziet je favoriete vakantie eruit?

We mogen graag zeilen. Bijvoorbeeld op de Waddenzee of het IJsselmeer. En we gaan vaak naar Kent, Engeland. Maar als het slecht weer is in de zomer, gaan we bijvoorbeeld naar Zwitserland.

Wie bewonder je?

Desmond Tutu.

Wat spreekt je aan uit de actualiteit?

Dat er een predikant in Nijkerk is die zegt dat Jezus nooit bestaan heeft. Hij wordt betaald door een organisatie (de kerk) die zegt dat Jezus wel bestaan heeft. Als je filiaalhouder bent bij Albert Heijn, zeg je toch ook niet 'Doe je boodschappen maar bij de Spar want die is beter.'

Waar mogen we je midden in de nacht voor wakker maken?

Als je in de problemen zit.

Pietie Mulder

Afscheidsdienst

Om 9:50 komen we de kerk binnen. We kunnen nog net zitten op een plaats waar normaal de scheidingswand met de Vijverzaal is. Een speciale dienst, want het is de afscheidsdienst van Douwe Posthuma (niet helemaal zijn laatste, want de Paascyclus doet hij ook nog). Er zijn veel gasten aanwezig.

Het is een echte dienst van Douwe; dat komt o.a. terug in zijn overdenking. Hij vertelt over het beeld 'Das Wiedersehen' van Ernst Barlach, dat hij heeft gezien op een tentoonstelling in Münster in 2012. Het is het beeld van Thomas in de ontmoeting met Jezus.

Douwe stelt dat een kind onbevangen leeft, maar dat hij gaandeweg leert zijn wereld te kennen als zijn ik-wereld. Later ontdekt hij de grens van de ik, en in Douwes opvatting is dat 'de ander'.

Douwe heeft in zijn werk, zijn 'ik' kunnen ontplooien. Door de ruimte die hij kreeg van de gemeenten waarin hij predikant mocht zijn, wordt zijn 'ik' meer 'mij', beschouwender. Hij voelt zichzelf een zondagskind.

In deze dienst vierden we het Heilig Avondmaal.

Na afloop van de dienst werden er nog drie toespraken gehouden. De eerste door Ate Damstra, voorzitter van de wijkkerkenraad. De naam Douwe betekent 'duif', zijn tweede naam Gerrit betekent: dapper, speer. Douwe gaf 'preken' een nieuwe dimensie. Mient Veenstra, voorzitter Algemene Kerkenraad, typeerde Douwe als iemand die in bestuurlijk moeilijke tijden mede vorm heeft gegeven aan de gemeenteopbouw van de beide wijken. Ds. Helmer Le Cointre, van het 'ministerie' (werkgemeenschap predikanten en kerkelijk medewerkers) roemde Douwe als een 'goed penningmeester', en iemand die oog had voor zijn collega's door bijvoorbeeld op ziekenbezoek te gaan.

Ten slotte: Douwe zelf hield het kort, omdat hij dacht dat zijn toehoorders wel zin hadden in koffie (en oranjekoek). Hij bedankte iedereen, met name de cantorij, die volgens hem een belangrijke rol in de vieringen speelt.

Herhaaldelijk werd de typerende begroeting van Douwe genoemd: 'mooi dat jullie er zijn'.

Misschien kan ik eindigen met: 'Douwe, mooi dat je er was'.

Edwin van der Wal

Afscheidsavond

Afscheidsavond in de Oase van Ds. Douwe G. Posthuma. Wij komen bij elkaar in een mooi aangeklede kerkzaal met tafels, zelfgemaakte bloemstukjes gemaakt door de bloemendames en planten. Helma Feenstra heet ons allen welkom, vooral de predikant en zijn gezinnen zij gaat ons voor in gebed. De cantorij zingt een lied voor Douwe. De tekst is van ons gemeentelid Domien Van Halsema en is op de wijze van "Go down Mozes".

Refrein:

*Cansel de kansel, toga wordt spijkerbroek,
Voettocht naar Rome, voor jou valt het doek.*

1ste couplet:

*Ik mag nu eindelijk met pensioen. Laat ons niet alleen.
Alleen maar leuke dingen doen. Douwe, ga niet heen.*

2de couplet:

*Wat was het mooi dat jij hier stond. O, wat was dat mooi.
een preek te horen uit jou mond. Ja dat was wel mooi.*

3de couplet:

*Retraite in het Vaticaan, heel erg ver van Echt.
Vraag of je vrouw ook mee kan gaan, zij is aan jou gehecht.*

4de couplet:

*Antoine Bodar in zijn habijt, staat naar jou uit te zien,
Rooms-Katholiek en P.K.N. wordt dat nog wat misschien?*

Dan krijgen we als verrassing een cabaret voorstelling van Ruurd Walinga getiteld: "De Zoon van de timmerman". Woordspelingen op de Bijbelse verhalen en Nederlandse gezegden. Het lied "Fotolijstje" was ontroerend mooi.

Na de pauze worden cadeaus aangeboden maar eerst houdt onze diaken Miljenko Braam een bijzonder mooie toespraak. Douwe wordt een boom aangeboden en met zijn gezin gaat hij naar buiten om het bordje "Douwes boom" te onthullen. Jant v.d.Weg overhandigt een cheque met een prachtig bedrag : Bijna €2500,-. Uit dank van onze gemeente voor het vele werk dat door Douwe in onze gemeente is gedaan.

We zingen nu in canon:

Dominee Douwe, je staat hier pas, wij wensen dat jij wat jonger was.

Nog meer wilde haren, een jeugdig gelaat, dan ging je nog lang niet met emeritaat.

Douwe, veel geluk!

(Tekst van Olchert Clevering op de wijze van "Suze Naanje")

Arjen Nauta komt dan achter de piano en zingt en speelt een heel mooi lied voor Douwe, op de wijze "Op een dag...." van Gerrit

Pastoraat

Onze wijkgemeente is door het vertrek van ds. Posthuma per 1 januari vacant. De tijdelijk pastores zijn per 1 februari met hun werkzaamheden begonnen.

Voor bijstand in het pastoraat hebben we ds. P.R. Beintema aangetrokken. Hij gaat bij ons in de vier tehuizen Aldlânstate, Abbigahiem, Floratstate en Erasmus (Ex Erasmushiem) het pastoraat doen. Verder zorgt hij ook voor de overlijdensberichten van de gemeenteleden in deze tehuizen. Ds. Beintema is voor 12 uren in de week aangetrokken.

Mw. L. Minzinga Zijlstra (zonder streepje) is als kerkelijk werker voor 20 uren in de week werkzaam. Zij doet het pastoraat bij ziekte en overlijden uitgezonderd de vier tehuizen. Ook doet ze het pastoraat voor de jongeren en de ouderen met het bezoekwerk. Zij zorgt verder voor de verschillende projecten die we hebben zoals het Vastenproject, de Kerstwandeling en de Emmauswandeling. Ook onderhoudt ze de contacten met de CBS Wiilem Alexander School in het Aldlân, de Jeugdgraad en de Kindernevendienst. Beide pastores zorgen voor het schrijven en verzamelen van kopie voor Geandewei. Mw. Minzinga Zijlstra verzamelt de kopie voor Ruimte en geeft ook het nieuws voor de website aan jou door.

Hun taken worden beëindigd als er een nieuwe predikant is. Zie voor contactgegevens het colofon hiernaast.

Breteler.

Als wij aan het eind van de avond zijn gekomen spreekt Douwe nog een enkel woord. Zijn uitspraak is: "Ik ben zo blij dat ik mezelf mag en mocht zijn bij jullie." Een warm hart voor elkaar. Als afsluiting zingen we onderstaande Zegenbede.
*Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde, vrede wens ik je toe.*

Dat er mensen zijn met wie je kan delen. Zegen wens ik je toe.

Janny Fokkema.

Kerk als ontmoetingsplek!

Vanaf februari zijn wij gestart met een koffie-inloopochtend in de Oase. Het is de bedoeling dat deze mogelijkheid één keer per maand geboden wordt en wel op de eerste woensdag van de maand. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur kunnen mensen binnenlopen en onder het genot van een kopje koffie elkaar ontmoeten. Iedereen is welkom, mensen uit de kerk, maar ook van daarbuiten.

De eerstvolgende data zijn:

woensdag 4 maart 2015

8 april 2015 (ivm Pasen)

6 mei

3 juni

Wij hopen veel mensen te kunnen begroeten tijdens dit "koffie-uurtje".

Contact: Janny de Dreu tel: 2801387

Email: dreudec@gmail.com

Namens diaconie, gastvrouwen en gastheren

Colofon

Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden

Uiterste inleverdatum voor het volgende nummer:

15 maart 2015

redactie.huizumoost@gmail.com

Pastoraal team

ds. P.R. Beintema
Bostulp 20
8935 PK Leeuwarden
Tel. 058-2880076
p.beintema@kpnplanet.nl

Mw. L. Minzinga Zijlstra
Oer de Feart 32
9084 BN Goutum
Tel. 058-2887687
l.minzingazijlstra@gmail.com

Voorzitter kerkenraad

Dhr. A.K. Damstra
Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel. 2884434
ak.damstra@xs4all.nl

Ruimte verschijnt 6 x per jaar. Voor actuele berichten verwijzen wij u naar de Geandewei.