
 november 2015
 jaargang 6, nummer 2

Inhoud

Vol verwachting ...	1
Bezoekproject en ...	1
Redactioneel	1
Rondom de diensten	2
Hoe laat is het?	2
Klankbordgroep	2
Interessante links	2
In gesprek met	3
Startzaterdag, met de boot	4
Startzaterdag, met fiets	4
Gedicht	4
Colofon	4

Redactioneel

In dit adventsnummer blikken we terug op het startweekend waarin de keuze was tussen een fiets- of een boottocht. Verder een gedeelte kindernevendienst: een interview met Janny Lorst en een uitleg over het adventsproject. Daarnaast een oproep voor de klankbordgroep van het MCL en een update voor de nieuwe opzet van het bezoekwerk. En natuurlijk onze vaste rubrieken. Veel leesplezier en fijne Advent!

De redactie



Vol verwachting klopt ons hart...

Op het moment dat deze editie van de Ruimte zal verschijnen, is de Sint inmiddels weer in het land. Wat is het jaar toch omgevlogen. Net als de afgelopen (bijna) vijf maanden waarin ik in uw midden aan de slag mocht gaan. Veel werkzaamheden zijn inmiddels opgestart rondom pastoraat – denk aan kennismakingsbezoeken, maar ook het bezoekproject –, rondom diensten... maar ook rondom Kerst.

Verschillende commissies zijn eind oktober of begin november al gestart: de commissie voor de kinderkerstwandeling en de kindernevendienstgroep die het adventsproject en de kinderkerstnachtendienst zal organiseren bijvoorbeeld. Maar ook de bloemengroep is al plannen aan het maken en in Aldânstate is het bewonerskoor begonnen met de repetities. We leven langzaam naar Kerst toe. We beginnen ons voor te bereiden, in deze Adventstijd. Heel praktisch, maar ook gevoelsmatig.

De donkere dagen voor Kerst, ze zijn nu echt begonnen. In veel huiskamers zijn de kaarsen weer tevoorschijn gehaald. Om het donker te doorbreken. We maken het zo wat gezelliger en warmer in huis. We leven ook langzaam naar de komst van het Licht toe.

Tegelijkertijd kunnen deze donkere dagen voor Kerst ook te donker aanvoelen. Te donker om aan de komst van het Licht te kunnen denken. Omdat je voor het eerst deze weken gaat beleven zonder hem... zonder haar... De tijd die vroeger zo gezellig was, zal nooit meer hetzelfde zijn. Hoe zal het gaan? Of juist de onzekerheid rondom je eigen gezondheid of die van een geliefde... het kan een schaduw werpen

over de tijd die volgens anderen zo 'gezellig' zou kunnen of haast wel moeten zijn...

En dan klinkt er, vanuit de kerken, vanuit andere monden, toch weer "en toch". "En toch zal het duister eens doorbroken worden". Ook al lijkt dat nu misschien onmogelijk, onvoorstelbaar... Ja, in de kerken, in de Oase, proberen we ons daar toch op te richten. Proberen we er naartoe te leven. Zodat in deze – in ieder geval in letterlijke zin – donkerste dagen van het jaar, toch weer een tijd van hoop aanbreekt. Hoop tegen het donker in. Tegen de harde, aardse werkelijkheid in. Hoop op licht, op het Licht, dat het duister zal doorbreken. Het duister van de wereld en het duister van ons eigen leven. Hoop op de Ene, die eens zei "Er zij licht!"... in het duister... en er was licht. Zijn Licht. Het, Hij was er en zal komen. Tegen alle donkere dagen in. Daar staan we bij stil tijdens de Adventsdagen. Daar mogen we hoop uit putten, als het om ons heen letterlijk of figuurlijk donker is. Daar mogen we ons aan vastklampen. Het Licht dat een eind maakt aan alle duisternis. Daar mogen we van dromen, op hopen, naar uitkijken in deze Adventstijd, met een kloppend hart, vol verwachting.

Ds. M.E. Vroonland



Bezoekproject en hand- en spandiensten

In september is er een brief en een antwoordformulier onder alle leden van de wijkgemeente Huizum-Oost verspreid. Wij hebben veel positieve reacties gekregen. De indeling is zo goed als klaar en iedereen, die is ingedeeld, zal hier inmiddels bericht over hebben ontvangen of binnenkort ontvangen. Degenen, die bezoek gaan brengen, krijgen een lijst met te bezoeken adressen, waar zij een afspraak mee kunnen maken. Degenen, die bezoek ontvangen, zullen te zijner tijd een telefoontje ontvangen van diegene, die hem of haar komt bezoeken. Wij hopen dat dit een positief effect zal hebben op ons gemeentezijn.

Daarnaast is er ook nog de lijst van mensen, die zich hebben aangemeld om wel eens wat hand- en spandiensten te willen verrichten zoals: een boodschap doen als iemand ziek is of eens met iemand naar de

dokter rijden of het ziekenhuis in situaties waar het moeilijk is om dit anders op te lossen. Indien U een vraag hebt op dit gebied, kunt U contact opnemen met:

Rennie Wendelaar Bonga, tel. 2880707

Janny de Dreu, tel. 2801387

Fetze Elgersma, tel. 2881380

Wij willen alle mensen, die zich hebben ingezet om de brieven te verspreiden en de antwoordformulieren weer op te halen, heel hartelijk bedanken. Het was wel even wat extra werk, maar wij hopen dat dit onze wijkgemeente ten goede komt.

Als er mensen zijn, die dit lezen en toch nog mee willen doen of bezoek willen ontvangen en die zich misschien door omstandigheden nog niet hebben kunnen opgeven, dan kan dat alsnog via de contactpersoon van de pastorale werkgroep: Fetze Elgersma, tel. 2881380

Rondom de diensten

zondag	15 november	09.30 uur	Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden	
zondag	22 november	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	Laatste zondag kerkelijk jaar
zondag	29 november	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	Eerste Advent
zondag	6 december	09.30 uur	Mevr. ds. D.A.J. Scholtens, Stiens	Tweede Advent
zondag	13 december	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	Derde Advent, H.A.
zondag	20 december	09.30 uur	Ds. H. Hiddink, Leeuwarden	Vierde Advent
donderdag	24 december	19.00 uur	Ds. M.E. Vroonland	kinderkerstnachtdienst

Voor in de agenda: Kinderkerstwandeling, Adventsproject én Kinderkerstnachtdienst!

Elders in deze Ruimte is het al genoemd, maar voor de zekerheid ook nog even op deze plaats: er zijn een aantal bijzonderheden in de komende weken die het noteren waard zijn! Naast alle bijzondere diensten, noem ik er hier drie, die zeker voor (groot)ouders met (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd, maar ook voor ieder ander gemeentelid, de moeite waard zijn!!!

- Vanaf 29 november is er vier weken lang iedere zondag kindernevendienst. Verderop in deze Ruimte kunt u meer lezen over de inhoud van het project, dat doorloopt tot en afgerond wordt in...
- De Kinderkerstnachtdienst, die plaatsvindt op donderdag 24 december, om 19.00 uur in de Oase. Meer daarover leest u in de Kerstuitgave van de Ruimte.
- In de tussentijd, op 16 december, vanaf 18.00 uur, vindt tenslotte nog de Kerstwandeling in samenwerking met de Willem Alexanderschool plaats, vanaf de school naar de Oase, waar u zich die avond even in Betlehem zult wanen.

Namens alle 'voorbereiders': van harte welkom!!!

Ds. M.E. Vroonland

Hoe laat is het?

Beste jongens en meisjes,

Hoe laat is het?

In het adventsproject gaat het over de tijd. De verhalen spelen zich af in de tijd van koning Herodes en keizer Augustus. Maar is het wel echt hun tijd? Of is het de tijd voor iets anders? In de kindernevendienst is het deze 4 weken tijd om te verwachten. Tijd om te luisteren. Tijd om op weg te gaan en te zingen. Tijd voor het licht. De projectverbeelding is een grote klok die voor in de kerk komt te hangen. De wijzerplaat van de klok maakt in de loop van

de weken plaats voor verhalen. Zo komen we steeds dichterbij de kinderkernachtdienst.

Om pas echt goed te zien hoe laat het is, zien wij jullie graag bij de kindernevendienst op:

zondag 29 november
zondag 6 december
zondag 13 december
zondag 20 december
kerstavond 24 december

Tot ziens.



Anna Frouk en Janny

Klankbordgroep Bornia Herne

De klankbordgroep is een groep vrijwilligers, die in het weekend voorafgaand aan de kerkdienst, patiënten en bewoners van Bornia Herne uitnodigen voor de kerkdienst. De bedoeling is om naast de uitnodiging op gepaste wijze een luisterend oor te hebben voor de mensen.

Nu de geestelijke verzorging in Bornia Herne is afgeschaft, is het voor de revalidanten van Bornia Herne extra belangrijk dat er op die manier een signaalfunctie (vandaar klankbord) is en in ieder geval mensen worden uitgenodigd voor de dienst. Ds. Gerda Wiersma is niet meer ziekenhuispredikant, dus als geestelijke verzorging MCL voelen we ons verantwoordelijk dat mensen in ieder geval worden uitgenodigd.

Ook in het ziekenhuis is een klankbordgroep actief, omdat in alle drukte de verpleging vaak niet voldoende aandacht

kan geven aan het uitnodigen voor de kerkdienst. Op het ogenblik gaan die MCL-vrijwilligers naar een beperkt aantal afdelingen. Door ziekte is die groep ook uitgedund. We hebben hard mensen nodig, om de zieken te vervangen, om Bornia Herne te kunnen bedienen, en liefst om alle afdelingen van het ziekenhuis te kunnen bereiken.

Als je zin zou hebben mee te doen, hartelijk welkom! Als je geschikte kennis hebt, ook die zijn welkom!

Voorafgaand kun je een keer meelopen met ervaren "klankborders". Een kennismakingsgesprek om af te stemmen of het klikt, hoort ook bij de procedure. Hartelijk welkom!

Rinske Nijendijk-Crossen (r.nijendijk@znb.nl)
geestelijk verzorger MCL

Interessante links



Hebt u al eens een kijkje genomen op (een van) de volgende websites?

- www.diaconaalplatformleeuwarden.nl
- <http://werkgroep1hhr.nl/> (Leeuwarden-Huizum helpt Roemenië)
- http://www.lwdvoorelkaar.nl/sociale_wijkteams/sociaal-wijkteam-zuidoost
- <http://www.protestantsekerk.nl/>

In gesprek met Janny Lorist



Het is een en al enthousiasme als ondergetekenden Janny Lorist interviewen. We bellen aan, Janny heeft de deur nog maar net geopend of we worden direct hartelijk welkom geheten. De hond doet vrolijk mee.

Janny is geboren aan de Nieuwe Hollanderdijk in Leeuwarden. Ze is het negende kind uit een gezin van tien. Ze gaat naar de Johan Willem Friso-school, dat is de school naast de voormalige Pniëlkerk. Na de middelbare school volgt ze een opleiding tot voedingsassistente. Ze komt te werken bij het MCL. Ze maakt nog een uitstapje naar de Hofwijck maar keert in 1989 definitief terug bij het MCL. Daar werkt ze voor 24 uur in de week, inmiddels als medisch secretaresse. Ze heeft contact met patiënten en kan zo een stukje geloof delen.

Janny is opgegroeid met het geloof: ze ging op zondag twee keer naar de kerk, ze volgde catechisatie (bij ds. Brands), haar vader was ouderling. Zoals meer mensen dat hebben, had ook Janny een periode dat het geloof meer op de achtergrond stond. Ze heeft het nieuw leven ingeblazen toen ze trouwde en kinderen kreeg. Ze is getrouwd met André. Omdat André rooms-katholiek is, is hun huwelijk oecumenisch ingezegend, door pastor Berends en ds. Huib Klijn. Janny en André gaan wonen aan het Lenteklokje. Ze krijgen twee dochters. Als de kinderen naar school gaan, gaat Janny ook weer naar school. Ze volgt op het Friesland College de opleiding voor medisch secretaresse.

In 2011 verhuizen ze naar Techum. Ze hebben daar twee keer een huis laten bouwen want het eerste werd door een storm met de grond gelijk gemaakt. Alleen de heipalen konden blijven staan bij de wederopbouw. (Zie een filmpje op YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=VTA5ZBTErWA>, het item over Techum begint bij 00:50.)

Janny zit al 20 jaar bij de leiding van de kindernevendienst. Er is in die tijd veel veranderd. Zo zaten er vroeger maar liefst zes mensen in de leiding en werd er elke maand vergaderd. In deze tijd wordt ook de muziekgroep opgericht door Theo Boelens. De musicals Jona en Esther worden opgevoerd. Ook het doorgeven van het licht d.m.v. kaarsjes tijdens de kinderkerstnachtdienst geïntroduceerd door ds. Huib Klijn spreekt haar erg aan. Nu zitten er twee mensen in de leiding (voorheen met Minke Koomstra, tegenwoordig met Anna-Frouk Hoogsteen) en wordt er weinig vergaderd. En het aantal kinderen dat de kindernevendienst bezoekt, is minder geworden.

Ze is enthousiast over de kindernevendienst. 'Improvisatie, dat maakt het leuk.' Bijvoorbeeld toen er te weinig kinderen waren om in een kinderkerstnachtdienst alle rollen te vervullen. Janny speelde toen drie koningen, waarbij ze zich achter het orgel steeds verkleedde. Ook in 2013 genoot ze. De actie Serious Request vond plaats in Leeuwarden waardoor er minder belangstelling was voor de kinderkerstnachtdienst maar deze moest wel doorgaan. En Anja Bakker vertrok. Maar m.b.v. ds. Beintema en zijn vrouw is het een prachtige dienst geworden. Met grote inbreng van de kinderen.

Er is twee keer in de maand kindernevendienst maar met het adventsproject is dit elke week. Het lukt helaas niet meer om met Pasen de kindernevendienst wekelijks te houden.

Tot zover een algemeen deel en een deel over de kindernevendienst. Nu een aantal gerichte vragen.

Welke rol speelt het geloof in je leven?

Een grote rol. Zo kun je door te bidden je problemen bij God neer leggen. 'Het komt wel weer goed', denk je dan, 'ik sta er niet alleen voor'. Dan kun je rustig slapen. Laatst was ik met collega's een weekend weg. We hebben toen tot 2 uur 's nachts gepraat over het geloof. Daar geniet ik van. Net of het tegenwoordig weer 'in' is om je geloof uit te dragen.

Wat zijn je hobby's?

Ik mag graag kleding maken. Kijk, daar hangt een jas 'in aanbouw' over de stoel. En ik rijd graag motor met André. Ook fietsen is een hobby van mij. Ik heb drie fietsen. De nieuwste is een elektrische. De elf-stedentocht heb ik al vier keer gefietst. En lezen en wandelen vind ik ook leuk.



Hoe kan ik het vergeten? Ik doe aan jazz-dansen. Dit doe ik in een groep. Met als jaarlijks hoogtepunt het optreden in de Harmonie.

Hoe ziet je favoriete vakantie eruit?

Kamperen – Corsica – natuur – Kroatië – cultuur – caravan – avontuur.

Als je een wens in vervulling kon laten gaan, welke zou dat zijn?

Ik heb al zoveel in mijn leven waar ik dankbaar voor ben maar als ik dan toch een wens mag doen dan zou ik nog wel eens naar Australië willen. En ik hoop dat mijn kinderen voldoening vinden in hun leven. Ik heb vroeger van huis uit warmte gekregen, dat hoop ik door te kunnen geven aan mijn kinderen. Oma worden lijkt me ook heel leuk.

Waar ben je bang voor?

Om ziek te worden. Ik probeer dan ook gezond te leven.

Waar mogen we je midden in de nacht voor wakker maken?

Voor een concert van Marco Borsato.

Hebben we je zo goed genoeg leren kennen of wil je nog wat kwijt?

Toen we een paar maand geleden 25 jaar waren getrouwd, kregen we van de kerk een bos bloemen. Heel attent. Het kwam als een warme deken want mijn schoonvader was stervende.

Ik ben de kerkenraad dankbaar dat onze kindernevendienst mag meedoen aan de musicals die één keer in de twee jaar worden gehouden in De Open Hof. Dit is goed voor de onderlinge band met andere PKN kerken.

De mensen in de kerk zijn betrokken bij de kindernevendienst. Ze spreken hun waardering uit. Dit waardeer ik. Hoop dat de kerk verjongt en er weer meer kinderen naar de kindernevendienst komen.

Janny, bedankt voor het gesprek. Leuk je beter te leren kennen.

Pietie Mulder en Edwin van der Wal

Startzaterdag, met de boot

Zaterdag 19 september. Vlakbij de Greunsbrug lag de Harmonie al klaar voor de rondvaart. De auto's en fietsen mochten we stallen bij de garage vlakbij.

Vanaf de Wijde Greuns voeren we het Van Harinxmakanaal op, richting Drachtsterbrug. Langs het kanaal staan veel huizen van leden van de kerk. Interessant was de passage van het in aanbouw zijnde M.C. Escheraqueduct. Volgend jaar zal het verkeer onder het kanaal door de stad in en uit gaan. Ondertussen was iedereen voorzien van koffie en oranjekoek.

Verderop passeerden we de Van Harinxmabrug en de spoorbrug. Op de Lorentzkade passeerden we de containeroverslag en diverse recyclingbedrijven. Na de Zwettebrug passeerden we het tweede aquaduct, genoemd naar de Leeuwarder schone, Margaretha Zelle. De spoorbrug blijft nog wel

bestaan. En even verderop, vlakbij Deinum, ligt het volgende aquaduct al weer: de Richard Hageman. Hier gingen we dus over de haak heen.

Vanwege de tijd, keerden we hier, en gingen dezelfde route terug. We debarkeerden weer bij de Greunsbrug.



In de Kurioskerk kregen we een mooie fotopresentatie te zien van Leendert Plaisier en Andries de Haan van hoe het er vele jaren geleden in Leeuwarden uit heeft gezien. Voor velen een herkenning, maar ook voor velen een verrassing. Helemaal toen Andries de Haan foto's liet zien van vroeger en hoe het er op dezelfde plek nu uitziet. Soms is er niet veel veranderd, maar soms is het onherkenbaar.

Kortom een gezellig en leerzame middag.

Edwin van der Wal

Startzaterdag, met de fiets

Op de startzaterdag kon ook gekozen worden voor het maken van een fietstocht. Vanaf de Oase vertrokken we met ongeveer dertig gemeentelieden uit Huizum-Oost en Huizum-West richting Jorwert. We fietsten allereerst richting Boksum en vandaar via Jellum naar Bears. Daar stopten we om de kerk te bekijken. We kregen wat achtergrondinformatie over de kerk van een vrijwilliger, die aan het eind de meefietsende kinderen uitnodigde om de klok te luiden. Het was heel leuk dat dit mogelijk was!

Vervolgens fietsten we naar Jorwert, waar we bij het "Wapen van Baarderaadeel" genoten van een kopje koffie of thee met een

oranjekoek. In Jorwert ontstonden vervolgens drie groepjes. Het ene groepje heeft de kerk van Jorwert bezocht, een ander groepje raakte in gesprek met mevrouw Meinsma-Greydanus – beter bekend als "Gais" van het gelijknamige boek – en de overige fietsers genoten heerlijk van de zon.

Eenmaal weer compleet vertrokken we richting Leeuwarden. We fietsten via Mantgum en stapten in Schillaard nog even af bij de toren waar Engelse oorlogsgraven bij gelegen zijn.

Zowel op de heen- als terugweg werd tenslotte samen genoten van het weer

en de fietstocht. Er werd heel wat gezien en gesproken! Heel fijn om zo samen op weg te gaan en samen het seizoen te starten. Vanwege materiaalpech kwamen we niet allen fietsend bij de Kurioskerk aan, maar uiteindelijk stond voor ons allen een heerlijke broodmaaltijd klaar.

Ds. M.E. Vroonland



Gedicht

O goede God en trouwe Heit, ferjou ús alle skuld.
Wiis ús de wei nei silichheid, jou ús in hert dat iepen-leit
foar leafde en geduld, foar leafde en geduld.

Jou, Hear dat elk jo rop ferstiet as by de mar, lang lyn,
him troch jo wurden nûgje lit en fol fertrouwen mei Jo giet
in wisse takomst yn, in wisse takomst yn.

O Gallíea, dêr't de rêst en frede taastber is,
der't Jezus op it sêfte gers de minsken leafhat en genést
en yn har midden is, en yn har midden is.

Lis, Hear, jo stille dau fan rêst oer al ús tsjusternis.
Nim fan ús wei de eangst en lêst en lit ús sjen hoe wûnderbest,
hoe moai jo frede is hoe moai jo frede is.

Troch hertstocht, pine en drift faak blyn gean wy jo wegen net.
Meitsje ús op rjocht en tagedien en sprek ta ús yn fjoer en wyn,
o stille stim yn't hert, o stille stim yn't hert.

Liet 836 út it Lieteboek.

Tekst John Greenleaf Whittier- "Dear Lord and Father of mankind"
oersetting Jacobus Knol.



Colofon

Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden

Uiterste inleverdatum voor het
volgende nummer:

1 december 2015

redactie.huizumoost@gmail.com

Pastoraat

ds. M.E. Vroonland
De Wetering 48
8939 BP Leeuwarden
Tel. 058-2896620
ds.vroonland@kpnmail.nl

Voorzitter kerkenraad

dhr. A.K. Damstra
Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel. 058-2884434
ak.damstra@xs4all.nl

Ruimte verschijnt 6 x per jaar. Voor
actuele berichten verwijzen wij u naar
de Geandewei.