



mei 2015  
jaargang 5, nummer 6

## Inhoud

Redactioneel	1
De beweging van de Geest	1
Rondom de diensten	2
Nieuwe predikant	2
In gesprek met.....	3
Interessante links	3
Ruimte, vroeger en nu	4
Startweekend	4
Gedicht	4
Colofon	4

## Redactioneel

5 jaar! Feest. Ruimte bestaat 5 jaar, daarom in een feestelijk jasje. Hopelijk toch herkenbaar als Ruimte met dit keer een pastoraal stuk van onze kerkelijk medewerker Lia Minzinga Zijlstra, een interview met Pietie Mulder, redactielid van het eerste uur. Over haar en onze werkzaamheden heeft zij ook een artikel geschreven. Daarnaast een korte update over het beroep van onze nieuwe dominee en onze vast rubriek, een Friestalig gedicht van Janny Fokkema. Nu heb ik bijna de hele redactie genoemd in dit stukje, op mijn eigen naam na, maar dat komt wel goed. Namens de redactie wil u veel leesplezier wensen en een fijne Pinksteren!

Edwin van der Wal



## De beweging van de Geest

Bij het Pinksterfeest hoort vanuit de traditie het verhaal van Handelingen 2: 1 – 13.

Volgens de Naardense Bijbel komt er 'plotseling vanuit de hemel het ruisen zoals van een geweldige gedreven ademen[...] En er laten zich aan hen zien tongen als van vuur wat zich op ieder van hen neerzet[...] Zij worden allen vervuld van heilige geestesadem en beginnen te spreken in andere tongen.' Zij kunnen niet anders dan zich uitspreken over Gods grote daden. In de latere verzen, in de preek van Petrus, horen we dat de Geest uitgestort wordt over alle mensen, *niemand uitgezonderd*. Het gevolg is dat mensen gaan profeteren en *gaan dromen*.

Hoe wonderlijk is dit verhaal en hoe overweldigend ook als je het op je in laat werken! Alle mensen hebben de Geest van God ontvangen. Bent u zich dat bewust zo in de dagelijkse realiteit?

Als je het echt op je in laat werken en je realiseert hoe groots dat is, de Geest van God die aanwezig is in ons en in onze wereld. Dan heeft het consequenties met betrekking tot het profeteren en het dromen dromen!

Hier wil ik vooral ingaan op het dromen. Want ik denk dat de Geest vele mensen laat dromen van een betere wereld. Bijvoorbeeld: dat de rijkdom eerlijker verdeeld wordt, zowel in ons land als in de wereld. Dat vluchtelingen welkom worden geheten in ons midden. Dat we in vrede kunnen leven met de mensen om ons heen, ongeacht ras, godsdienst of geartheid. Dat er vrede komt waar oorlog is. Dat we zorgzaam zijn voor onze aarde en alle levende wezens daarop.

Het kan zijn dat deze dromen te groot klinken en het gevoel ons gaat bekruipt dat dit te grote dromen zijn voor individuele mensen. Dat lijkt logisch en toch als we kijken naar mensen die ons voorgingen dan kunnen wij ontdekken dat een kleine daad soms grote gevolgen kan hebben. Ook kleine mensen, zoals u en ik, hebben een effect op de wereld. Neem het hiernaast genoemde voorbeeld van Rosa Parks, zij zei gewoon nee tegen het onrecht, de discriminatie, in haar directe omgeving. (Trouwens, nog steeds actueel in de Verenigde Staten.)



Rosa Parks met op de achtergrond  
Martin Luther King

'De zwarte Rosa Parks weigerde in 1955 namelijk haar plaats in een bus aan een blanke reiziger af te staan. Zwarte mensen moesten toen volgens de plaatselijke verordeningen achter in de bus plaatsnemen. De (eveneens blanke) politie werd erbij gehaald en gaf de blanke chauffeur en passagier gelijk. Rosa Parks werd uit de bus gezet en vervolgens gearresteerd. De zwarte gemeenschap van Montgomery, onder leiding van dominee Martin Luther King, reageerde op het incident met een geslaagde busboycot (1955-1956) en bereikte een belangrijke overwinning toen de busmaatschappij van Montgomery ook aan zwarten moest toestaan om op iedere plaats in de bus te gaan zitten.' (Van internet: Wikipedia.)

Eerst was er dus die dappere Rosa die weigerde zich te laten discrimineren en vervolgens was er de charismatische en moedige dominee, Maarten Luther King, die samen met zijn gemeente eveneens in opstand kwam tegen dit onrecht. Zoals we nu weten, is dat het begin geweest van de geweldloze acties van de burgerrechtenbeweging, die uiteindelijk geresulteerd hebben in gelijke rechten voor alle inwoners van de Verenigde Staten. Een beweging van de Geest!

(vervolg op blz. 2)

# Rondom de diensten

zondag 24 mei	09.30 uur	ds. J. van der Goot, Engwierum, Pinksteren
zondag 31 mei	09.30 uur	ds. A. Terlouw, Dronrijp
zondag 7 juni	09.30 uur	ds. W.F. Schormans, Workum
zondag 14 juni	09.30 uur	ds. P.R. Beintema, Leeuwarden
zondag 21 juni	09.30 uur	ds. G. Wessels, Stiens
zondag 28 juni	09.30 uur	ds. R. Reitsma, Leeuwarden, H.A.
zondag 5 juli	09.30 uur	ds. J. van der Goot, Engwierum
zondag 12 juli	09.30 uur	ds. P. Hekstra, Leeuwarden
zondag 19 juli	09.30 uur	ds. J.N. Jurjens, Drachten
zondag 26 juli	09.30 uur	ds. R. Reitsma, Leeuwarden
zondag 2 aug.	09.30 uur	da. H. Hummel, Rotterdam
zondag 9 aug.	09.30 uur	ds. J.C. Overeem, Stiens
zondag 16 aug.	09.30 uur	da. M.J. Visschers, Wolvega
zondag 23 aug.	09.30 uur	ds. J. van der Goot, Engwierum
zondag 30 aug.	09.30 uur	ds. J. Bakker, Stiens
zondag 6 sept.	09.30 uur	ds. J.D. Kraan, Burgum, H.A.
zondag 13 sept.	09.30 uur	ds. A. Terlouw, Dronrijp
zondag 20 sept.	09.30 uur	ds. R. Reitsma, Leeuwarden



(vervolg van blz. 1)

Het begint dus met een kleine gebeurtenis, een kleine beweging in het dagelijks leven. Het enige wat we hoeven te doen is te luisteren! Te luisteren naar de Geest van liefde, van mildheid, van onderscheiding, sterkte, hoop, vreugde, raad, verstand, geloof en wijsheid. Leren luisteren naar die stille stem van het hart.

Huub Oosterhuis heeft een prachtig lied geschreven over de geestkracht en over mensen die bestemd zijn om de aarde te vernieuwen.

### Wat in stilte bloeit

*De tafel der armen*

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  
onder de hete zon, op de akker,  
heeft Hij bestemd voor tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
dat wij elkaar verblijden en doen leven,  
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?  
En die in weelde zwelgen en van niets weten,  
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?  
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd  
om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

*Huub Oosterhuis*

Ik wens u grote dromen en zonnige en vreugdevolle  
Pinksterdagen!

Met een hartelijke groet,  
*Lia Minzinga Zijlstra*

## Nieuwe predikant

Onze wijkgemeente krijgt een nieuwe predikant, maar een veel gestelde vraag is, is die predikant al beroepen? Welnu, het is tijd om enige verduidelijking te geven. De beroepsprocedure vraagt de gemeente voor passende huisvesting te zorgen. Huren is geen optie, omdat de makelaars alleen willen verhuren aan particulieren en niet aan instanties zoals de kerk. Daarom is een zoektocht gaande naar een pastorie, die zal worden gekocht door de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum. Dat vraagt meer tijd dan werd verwacht. Hieraan gekoppeld is het overhandigen van de beroepsbrief met een bijlage waarin de rechtspositie van de predikant wordt geregeld. In deze stukken moet het woonadres staan. Zolang dat niet bekend is, kunnen wij dus niet beroepen. Nu verkeren we in de plezierige situatie dat de predikant, zodra de woning is geregeld en de beroepsbrief is ontvangen, het beroep zal aannemen. Intussen werkt de wijkkerkenraad ijverig verder aan de voorbereiding van de bevestigingsdienst op 28 juni en het opstellen van een werkplan. Dit laatste stuk is onlangs klaar gekomen en kan na goedkeuring door de wijkkerkenraad in de vergadering van 11 mei ter approbatie worden gestuurd aan het breed moderamen van de classis Leeuwarden. Wij verwachten voor half mei een pastorie gevonden te hebben en eind mei de beroepsbrief uit te laten gaan. Officieel zal de predikant direct na de bevestiging met haar werkzaamheden kunnen beginnen. U merkt dat de kerkorde ons een duidelijke procedure oplegt en daaraan moeten wij ons als wijkgemeente houden. Bovendien moet er nog worden verhuisd van Kampen naar Leeuwarden. Wij zien verheugd uit naar haar komst.

*A.K. Damstra, preses*



# In gesprek met ... .. Pietie Mulder

Zaterdagochtend rond tien uur werden we (Janny Fokkema en Edwin van der Wal) ontvangen door Pietie en Wijtze in hun woning in Huizum-Dorp. Pietie is al vanaf het begin betrokken bij de Ruimte en voor het jubileumnummer leek het ons leuk om Pietie eens te interviewen in plaats van dat zij iemand anders interviewt. Voor de interviews hanteren we altijd een lijstje met vragen, maar Pietie is op de hoogte van de vragenlijst, dus begint ze met vertellen.

Pietie is geboren in Velsen-Noord als middelste tussen 2 zussen. Een tijdje geleden gingen Pietie en Wijtze nog eens kijken bij de portiekflat waar Pietie is geboren. Een oude buurvrouw die aan kwam fietsen herkende haar nog en ze hebben er nog een kopje koffie gedronken. Toen Pietie 4 jaar was, kreeg haar vader werk bij Philips in Drachten. Daar heeft Pietie haar jeugd doorgebracht. Van de basisschool naar de HAVO en omdat ze nog niet wist welke opleiding ze wilde doen, nog 2 jaar VWO er achteraan. In 1979 verhuisde ze naar Groningen om er 2 jaar economie te studeren, gevolgd door 2 jaar HEAO in combinatie met een baan bij de AGO (na de fusie met Ennia, AEGON). De opzet van deze baan was als een project. Hierna wilde Pietie graag weer terug naar Drachten. Om sociaal verbonden te zijn aan Drachten en hiermee de kans op een woning te vergroten, woonde ze een aantal maanden bij haar zusje in. Ze kreeg een flat toegewezen in Drachten en een baan in Leeuwarden. Na een tijdje te hebben gecarpoold, kocht ze een flatje aan de Marningeweg, een stuk dichterbij haar werk bij Avéro. Ze kerkte in de Parkkerk en notuleerde hier voor de kerkenraad. Bij Avéro ontmoette ze ook een leuke collega, Wijtze. Deze collega kon heel goed uitleggen, dus als Pietie een vraag had, vroeg ze Wijtze om uitleg. In 1997 ging Pietie aan de Alma Tademastraat wonen. In deze tijd ging Pietie naar de Koepelkerk waarvoor ze ook de Liturgie voor de Open Deurdiensten in elkaar zette.

De Alma Tademastraat had ook als voordeel dat het dichterbij Wijtze was en ook op zijn route naar het werk. Dus als ze elkaar 'toevallig' in de fietsstalling ontmoeten, konden ze mooi samen opfietsen. In 1999 gingen ze samen op vakantie en sinds 2003 wonen ze samen op de Pelsweg. Hier voelt Pietie zich thuis. Na haar ontslag bij Avéro is ze post gaan rondbrengen voor FRL. Hiermee kon ze zelfstandig werken en proberen op de fiets de route in haar wijk zo kort mogelijk te maken. Helaas werden de voorwaarden voor het werk zo aangescherpt dat de lol er af was. Ze is vrijwilligerswerk gaan doen voor de Dorpskerk en later dus voor Huizum-Oost: de Ruimte, redactie Geandewei, website, Geloven in Leeuwarden.

Een hobby van Pietie is taarten bakken, experimenteren daarmee. Het opeten van die taarten is de grootste uitdaging, maar ze deelt de taarten ook wel uit. Ze heeft grote interesse voor gadgets zoals de computer, tablet en smartphone. Ook fotograferen vindt ze leuk; ze kan soms van iets heel veel foto's maken en let daarbij op de details. Daarnaast houdt Pietie ook van fietsen, haar superlichte 14versnellingsfiets staat nu even in de schuur in afwachting van een zwaardere en dus stabielere fiets. Samen met Wijtze heeft ze een aantal fietsvakanties gedaan langs LF-routes



(Breda – Nieuweschans), maar ook in Engeland. Voor dat land heeft Pietie speciale interesse, voor het koningshuis, maar ook voor Britse kostuumdrama's. Als er leven was voor dit leven, dan is Pietie overtuigd dat ze hiervoor in Engeland heeft geleefd.

Om toch nog een beetje in interview stijl te blijven, vraag ik haar wat ze graag had willen worden als ze het talent er voor had. Pietie wil graag ontwerper worden, landschapsarchitect of huizen inrichten. Ze vindt het leuk om op funda.nl plattegronden van huizen te bekijken en een plan voor de inrichting te maken. Eigenlijk is Pietie al ontwerper, want het logo voor de Dorpskerk is door haar ontworpen.

Hoe ziet je favoriete vakantie eruit? Bergwandelen.

Wat is je grootste wens? Wereldvrede.

Na 2 uur en een aantal kopjes koffie verder, gaan Janny en ondergetekende er weer vandoor. Het was gezellig!

*Edwin van der Wal*

## Interessante links

[www.geandewei.nl](http://www.geandewei.nl) 

Wist u dat Geandewei tegenwoordig ook op internet te vinden is? Niet de inhoud van het blad maar wel de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers. Ook vindt u hier informatie over bijvoorbeeld de redactie van Geandewei en over hoe en wanneer kopij aan te leveren. Neemt u gerust eens een kijkje.

[www.geloveninleeuwarden.nl](http://www.geloveninleeuwarden.nl) 

Kent u deze website nog? Hier staan allerlei activiteiten vermeld van diverse kerken uit Leeuwarden e.o. Zoals film met nabespreking, lezingen, meditatie, wandelen. Geloven in Leeuwarden zit trouwens ook op Facebook en op Twitter.

[www.facebook.com/dorpskerkhuizum](https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum) 

De u wel bekende Dorpskerk heeft (nog) geen eigen website maar haakt aan bij vernieuwde, mooi vormgegeven, website van de Stichting Alde Fryske Tsjerken: [www.aldefrysketsjerken.nl](http://www.aldefrysketsjerken.nl). DorpskerkHuizum heeft wel een eigen Facebooksite. Hier staan regelmatig komende activiteiten op en verslagen van voorbijgane activiteiten. Dit laatste vaak met foto's. O ja, DorpskerkHuizum zit ook op Twitter.

# Ruimte, vroeger en nu

Het zal ongeveer eind 2009 zijn geweest dat ds. Helmer le Cointre het idee had een wijkbericht voor Huizum-Oost in het leven te roepen. Met daarin nieuws dat specifiek betrekking heeft op onze wijk om zo de saamhorigheid te versterken. Edwin van der Wal werd gevraagd mee te denken over het opzetten van het wijkbericht. Het team werd uitgebreid met Pietie van der Mossel, maar vanwege haar verhuizing naar Harlingen, werd dit gat al gauw opgevuld door Pietie Mulder. De redactie was geboren! De eerste vergadering werd belegd in De Schakel, het eerste nummer van het wijkbericht werd voorbereid.

In het begin kwamen we vaak bijelkaar. In De Schakel, in de Oase en ook wel bij een van de redactieleden thuis. Het liep steeds vlotter en we besloten dat één vergadering per halfjaar genoeg zou zijn. Als er vaker overleg nodig was, deden we dat per mail. Het gemak van de moderne tijd.

Er was behoefte aan een vierde redactielid voor bijvoorbeeld contacten met de drukker. Janny Fokkema werd gevraagd en ze zei 'ja'. Toen waren we compleet.

'Wijkbericht' (even was de naam ook nog 'Nieuwsbrief') vonden we niet zo'n pakkende naam. Er werd een 'wedstrijd' uitgeschreven: wie weet een echt treffende naam. We beloofden een prijs voor de winnaar. Niemand wist het nog (behalve de redactie) maar het zou geen stoffelijke prijs zijn. Wél een interview dat geplaatst zou worden. Winnaar werd mevrouw Clara Bouma-Wits. Zij bedacht de naam 'Ruimte'. Een betere naam voor het wijkbericht van onze Oase is nauwelijks denkbaar. Natuurlijk kreeg mevrouw Clara Wits-Bouma ook nog een bos bloemen.

Alles liep op roltjes. De opzet van ds. Helmer le Cointre was geslaagd: een wijkbericht op touw zetten. Hij trok zich terug.



Nu bestaat de redactie (dus) uit Edwin van der Wal (mensen aanschrijven om een bijdrage te leveren, in de gaten houden of alles goed gaat), Janny Fokkema (contact met de drukker, Friestalig gedicht) en Pietie Mulder (opmaak, bezorging). Ook zijn er onderdelen die we samen doen zoals interviews (meestal gaan twee van de drie redactieleden iemand interviewen). En natuurlijk vervangen we elkaar als dat nodig is. We vergaderen nog steeds één keer per halfjaar, bij toerbeurt bij één van de drie thuis. We bespreken dan de nummers voor het komende halfjaar. Vaak zijn er terugkerende thema's zoals kinderkerstnachtdienst, Running Dinner, startweekend en vastenactie. Maar ook 'unieke' onderwerpen zijn aan de orde geweest zoals afscheid Dorpskerk en nieuw liedboek.

Dat u elke keer de Ruimte in de bus krijgt, is mede te danken aan de contactpersonen. Zij (en hun 'collega's') geven u elke keer de Ruimte. Een kleine traktatie hebben ze dan ook wel verdiend. Inmiddels hebben ze die ontvangen en waarschijnlijk ook al opgegeten.

We bedanken iedereen die de afgelopen jaren een steentje heeft bijgedragen en we gaan met genoeg voor de volgende vijf jaar.

*De redactie*  
Edwin van der Wal, Janny Fokkema, Pietie Mulder



Het startweekend is op zaterdag 19 en zondag 20 september. Houdt u voor meer informatie Geandewei en [www.kerkhuizumoost.nl](http://www.kerkhuizumoost.nl) in de gaten.

## Gedicht

### Veni Sancte Spiritus

Kom, hillige Geast,  
sprek altyd ta myn hert.  
En as Jo swijen ta my sprekke.  
Want sûnder Jo rin ik gefaar  
om myn eigen ynsjoch te folgjen  
en it te betiizjen mei wat Jo my leare wolle.

*Bernardus fan Clairveaux*



## Colofon

Redactie Ruimte  
p/a De Pelsweg 10  
8934 CC Leeuwarden

Uiterste inleverdatum voor het volgende nummer:  
**1 september 2015**  
[redactie.huizumoost@gmail.com](mailto:redactie.huizumoost@gmail.com)

**Pastoraal team**  
ds. P.R. Beintema  
Bostulp 20  
8935 PK Leeuwarden  
Tel. 058-2880076  
[p.beintema@kpnplanet.nl](mailto:p.beintema@kpnplanet.nl)

Mw. L. Minzinga Zijlstra  
Oer de Feart 32  
9084 BN Goutum  
Tel. 058-2887687  
[l.minzingazijlstra@gmail.com](mailto:l.minzingazijlstra@gmail.com)

### Voorzitter kerkenraad

Dhr. A.K. Damstra  
Kwelderstraat 28  
8931 AZ Leeuwarden  
Tel. 2884434  
[ak.damstra@xs4all.nl](mailto:ak.damstra@xs4all.nl)

Ruimte verschijnt 6 x per jaar. Voor actuele berichten verwijzen wij u naar de Geandewei.