


 september 2015
 jaargang 6, nummer 1

Inhoud

Klaar voor de start?	1
Redactioneel	1
Pastoraat	1
Rondom de diensten	2
Startzondag	2
Oproep	2
Wijkavond	2
In gesprek met	3
Beroepingscommissie	4
Bedankt	4
Bezoekje	4
Colofon	4

Redactioneel

Dit startnummer staat na de vakantie in het teken van het nieuwe seizoen en ook in het teken van onze nieuwe predikant. Nou ja, nieuw, iedereen kent haar al of toch niet? Leest u anders het interview met haar in dit nummer. Verder een bijdrage van dominee Vroonland, een vooruitblik op de startzondag en enkele bijdrages van lezers. Heel leuk. Wilt u ook reageren? Dat kan via ons redactieadres in het colofon. Verder wil ik u wijzen op de mogelijkheid om Ruimte digitaal via de e-mail te ontvangen. Dat kunt u aangeven via de website www.kerkuhuizumoost.nl linksonder.

Veel leesplezier en alle goeds.

De redactie

Klaar voor de start?

Voor u ligt een nieuwe editie van De Ruimte, de eerste editie van het nieuwe seizoen, het 'startnummer' dus. Na een vakantie met (vaak) heerlijk weer, voor de een thuis en voor de ander ergens anders in Friesland, Nederland of zelfs het buitenland, gaan we met nieuwe energie beginnen aan het seizoen 2015-2016! Het doet me wel eens denken aan Nieuwjaarsdag en de goede voornemens die daarbij bedacht kunnen worden. In september start het nieuwe seizoen en nu gaan we...

Eerlijk gezegd, er zijn inderdaad plannen genoeg. "Goede voornemens" zouden we kunnen zeggen. Rondom diensten bijvoorbeeld. En het bezoekwerk. U kunt erover lezen in het vervolg van deze editie van De Ruimte. Daarnaast zijn er activiteiten die al eerder geweest zijn en weer komen gaan. Het koffiedrinken op woensdagochtend, het gezamenlijk eten, de gemeenteavond... Maar ook aan het begin van het nieuwe seizoen, zijn er momenten van afscheid. In de dienst van 16 augustus namen we al afscheid van Lia Minzinga-Zijlstra. En met de komst van ondergetekende, is er ook een eind gekomen aan het werk van de beroepingscommissie. Ook daar staan we bij stil.

Terugkijken op wat geweest is en vooruitkijken naar wat komen gaat. Het is iets wat we op talloze momenten doen, maar vaak beseffen we het ons extra op belangrijke momenten in ons leven. Op kruispunten. We zijn met elkaar op weg, het nieuwe seizoen tegemoet. Wetende wat het verleden ons gebracht heeft, verlangend naar de toekomst. Wat het ons brengen zal? Dat is moeilijk te zeggen. We hebben wel ideeën, maar hoe het echt gaat zijn... dat gaan we vanzelf meemaken.

En misschien maakt dat wel dat u eigenlijk opziet tegen dat nieuwe seizoen. "Ja, het is allemaal wel leuk hoor, nieuwe plannen maken, alles weer opstarten, uitkijken naar wat komen gaat... maar eigenlijk benauwt het me ook... en die nieuwe energie? Daar merk ik weinig van..." Dan kan het lastig zijn om het enthousiasme van anderen te zien.

Maar hoe u en jij ook het nieuwe seizoen tegemoet gaan, de onzekerheid over wat het ons gaat brengen, is een onzekerheid die we niet alleen hebben. Ik denk dan altijd aan Abraham. Hij ging op weg, het vertrouwde achter zich latend, de nieuwe, onbekende toekomst tegemoet. Het nieuwe seizoen in, zouden we kunnen zeggen. En toch had hij een zekerheid: God zou met hem meegaan. Met die zekerheid mogen ook wij het nieuwe seizoen in: met elkaar, voor het aangezicht van God.

Ds. M.E. Vroonland

Pastoraat is omzien naar elkaar

Op 16 april hebben wij een pastoraal beraad gehad en naar aanleiding daarvan hebben wij nagedacht over hoe wij het bezoekwerk beter zouden kunnen organiseren. Er zijn steeds minder mensen die bezoekwerk verrichten en er zijn steeds meer mensen, die wel een bezoek vanuit de kerk op prijs stellen, ook om toch betrokken te blijven. Het pastoraat is een taak van ons allemaal. Naast de ouderlingen en wijkbezoekers willen wij graag ook andere gemeenteleden betrekken bij het bezoekwerk. Daarom hebben wij een brief opgesteld, waarin U kunt aangeven wat U graag wilt doen: bezoek brengen of bezoek ontvangen. Ook zijn er mensen, die soms even wat hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld als zij ziek zijn, hebben zij niemand die even een boodschap voor hen kan doen of voor hen naar het ziekenhuis kan rijden of naar de dokter. Er is ook een mogelijkheid om zich hiervoor op te geven. Dit is wel voor kortdurende hulp. De brief en het invulformulier worden

tegelijk met deze Ruimte uitgedeeld. Wij zouden het erg op prijs stellen, als iedereen dit invult met haar of zijn wensen. Na een week zal dit formulier weer bij U opgehaald worden, dit zal zijn in de week na startzondag. Daarna gaat de pastorale werkgroep met de formulieren aan de slag om het één en ander uit te werken en hopen wij U zo snel mogelijk te informeren over het resultaat. Dit alles met de bedoeling om samen gemeente te zijn, waar Gods Liefde zichtbaar is in de liefde en betrokkenheid op elkaar.

*De pastorale werkgroep
 (contactpersoon F. Elgersma, tel. 2881380)*



Rondom de diensten

zondag	13 september	09.30 uur	Ds. A. Terlouw, Dronrijp	
zondag	20 september	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	Startzondag
zondag	27 september	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	Doopdienst
zondag	4 oktober	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	
zondag	11 oktober	09.30 uur	Ds. S. Sijtsema, Heerenveen	
zondag	18 oktober	09.30 uur	Ds. A.J Nicolai, Drachten	
zondag	25 oktober	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	
zondag	1 november	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	
zondag	8 november	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland,	H.A.
zondag	15 november	09.30 uur	Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden	
zondag	22 november	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	Eeuwigheidszondag

Zoals u ziet, zal onder andere 27 september een bijzondere dienst zijn. Marijn Sietse de Jong, zoon van Esther en Dirk-Jan en broertje van Twan, zal dan worden gedoopt. De cantorij o.l.v. Olchert Clevering zal haar medewerking verlenen.

Startzondag 20 september

Het thema van de startzondag dit jaar is "Goede burenen". Het is een thema dat PKN-breed door kerken wordt opgepakt. We gaan in de dienst dan ook met elkaar nadenken over het zijn van goede burenen. Wat verstaan we daaronder? Wie zijn onze burenen? Diegenen die naast ons wonen? Diegenen die naast ons kerken? We vieren de startzaterdag bijvoorbeeld gezamenlijk met de mensen van de Kurioskerk. Op die manier zijn we burenen. Maar we staan als kerk ook in de wijk. En vinden daar niet-kerkelijke burenen. En dan inderdaad als laatst, we hebben ook onze letterlijke burenen, die in het huis naast ons wonen.

Hoe zien wij de ander? Hoe gaan we met hen om? Wat verwachten we van hen? En wat mogen ze van ons verwachten?

Bij dat alles zullen we stilstaan. En we lezen er een tekst bij over Koning David. Over hoe hij omging met zijn buurman. Geeft hij het goede voorbeeld? Nee. Eerlijk gezegd: alles behalve. Maar door zijn verhaal worden we wel aan het denken gezet over wat dan wel het goede voorbeeld zou zijn. We weten wat niet goed is, maar wanneer ben je dan wel een goede buur?

Na afloop is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij ons wekelijkse koffiedrinken. Wellicht een mooi moment om nog eens samen door te praten, als kerkelijke burenen!

Ds. M.E. Vroonland

Oproep voor de dienst op 1 november

De dienst van 1 november zou ik graag samen met gemeentelieden voorbereiden. Welke teksten lezen we? Welk thema herkennen we daarin en willen we centraal stellen? Welke liederen passen daar bij? Wat zijn eerste gedachten voor in de preek? Enzovoorts.

Wat wordt er verwacht? We komen met een groepje gemeentelieden twee of drie keer bij elkaar in de weken voor de dienst (dit hangt ervan af hoe snel we tot de eerste keuzes komen). Bijvoorbeeld 29 september, 6 en 27 oktober (data nog even onder voorbehoud). En dan gaan we samen de dienst voorbereiden. Bij de eerste bijeenkomst denken we na over de Schriftlezingen, het thema en de liederen. Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we daar definitieve keuzes in maken en – als de tijd het toelaat – ook alvast een opzet voor de preek: wat zijn belangrijke aandachtspunten? In de eventuele derde bijeenkomst ronden we dit proces af, denken we na over de gebeden en kijken we ook of deelnemers bijvoorbeeld een

gedeelte van de dienst willen verzorgen (denk aan Schriftlezingen, gebeden e.d.). Daarbij zij meteen opgemerkt dat dit een mogelijkheid is, net zoals het mogelijk is dat deelnemers de dienst vanuit de "kerkstoelen" meemaken: meedoen in de dienst is geen voorwaarde!

Tenslotte: is er veel voorkennis nodig? Moet je veel van de Bijbel weten om mee te kunnen doen? Zeker niet. Natuurlijk is het leuk als u in aanloop naar de voorbereidingsavonden alvast nadenkt over vragen als: welke tekst spreekt *mij* aan? Welke tekst vind ik juist heel lastig? Wat zijn mijn meest dierbare liederen? Enzovoorts. Maar verder wordt het vooral een samen zoeken naar, een samen denken over, uitmondend in de dienst van 1 november.

Opgeven kan tot en met zaterdag 26 september, via 058-2896620 of ds.vroonland@kpnmail.nl!

Ds. M.E. Vroonland

Wijkavond 4 november

Onze wijkavond zal worden gehouden op woensdag 4 november 2015, de Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Het is de bedoeling om eerst een vesper te houden waarin ds. M.E. Vroonland voorgaat. Die begint om 19.30 uur. Daarna begint de wijkavond in de Vijverzaal. Het zal dan ongeveer 20.15 uur zijn. Daar wordt dan aandacht besteed aan het wel en wee in onze wijkgemeente, de laatste ontwikkelingen en nieuwe plannen. Mogelijk zal onze nieuwe predikant ook nog

een onderwerp/thema behandelen. Uiteraard kan men vragen stellen aan de wijkkerkenraad, die deze zo goed mogelijk zal beantwoorden. Meer is op dit moment niet bekend.

Nadere informatie zal te vinden zijn op onze website en in Geandewei.

Ate Damstra

In gesprek met ds. Madelon Vroonland



Wie kunnen we beter interviewen voor het *Start*nummer dan ds. Madelon Vroonland?

Buiten is het grijs en regenachtig, binnen is alles opgeruimd. In meerdere opzichten: het klussen en schoonmaken is achter de rug, het huis is ingericht en de complete redactie heeft er zin in. Meestal nemen twee van de drie redactieleden het interview af maar deze keer willen we alle drie. Ook Madelon Vroonland heeft er zin in want na het eerste bakje koffie/thee zegt ze: 'Kom maar op met de vragen.'

Madelon is geboren in Rotterdam. In Barendrecht gaat ze naar het gymnasium. Al op jonge leeftijd zit ze op bijbelstudie. De meeste deelnemers zijn van een gevorderde leeftijd maar Madelon deert het niet. Op haar 17e doet ze belijdenis.

Als ze geslaagd is voor de middelbare school, gaat ze eerst drie weken werken in de Oekraïne: met een groep bouwers een opvanghuis voor weeskinderen metselen. Dit geeft veel voldoening. In elk opvanghuis is plaats voor één ouderpaar en maximaal tien kinderen.

Daarna gaat Madelon studeren. Eerst economie én rechten. Al gauw voelt ze dat dit niet haar wereld is. Bijvoorbeeld als ze met een groep mede-studenten in pak naar de ambassade gaat. Ze wil wat anders. Ze geeft in een gesprek met haar ouders aan eigenlijk na haar studie, theologie te willen gaan studeren. Dat lijkt haar leuker, maar is eigenlijk meer uit interesse dan dat het met het oog op toekomstig werkperspectief is. Maar haar vader zegt: 'Je hebt het nu al zo vaak genoemd, misschien moet je toch maar eens kijken of dat wat voor je is.' Madelon maakt er werk van. Ze informeert bij drie universiteiten (Kampen, Leiden, Utrecht) waar theologie wordt gegeven. Toen ze economie en rechten ging studeren, werden voornamelijk de mooie verhalen verteld. Nu, bij het zoeken naar een passende universiteit voor theologie, zegt ze: 'Ik wil alleen de nadelen horen.' In Kampen zegt men: 'Loop maar een keer mee.' En er is geen verkooppraatje. Zo is het begonnen. Madelon heeft in alle denkbare commissies gezeten, bijvoorbeeld in de afscheidsc commissie als haar opleiding na vier jaar stopt in Kampen. Het vijfde jaar is de studie in de universiteit van de Vrijgemaakten (ook in Kampen) en het laatste jaar – hoewel officieel in Amsterdam – kan Madelon haar studie afronden door veel zelfstudie. Zo heeft ze ruim de tijd om aan haar scriptie te werken. Voor haar scriptie kiest ze een onderwerp dat drie jaar eerder al naar voren kwam, tijdens een opdracht om te kijken naar een werkterrein waarvan je denkt dat je er niet terecht komt. Het werd het werkveld van de politie. In de scriptie gaat ze vervolgens op zoek naar de mens achter het uniform, op zoek naar de dagelijkse praktijk.

Na de scriptie komt het speeddaten. Drie leden van de beroepingscommissie (Janny de Dreu, Fetze Elgersma en Truus van der Zee) reizen daarvoor af naar Utrecht. Alle drie hebben ze dezelfde voorkeuren voor een aantal kandidaten. Madelon is een van de drie. De rest is geschiedenis...

Tot zover het 'algemene' deel. Nu een aantal gerichte vragen.

Wat zijn je hobby's?

De grootste hobby is Lego. Mijn vader is ermee begonnen. Ik ging hem helpen en zo is het ook mijn hobby geworden. Het is een uitlaatklep. Als je aan het werk bent, merk je vaak niet dat je een bepaalde spanning opbouwt. Maar eenmaal met de Lego aan de slag, glijdt alles van je af. Wat is gebouwd, wordt niet weer afgebroken. (Op haar werkkamer staan allemaal Lego-constructies: agenten, politiekantoor, politie-auto's, enz.)

Een andere hobby is zingen. Van m'n 6^e tot m'n 19^e heb ik op diverse koren gezeten. En ik heb gekorfbald en op stijldansen gezeten. Ook zit ik wel eens achter mijn orgel waar ik dan voor mezelf een paar versjes speel.

Als je alle talenten had voor een ander beroep, wat zou je dan willen worden?

Zo ik het nu kan bekijken, wil ik niets liever dan predikant zijn. Het contact met mensen en de uitdaging om de dienst op zondag een boodschap mee te geven die ook op maandag waarde heeft. Of, zoals mijn wiskundeleraar het bij mijn eindexamen zei: In het zingen kan ik mijn hart kwijt, in de studie mijn verstand en in mijn geloof (lees nu: predikantschap) beide.

Als je God zou kunnen interviewen, welke vraag zou dan bovenaan je lijstje staan?

Ik denk dat ik dan geen vraag zou kunnen stellen. Ik zou onder de indruk zijn van Zijn grootsheid.

Welke tekst heb je gekozen voor je belijdenis?

Psalm 71: 3: 'Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u.' Er zijn soms periodes in je leven waarin er veel onzeker is. Dan is er toch altijd weer die Ene, waarvan je achteraf kunt zeggen: 'Ik was niet alleen. Het is met Uw hulp dat ik deze periode ben doorgekomen. U was mijn zekerheid.' Ik heb kort daarvoor in korte tijd drie begrafenissen van dierbaren meegemaakt. Dat was de aanleiding voor deze tekst.

Hoe moeilijk het destijds ook was, ik zie die periode nu ook als bagage, voor gesprekken met wie iets dergelijks meemaakt. Ik weet niet wat de ander doormaakt – dat is heel persoonlijk. Maar ik weet wel hoe ik er destijds in stond en mee om ging. Ik wil er nu zijn voor de ander, een luisterend oor bieden, samen zoeken naar manieren hoe diegene verder kan maar wel de regie bij de ander laten.

Hoe zie je je toekomst?

Eerst wil ik mijn draai vinden in mijn werk. Waarschijnlijk blijf ik wel altijd predikant.

En wie weet, komt er binnenkort een hond.

Hoe ziet je ideale vakantie eruit?

Ik wil veel zien. Zo heb ik bijvoorbeeld een rondreis door Israël gemaakt. En in de voetsporen van Paulus een rondreis door Turkije.

Wat mij ook heel leuk lijkt, is weer een soort werkvakantie zoals in de Oekraïne. Misschien ga ik dit nog een keer uitwerken.

Of lekker niksen, bijv. in Nederland.

Als we Madelon nog een keer vragen wat dan de meest favoriete vakantie van deze drie is, kan ze eigenlijk niet kiezen maar oké, ze kiest er 1: de laatste (relaxvakantie).

Wie bewonder je?

Mensen die ondanks eigen zorgen toch positief in het leven staan en er voor anderen zijn.

Waar mogen we je midden in de nacht voor wakker maken?

Een niet serieus antwoord: voor de nieuwste Lego. Een wel serieus antwoord: voor problemen die niet tot morgen kunnen wachten.

Waar ben je bang voor?

Voor natuurgeweld.

Je hebt ergens Friese wortels. Wat kun je daarover vertellen?

Het zit te ver weg om het hier uit te diepen maar in het kort: mijn opa is in Buitenpost geboren.

(Hier hebben we geen vraag voor maar als Madelon bij u op visite komt, heeft ze voorkeur voor thee boven koffie. Handig om te weten.)

Madelon, bedankt voor je openhartigheid.

Van de beroepingscommissie

Terwijl ik dit schrijf, is het inmiddels augustus 2015. Vorig jaar rond deze tijd hadden wij als beroepingscommissie onze eerste informele vergadering. Wij waren namelijk nog niet officieel geïnstalleerd door de wijkkerkenraadsvergadering. Dit zou gebeuren in de eerste bijeenkomst van de kerkenraad begin oktober. Maar wij vonden het toch wel prettig om alvast wat voorwerk te doen: met elkaar kennismaken, oriëntatie op procedures enzovoort.

Achteraf heeft dit heel goed gewerkt, wij konden meteen aan de slag. Nu een jaar later is onze nieuwe predikant zich al druk aan het inwerken. Op 28 juni hebben wij een prachtige bevestigingsdienst mee mogen maken.

Dit was de afsluiting van een intensieve, maar ook een mooie periode. Het was een leerzame tijd, waarbij wij veel te weten zijn gekomen over procedures en alles wat er komt kijken bij het beroepen van een predikant.

Wij zijn blij en dankbaar, dat het zo vlot is gegaan. Wij zijn ook erg blij met onze nieuwe predikant ds. Madelon Vroonland, een jonge, enthousiaste vrouw. Onze geschiedenis met haar begint met de dominee-date. Een bijzondere ervaring om mee te maken, veel jonge, net afgestudeerde proponenten presenteerden zich daar met veel verve. Eén van hen was Madelon. Zij viel ons op door haar warme uitstraling en zij was vanaf het begin erg geïnteresseerd in onze wijkgemeente. Wij hopen met haar een gezegende tijd tegemoet te gaan en hebben daar alle vertrouwen in. Als U dit leest, is er in de wijkkerkenraadsvergadering van 7 september inmiddels afscheid genomen van de beroepingscommissie en dit zal ook het laatste bericht zijn dat U van ons kunt lezen. Wij hebben U geprobeerd, voor zover mogelijk, op de hoogte te houden van de vorderingen van het beroepingswerk.

Tot slot rest mij dan ook een dankwoord uit te spreken naar mijn medecommissieleden. Wij vormden een prachtig team, waren goed op elkaar ingesteld en ieder bracht zijn eigen vaardigheden en kennis mee. Samen vormden wij een mooi geheel. Nog één keer wil ik de namen noemen van alle leden: Truus, Herma, Fetze, Miljenko, Edwin en Guus als vertegenwoordiger van West bedankt voor jullie meedenken.

Ook wil ik dank uitspreken aan de wijkkerkenraad, de Algemene Kerkenraad en de gemeenteleden voor het vertrouwen, dat zij in ons gesteld hebben door het voorstel om proponent Madelon Vroonland te beroepen in de wijkgemeente Huizum-Oost, aan te nemen.

Ds. Jansen wil ik bedanken voor haar steun als consulent en de kerkrentmeesters voor hun inspanningen bij het zoeken naar huisvesting.

Onze nieuwe predikant willen wij tot slot nog een goede tijd toewensen in onze wijkgemeente. Wij hopen, dat zij zich snel thuis zal voelen.

Voorals Gods Wijsheid en Zegen toegewenst, zowel voor Madelon als de wijkgemeente.

Namens de beroepingscommissie Leeuwarden Huizum-Oost,

Janny de Dreu Van der Laan (voorzitter)

Bedankt

Wat was het fijn om zondag 5 juli de bloemen uit de Oase te mogen ontvangen. Het maakte het gevoel van verbondenheid met jullie allemaal weer eens heel concreet. Een verbondenheid met mijn wijkgemeente, al ben ik daar zondags nooit aanwezig. Ook die zondag bracht Bouwe van der Zee ze voor mij mee in Nieuw Mellens. Ik heb daar maar een dienst gemist na een heupoperatie. Alles is goed verlopen. Nogmaals heel veel dank!

Gerda Tolk

Bezoekje

Bij het verschijnen van het Jubileumnummer van ons wijkbericht dacht ik en nu is het echt tijd mijn belofte om mevrouw Carla Bouma-Wits in verzorgingshuis "Bos- en Meerzicht" te bezoeken, na te komen. Vele malen zaten we naast elkaar tijdens de kerkdiensten in de Oase. Op 6 augustus was het dan zo ver. En natuurlijk had ik de "Ruimte" bij mij. Dat vond Carla erg leuk. Ik mag u haar hartelijke groeten overbrengen. Zij voelt zich in "Bos- en Meerzicht" thuis. Het was een gezellig bezoek en ik ben dan ook van plan om nog een keer te gaan, maar dan op de fiets.

Annie Joosten

(Noot van de redactie: mevrouw Carla Bouma-Wits is de naamgever van de Ruimte.)

Colofon

Redactie Ruimte
p/a De Pelsweg 10
8934 CC Leeuwarden

Uiterste inleverdatum voor het volgende nummer:

1 november 2015

redactie.huizumoost@gmail.com

Pastoraat

ds. M.E. Vroonland
De Wetering 48
8939 BP Leeuwarden
Tel. 058-2896620
ds.vroonland@kpnmail.nl

Voorzitter kerkenraad

dhr. A.K. Damstra
Kwelderstraat 28
8931 AZ Leeuwarden
Tel. 058-2884434
ak.damstra@xs4all.nl

Ruimte verschijnt 6 x per jaar. Voor actuele berichten verwijzen wij u naar de Geandewei.