


 mei 2016  
 jaargang 6, nummer 6

## Inhoud

En Hij gaf de Geest	1
Redactioneel	1
Voor in de agenda	1
Rondom de diensten	2
Kerk zijn in een veranderende samenleving	2
Pastoraal en diaconaal beraad	2
In gesprek met...	3
Koffie-inloopochtend	4
Verzamelen	4
Gedicht	4
Colofon	4

## Redactioneel

Dit is alweer het laatste nummer van Ruimte deze jaargang: het Pinksternummer van Ruimte. We gaan weer richting de zomer en hopen daarna te komen met het startnummer. Tenminste, als we een nieuw redactielid vinden, want zoals u weet zijn we op zoek naar een nieuw redactielid voor het opmaken van het blad en het verzorgen van de verspreiding naar de bezorgers van Ruimte. Belangstellenden kunnen zich melden via het redactieadres of via het contactformulier op onze website [www.kerkhuizumoost.nl](http://www.kerkhuizumoost.nl). Voor nu veel leesplezier!

Edwin van der Wal

*De redactie*

## En Hij gaf de Geest...

Op 15 mei vieren we met elkaar Pinksteren. Op de vijftigste dag van Pasen, toen het "En Hij gaf de geest" van Goede Vrijdag nog vers in het geheugen lag. Op deze vijftigste dag van Pasen, op deze Pinksterdag, horen we weer dat Hij de geest geeft. Of beter gezegd, we horen dat Hij de Geest geeft. De Heilige Geest wordt namelijk aan de leerlingen gegeven, over hen uitgestort.

Dat gebeurt dus op de vijftigste dag van Pasen... vijftig dagen zijn we verder... en wat is er weer veel gebeurd. In de wereld, met aardbevingen bijvoorbeeld. In Nederland ook. In Leeuwarden. In onze gemeente. In onze huizen. We hebben weer van alles meegemaakt sinds Pasen. Mooie dingen, droevige dingen. Pasen kan zo alweer een hele tijd geleden lijken.

Hemelvaartsdag en Pinksteren roepen de herinneringen aan Pasen weer boven. Na Pasen kwam Jezus weer in het midden van Zijn leerlingen. Met Hemelvaart moest Hij hen loslaten, zoals zij ook Zijn fysieke aanwezigheid moesten loslaten. Maar, zo vertelt Pinksteren ons, daar bleef het niet bij. Nee, na zijn Hemelvaart gaf Jezus Zijn leerlingen, gaf Jezus ons, Zijn Heilige Geest die met ons gaat, het leven door, in vreugdevolle en in verdrietige en spannende tijden.

Maar... wat is dat dan, dat we de Geest hebben gekregen? We kennen natuurlijk wel de uitdrukking "hij heeft de geest gekregen", oftewel hij heeft inspiratie gekregen. Dan gaan we ergens voor, hebben we de smaak te pakken. Maar hoe zit het dan met de Geest krijgen?

Eigenlijk gaat dan hetzelfde op. Bij het krijgen van de Geest, hebben we inspiratie gekregen, zijn we in Spiritus – in de Geest. Er is iets in ons losgemaakt, wat ons drijft. We gaan ergens voor. De kern van ons christenzijn komt hierdoor tot uitdrukking. Maar er komt nog iets bij. We hebben de Geest niet alleen gekregen als Inspirator. We hebben de Geest ook gekregen als Trooster. Als Degene die ons laat merken dat we er niet alleen voor staan. Ook, als Degene die ons laat weten dat God met ons wil zijn, ook al is Hij niet langer lijfelijk bij ons. En ja, doordat Hij niet lijfelijk bij ons is, heeft de Geest iets ongrijpbaars. Iets onbegrijpelijks. Iets onbeschrijfelijks.

Andries Govaart heeft een lied van Anders Frostenson daarover als volgt vertaald (Lied 676):

*De wind, wij zien hem niet,  
 zijn stem klinkt in ons oor,  
 een briesje of een storm  
 die alle rust verstoort.*

*De Geest, wij zien haar niet,  
 toch horen we haar stem  
 die goede woorden spreekt  
 als ik verdrietig ben.*

*De wind, wij zien hem niet,  
 maar toch trekt hij zijn spoor:  
 de golven in de zee,  
 het lange gras buigt door.*

*De Geest, wij zien haar niet,  
 maar zij waait alles schoon  
 ik ben weer opgelucht  
 als na een enge droom.*

*Vanuit de overkant,  
 een land dat niemand ziet,  
 ontvangen wij een kracht,  
 de Geest die uitzicht biedt.*

De laatste zin wijst erop dat het hier niet stopt. Bij het ongrijpbare. Nee, vanuit de overkant, een land dat niemand ziet, het ongrijpbare en onzichtbare, daarvanuit ontvangen wij een kracht, de Geest die uitzicht biedt. Anders gezegd: Juist doordat de Geest niet lijfelijk bij ons is, maar onzichtbaar, ongrijpbaar, juist daardoor komt de Geest het dichtstbij als mogelijk is: in ons. Dichterbij ons zijn, dichterbij onze ziel, dichterbij wie we ten diepste zijn, kan je niet komen. Daar, waar we onze vreugde ten diepste voelen, in ons hart... Daar, waar we onze pijn, ons verdriet, onze rouw ten diepste voelen, in ons hart... Daar komt de Geest, die we hebben ontvangen van Jezus. Als Inspirator en Trooster. Daar staan we bij stil met Pinksteren.

Ds. M.E. Vroonland

## Voor in de agenda: Brunch op 29 mei

Zoals de titel al zegt: er komt weer een brunchviering aan, op 29 mei aanstaande. Meer informatie volgt per mail/Geandewei/zondagsbrief!

# Rondom de diensten

donderdag	5 mei	09.30 uur	Kurioskerk, Hemelvaartsdag	
zondag	8 mei	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland, m.m.v. het Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden	kerkrijder: C. de Dreu (tel. 2801387)
zondag	15 mei	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland, Pinksteren	kerkrijder: H. Boersma (tel. 2882642)
zondag	22 mei	09.30 uur	Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden	kerkrijder: M. Tangerman (tel. 2880746)
zondag	29 mei	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	kerkrijder: D. Algra-Hofman (tel. 2880556)
zondag	5 juni	09.30 uur	Ds. D.A.J. Scholtens, Stiens	kerkrijder: Y. ten Kate (2804401)
zondag	12 juni	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	kerkrijder: M. Tangerman (tel. 2880746)
zondag	19 juni	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland, Heilig Avondmaal	kerkrijder: C. de Dreu (tel. 2801387)
zondag	26 juni	09.30 uur	Ds. E. Urban, Zwolle	kerkrijder: H. Berg (tel. 2884609)
zondag	3 juli	09.30 uur	Ds. J. Miedema, Techum	
zondag	10 juli	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	
zondag	17 juli	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	
zondag	24 juli	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	
zondag	31 juli	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	
zondag	7 augustus	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	
zondag	14 augustus	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland, Heilig Avondmaal	
zondag	21 augustus	09.30 uur	Ds. H.M. Marchand, Workum	
zondag	28 augustus	09.30 uur	Ds. P. Hekstra, Friese dienst	
zondag	4 september	09.30 uur	Ds. M.E. Vroonland	

Zoals u ziet, zijn de kerkrijders bekend t/m 26 juni. Het rooster van de zondagen daarna wordt t.z.t. opgenomen in Geandewei.

Ds. M.E. Vroonland

## KERK ZIJN IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

De samenleving verandert: van een verzorgingsstaat gaan we terug naar een samenleving waarbij mensen geacht worden problemen zoveel mogelijk binnen hun eigen netwerk op te lossen. Echter, het hebben van een netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Tegenwoordig zijn er heel wat mensen die niemand hebben op wie ze terug kunnen vallen in tijden van eenzaamheid, ziekte en financiële zorgen.

Wij willen kerken uitdagen om weer een prominente rol in te nemen in de samenleving met als doel 'Gods Koninkrijk op aarde zichtbaar maken'.

Ons verlangen is om christenen uit verschillende kerken binnen een wijk met elkaar te verbinden zodat een netwerk van christenen ontstaat die binnen hun eigen wijk op een heel praktische manier Gods liefde wil uitdelen. Dit vanuit het besef dat wij Zijn handen en voeten op deze aarde zijn.

We starten binnenkort met een pilot in de wijken Aldlân, Zuiderburen, Hempens-Teerns, Goutum en de Zuidlanden. In dit gebied is het sociaal wijkteam ZuidOost actief. De sociaal werkers van dit wijkteam zijn op de hoogte van de noden binnen de wijk en zien mogelijkheden voor samenwerking met de kerken die zijn aangesloten bij het Diaconaal Platform Leeuwarden. We hopen dat op termijn deze samenwerking in heel Leeuwarden vorm gaat krijgen.

Wij willen u hierover graag meer vertellen en nodigen u daarom van harte uit voor één van de bijeenkomsten in de Protestantse gemeente Leeuwarden - Huizum.

*Data:* Woensdag 1 en dinsdag 7 juni

*Tijdstip:* Vanaf 20.00 uur

*Locatie:* Kerkelijk Centrum Oase, Weideflora 142, Leeuwarden

*Werkgroep Welzijn en Zorg  
Diaconaal Platform Leeuwarden*

## Verslag Pastoraal en Diaconaal beraad 6 april in de Oase

Na de opening beginnen wij deze avond met soep en broodjes. Tijdens dit informele begin kunnen wij alvast met elkaar van gedachten wisselen en ervaringen delen.

Er was een goede opkomst, vele ouderlingen, wijkbezoekers en diakenen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deze avond. Jammer dat enkele mensen wegens trieste omstandigheden niet in ons midden konden zijn. Wij hadden voor deze avond het thema "Omzien naar elkaar" uitgekozen.

Na de soep en de broodjes kan iedereen om de beurt vertellen wat zijn of haar werkzaamheden zijn in de gemeente en aan de hand van kaartjes met begrippen zeggen wat hij of zij belangrijk vindt in het werk.

Vele begrippen komen voorbij tijdens deze uitwisseling van ervaringen bijvoorbeeld: *vertrouwen, luisteren, aandacht, bloemetje, kaartje, bezoek, verbinden, liefde, ontmoeten, betrokkenheid, enzovoort*. Het was mooi om de vele enthousiaste en betrokken verhalen van de mensen te horen.

Ds. Vroonland leest vervolgens het verhaal van "De barmhartige Samaritaan" en houdt hier vervolgens een overdenking over.

Daarna gaan wij aan de slag met twee situaties, die je tegen kunt komen in de wijkgemeente. De eerste betreft een ziekenbezoek en de tweede "mijn kinderen gaan niet meer naar de kerk". Wij worden in groepen opgesplitst, de ene helft gaat met de eerste casus aan de gang en de andere met de tweede.

De eerste gaat vooral over afstand en nabijheid. Wij komen tot de conclusie, dat de bezoeker uit het verhaal soms te veel afstand heeft, maar soms ook te dichtbij komt. Dit roept dan de vraag op: "Hoe doe je het zelf?"

Bij de tweede situatie kwamen wij tot de conclusie, dat je niet te snel je eigen ervaringen mag toepassen, maar dat het belangrijk is om mensen hun eigen verhaal en zorgen te laten vertellen.

We kunnen terugkijken op een goede avond en besloten dit samenzijn met het zingen van lied 425: Vervuld van Uw Zegen.

*De pastorale werkgroep*

# In gesprek met Janny Fokkema



Janny was als enige van de redactie nog niet geïnterviewd. Ze was wel zenuwachtig van tevoren, maar de ontvangst op de Prinsessenweg was hartelijk en onder het genot van thee en koek hebben we een gezellig avond gehad.

Janny werd in Wons (tussen Makkum en Witmarsum) geboren en had een oudere broer en een jongere zus. Haar vader had een timmermansbedrijf en heeft onder andere de Verlaatsbrug gebouwd. In Wons heeft Janny de lagere school gedaan en in Bolsward de 3-jarige huishoudschool. Elke dag 18 kilometer op de fiets. Op 15-jarige leeftijd is Janny in het Gereformeerde verpleeghuis in Sneek gaan werken en verbleef ze 2 jaar in het zusterhuis. Daarna heeft ze een studie gezinsverzorging gedaan in Leeuwarden in wat nu het museum Princessehof is. De praktijk deed ze in de prinses Marijke huishoudschool. Janny laat ons een foto zien van de typische kledij in die tijd voor zusters. Ziekenhuisverpleegsters waren blauw met wit schort, maar Janny en haar collega's waren in groen met een wit schort gekleed. Op de eerste dag van de strenge winter in 1962 is Janny getrouwd met Sjerp. De winter hield aan tot in april. Ze zijn in Hindeloopen gaan wonen, waar de oudste dochter, Gerda, is geboren. Omdat haar man een baan kreeg aan de Borniaschool in Leeuwarden, zijn ze aan de Nylânsdyk gaan wonen. Na de geboorte van hun oudste zoon Herre, kwamen ze in aanmerking voor een grotere flat aan dezelfde dyk en daar is Anne geboren. Hun jongste dochter is in de Kwelderstraat geboren. Het complete gezin is toen verhuisd naar de Prinsessenweg. Alle kinderen hebben bij Sjerp in de klas gezeten. Toen de kinderen naar de middelbare school gingen, heeft Janny met goed gevolg het mavo-diploma gehaald. Dit was op de volwassenen opleiding op het Friesland College. Zondags gingen ze naar de Parkkerk waar Janny in de kerkenraad heeft gezeten als diaken. Elke maandag vergaderen, want ze zat in de kleine diaconie, kerkenraad, grote diaconie en als afgevaardigde in de KAZ. Nadat de Parkkerk werd gesloten, zijn ze naar de Kurioskerk gegaan waar Janny ouderling is geworden totdat haar man overleed. In 2008 kreeg Janny kanker. Ze is hiervoor behandeld middels een borstbesparende operatie en bestralingen. In de periode erna heeft ze zich laten overschrijven naar de Oase. Hier zit ze al vele jaren in de kerkenraad en regelt ze veel voor de verzorgingstehuizen in onze wijk en maakt deel uit van de redactie van Ruimte. Verder bezit Janny het certificaat van de Theologische opleiding voor gemeenteleden waarvan ze nu de vervolgcursus doet.

We gaan verder met losse vragen.

*Als je alle talenten had voor een ander beroep, wat zou je dan graag willen worden?*

Verpleegster in een verpleeghuis, evt. in een ziekenhuis. Verder, het is geen beroep maar ik ben 25 jaar coördinator geweest voor de reuma-collecte.

*Hoe zie je je toekomst?*

Gezond ouder worden. De kleinkinderen zien opgroeien.

*Welke vraag staat bovenaan je lijstje als je God zou kunnen interviewen?*

Wanneer komt Jezus weer op aarde? Wanneer wordt het weer mooi?

*Hoe vaak lees je de Bijbel?*

Ik lees iedere ochtend uit de Bijbel (NBG).

*Is er iets in het nieuws dat je speciale aandacht heeft?*

De politiek. Ik ben het er niet altijd mee eens maar ik volg het wel. Het vluchtelingenvraagstuk heeft ook mijn aandacht. Ik schaam me om Europeaan te zijn.

*Waar erger je je aan?*

Ik erger me aan zwerfvuil op straat.

*Waar ben je bang voor?*

Voor muizen en ratten.

*Wil je een onhebbelijkheid van jezelf noemen?*

Ik praat veel. Achteraf denk ik dan wel eens: wat bepraat ik allemaal?

*Heb je een levensmotto?*

Wês in sinnestriel, in oar hat der ferlet fan.



*Hoe ziet je favoriete vakantie eruit?*

De afgelopen jaren ben ik steeds met iemand op vakantie geweest. Elk jaar met een ander. Vorig jaar was ik alleen op vakantie in Groningen, in het huis van mijn dochter. Elke dag had ik een uitje: fietsen, theetuin, stadswandeling. Heel leuk.

*Als je een wens in vervulling kon laten gaan, welke zou dat zijn?*

Ik zou graag een nieuwe, elektrische, fiets willen. Als ik in een groepje fiets met mensen die een elektrische fiets hebben, kan ik ze niet bijhouden. In m'n eentje red ik het wel.

*Wie bewonder je en waarom?*

Barack Obama. Het is een doorzetter. Hij wordt zo gedwarsboomd door de Republikeinen.

*Waar mogen we je midden in de nacht voor wakker maken?*

Liever niet. Maar als het dan toch 'moet', graag voor een kop soep. De smaak maakt niet uit.

*Wat zijn je hobbies?*

Quilten en naaien. Ik heb twee trouwjurken gemaakt waarvan één voor een schoondochter. Wat een eer he?

Janny, bedankt voor de medewerking en voor de gezellige ontvangst!

Pietie en Edwin

# Koffie-inloopochtend

Op de eerste woensdagmorgen van de maand bent U altijd van harte welkom in de Oase voor een kopje koffie vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Het belangrijkste tijdens de koffiemorgens is ontmoeting en gesprek. Wij hebben besloten om tijdens de zomermaanden twee keer in de maand deze koffiemorgens te organiseren. Tijdens deze maanden stopt het eetcafé, ook een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. In plaats van het eetcafé is er op de derde woensdagmorgen in de maand de gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de koffie. De data tijdens de zomermaanden zijn **1 juni, 15 juni, 6 juli, 20 juli, 3 augustus, 17 augustus en 7 september**.

Op de laatste koffiemorgen kwam ter sprake, dat er wel belangstelling bestond voor een bijbel/gespreksgroep op woensdagmorgen. Het ligt in de bedoeling dat bij voldoende deelname deze gaat starten in het nieuwe seizoen na de zomer naast de maandelijkse koffie-inloopochtenden.

Mocht U nog belangstelling hebben, dan kunt U contact opnemen met mij.

**Informatie en contact: Janny de Dreu, tel. 2801387**

## Verzamelen

### Inleveren voor de zending

Ook vorig jaar zijn er weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld voor de zending. De opbrengst was uiteindelijk € 24.000,00 en is goed besteed. Zo gaat Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en geeft Itje naailes aan vrouwen uit Papoea. Nog even op een rijtje wat u kunt inleveren in de dozen naast de voedselbankkar: oude mobieltjes, lege cartridges. In de hal staan twee boxen voor postzegels, kaarten met postzegels, dubbele kaarten van Anton Pieck, met kinderpostzegels, voor het kind en zelfgemaakte kaarten. Gewone dubbele kaarten hebben geen waarde: die kunt u eventueel bij het oud papier doen. Ook brillen worden niet meer ingezameld. Die kunt u kwijt bij de meeste opticiens, die meedoen aan een inzamelprogramma van de eigen keten. De vrijwilligers van Kerk in actie/GZB proberen een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Zo verkopen zij bijv. een bepaald type ansichtkaart aan iemand in Hongarije of duizend stuks van een specifieke postzegel aan een handelaar in China. Verzamelaars letten op veel verschillende aspecten. De één is meer geïnteresseerd in de achterzijde van een ansichtkaart: combinatie kaart en postzegel, een speciale poststempel of de sorteercodes. Laat U dus altijd de postzegel op de ansichtkaart zitten. Een ander spaart een bepaald onderwerp: bruggen, kerken, koninklijk huis, een bepaalde afbeelding, enzovoort. Oude ansichtkaarten van dorpsgezichten worden steeds zeldzamer en daardoor interessanter voor de verzamelaar. Ook complete postzegelverzamelingen worden met deskundige aandacht behandeld en verkocht. Mobieltjes en cartridges worden verkocht aan een bedrijf dat ze recycleert of opnieuw vult. Ook is het mogelijk om oud Nederlands geld of buitenlandse munten in te leveren.

*Informatie bij Cees Evertse, tel. 2120647*

### Plastic doppen voor KNGF Hulphonden

Daarnaast willen wij gaan starten met het inzamelen van plastic doppen of deksels van potten, flessen of pakken. Dit wordt al op kleine schaal gedaan, maar deze actie willen wij graag uitbreiden naar beide wijkgemeentes, van zowel Oost als West.

Er zijn inmiddels al meer dan 500 inzamelpunten. In 2015 is in totaal ongeveer 40.000 kg ingezameld, maar in de eerste helft van 2016 staat de teller al op 20.000 kg. Daardoor kan er nu al een nieuwe pup beginnen met de basisopleiding. Een eenvoudige actie, waar wij allemaal aan mee kunnen doen en op deze manier kunnen wij zorgen, dat mensen, die dat nodig hebben, een hulphond kunnen krijgen. Wij willen als diaconie deze acties van harte ondersteunen.

## Gedicht, Liet 695 út it Lieteboek

*Reitsje my, Geast, Jo myn treaster,  
reitsje mei jo ljocht;  
dan gean `k rjochte paden,  
libje ik net om`e nocht.*

*Reitsje my, Geast, en bliuw by my,  
en jou my rêst yn`t hert.  
Help my yn`t betrouwen:  
Jezus ferlit my net.*

*Reitsje my, Geast, lit myn eangsten  
fourtwaaie troch jo wyn,  
dat ik frijút gean mei  
en myn bestimming fyn.*

*Reitsje my, Geast, mei jo ljochtglâns,  
sadat ik helder sjoch  
wa`t myn neisten binne  
en har it goede doch.*

*Reitsje my, Geast, lit my wêze  
tankber foar eltse dei  
dat ik yn genede  
ticht by Jo wêze mei.*

Tekst Pia Perkiö-`Kosketa minua,  
Henki`  
oersetting Grytsje Kingma  
meldij Ilkka Kuusisto

### Colofon

Redactie Ruimte  
p/a De Pelsweg 10  
8934 CC Leeuwarden

Uiterste inleverdatum voor het  
volgende nummer:

**1 augustus 2016**

[redactie.huizumoost@gmail.com](mailto:redactie.huizumoost@gmail.com)

### Pastoraat

ds. M.E. Vroonland  
De Wetering 48  
8939 BP Leeuwarden  
Tel. 058-2896620  
[ds.vroonland@kpnmail.nl](mailto:ds.vroonland@kpnmail.nl)

### Voorzitter kerkenraad

dhr. A.K. Damstra  
Kwelderstraat 28  
8931 AZ Leeuwarden  
Tel. 058-2884434  
[ak.damstra@xs4all.nl](mailto:ak.damstra@xs4all.nl)

Ruimte verschijnt 5 x per jaar. Voor  
actuele berichten verwijzen wij u naar  
de Geandewei.