

Ruimte

Wijkbericht van de Protestantse Wijkgemeente
Leeuwarden-Huizum (Oost)

PROTESTANTSE KERK



Startzondag Editie

ALS NIEUW!

*Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan.*

Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet (Lied 978: 4)

Met enige regelmaat ontmoet ik mensen in onze gemeente die een staaroperatie hebben gehad. En bijna altijd geeft dat daarna verwondering. Soms merken mensen niet echt dat de staar is begonnen. Langzaam wordt het zicht minder scherp en vertroebelt de blik. En als de operatie dan is geweest, voelt het vaak alsof men nieuwe ogen heeft. Plotseling is alles weer helder en scherp. Iemand vertelde mij eens, dat zij nooit meer de voegen tussen de stenen zag. De muur was één vlak, maar plotseling zag ze weer heel scherp de voegen. Kijken met nieuwe ogen en plotseling weer dingen helder zien.

Het landelijk thema van de startzondag is: Als Nieuw! Nee, niet alles wordt meteen nieuw. We beginnen wel aan een nieuw seizoen, maar heel veel dingen blijven ook bij het oude. In de wereld is ook niet alles nieuw. Ook daar moeten wij het doen met de actualiteit van het moment. Maar wat wel nieuw kan zijn, is onze blik op dat heden en onze kijk op de toekomst. Het is goed om, net als bij een staaroperatie, te kijken met nieuwe ogen. En dan kijk je anders, dan zie je dingen plotseling in een ander perspectief. In de Bijbel is dat perspectief het Koninkrijk van God. Daar waar het gaat zoals God dat wil. Een wereld van liefde en vrede, waar mensen elkaar nabij zijn en zorg dragen voor de schepping.



SEPTEMBER 2024
JAARGANG 15 NUMMER 4

Dat koninkrijk komt en licht soms even op in deze tijd in tekenen van hoop en nabijheid. Wij mogen daar samen ook gestalte aan geven. Als gemeente willen wij kijken met die nieuwe blik naar de werkelijkheid en naar elkaar in het licht van dat Koninkrijk van God.

Inhoudsopgave

- Meditatie Ds. A.H. Boschma	1
- Nieuw Logo 'Jaarthema'	2
- De opzet van de Startzondag	2
- 'Tsjerke fan de moanne' (OF)	3
- Interview Sytske Dijkstra	4
- Interview (vervolg)	5
- Frysk Gedicht 'Us Heit yn'e Himel'	5
- Geloof en hoop zonnepanelen	6
- Leesgroep Jonathan Sacks	7
- 'Wij zijn een Groene Kerk'	7
- Informatie over het Eetcafé	8
- De profeet Micha (leesgroep)	8
- Koffie/thee inloopochtenden	9
- Thema-gespreksgroepen	9
- Kerkdiensten	10
- Colofon	10



Ik heb voor deze bijdrage een lied uitgekozen van Jan Wit. Hij zingt zo prachtig dat wij met nieuwe ogen en oren door de wereld moeten gaan om tekenen van nabijheid en hoop te verstaan. Mij treffen deze woorden altijd. Het komt nog sterker binnen als je weet dat de dichter Jan Wit blind was. En toch zingt juist hij om open ogen.

In onze viering, in onze ontmoetingen, in de gesprekken, vergaderingen en al onze activiteiten, willen wij steeds weer kijken met nieuwe ogen. De startzondag is vieren dat wij met nieuwe ogen mogen kijken en dan is het Als Nieuw!

Ds. Anne Henk Boschma

NIEUW LOGO - JAARTHEMA

voor het thema van de startzondag van de landelijke kerk

Dit jaar gaan vele kerken in de Protestantse kerk in Nederland met het thema bezig: Als Nieuw!
Daarbij is een logo ontwikkeld dat in kort bestek laat zien waar het om gaat. Dit is de betekenis van het logo:



ALS NIEUW!

BETEKENIS LOGO

- Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.
- De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten.
- De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden.
- De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde en verdriet.

Het zal ook bij onze berichten over de startzondag en activiteiten te zien zijn.

Ds. Anne Henk Boschma.

DE OPZET VAN DE STARTZONDAG

Op zondag 15 september vieren wij als gemeente onze startzondag. Wij willen samen feestelijk aan een nieuw seizoen beginnen. Het wordt een dag vol inhoud en bezinning, maar hopelijk ook van ontmoeting en plezier voor jong en oud.

De dag ziet er als volgt uit:

Startzondag
15 september 2024

- **9.00 uur** Er staat koffie en oranjekeek voor iedereen klaar.
- **9.45 uur** De kerkdienst begint.
Aan de kerkdienst zullen veel verschillende gemeenteleden meewerken die op eigen wijze iets laten zien of horen over het Thema: Als Nieuw! Zo is het echt een dienst van samen. En natuurlijk is er ook aandacht voor de kinderen.
- **11.00 uur** Samen wat drinken en een hapje.
- **11.30 uur** Verschillende workshops.
 - Een presentatie van de Paulusreis die een aantal gemeenteleden hebben gemaakt.
 - Zingen.
 - Een goed gesprek
 - Een creatieve workshop waar u samen gaat schilderen.
 - Of gewoon in de kerkzaal elkaar ontmoeten of een wandeling maken.
 - Voor de kinderen is er weer een springkussen.
- **12.30 uur** Samen lunchen.
- **13.30 uur** Afsluiting.





Omrop Fryslân
Regionale Publieke Omroep



'TSJERKE FAN DE MOANNE'

Wij zijn als gemeente benaderd door Omrop Fryslân met de vraag of wij ook de vier adventszondagen voor de TV willen verzorgen. Wij zijn dan 'Tsjerke fan de Moanne'.

De kerkenraad heeft positief gereageerd op dit verzoek.

Na de vakantie zullen wij een werkgroepje samenstellen om alles in goede banen te leiden.

Dat de diensten worden uitgezonden heeft ook voor heel de gemeente consequenties.

Ik noem er alvast een paar:

- De diensten beginnen dan om 10.00 uur en duren precies één uur.
De gemeenteleden worden verzocht om vóór 9.45 uur binnen te zijn en op de plek te zitten.
- Er moeten een aantal elementen in de Friese taal.
Er is afgesproken dat de eerste dienst helemaal in het Fries zal zijn.
- De mensen die meewerken moeten vanaf 9.00 uur present zijn voor een doorloop en het testen van de microfoons.
- De persoonlijke momenten in de dienst vinden na de uitzending plaats.
(b.v. in moment gedenken)



'Tsjerke fan de Moanne'

U hoort er t.z.t. wel meer over, maar dan hebt u alvast een indruk.

Als kerkenraad vinden wij het ook heel bijzonder dat wij als gemeente vier zondagen ons mogen verbinden met al die mensen in en buiten de provincie.

Namens de kerkenraad,
Ds. Anne Henk Boschma



INTERVIEW

SYTSKE DIJKSTRA

Gemeentelid / Vrijwilliger - Huizum Wijkgemeente - Oost

Op deze zomeravond zijn we in Florastate in het appartement van Sytske Dijkstra. We hebben mooi uitzicht op het kruispunt van de Holwortel met de Stinzenflora en beginnen eerst met een kopje koffie en thee met een lekker gebakje er bij voordat we onze gastvrouw interviewen.

Sytske is geboren in 1938 in Den Haag als oudste van het gezin met een broer, tweelingzussen en 17 jaar later nog gevolgd door een zusje. Na de oorlog zijn ze naar Leeuwarden verhuisd. Ze ging naar school in de Leeuwerikstraat en daarna naar de MULO. Aan de kleuterkeek deed ze de opleiding tot kleuterjuf. Je moest echter 18 jaar zijn om aan het examen deel te kunnen nemen en Sytske was nog maar 17. Daarom nam ze een tussenjaar en is op een kantoor gaan werken, waar ze Simen leerde kennen.

Haar vader wilde echter emigreren naar Zuid-Afrika en daarom leek een relatie met Simen niet verstandig omdat Sytske toch zou vertrekken naar het zuidelijk halfrond. 3 weken voor vertrek kregen ze toch verkering. Simen bleef achter in Leeuwarden. Ze schreven elkaar veel brieven, want telefoneren kostte wel 12 gulden per minuut. Ze spraken af dat Sytske weer terug zou komen en ze boekte de boot al voor de terugreis. Simen telegrafeerde dat hij toch naar Zuid Afrika wilde komen en kwam aan in een vliegtuigje waar 26 personen in konden. Het plan was om in Zuid Afrika aan het werk te gaan, maar hij had geen werkvergunning. De plaatselijke dominee heeft geregeld dat hij als emigrant kon gaan werken.

Op zaterdag 11 juli 1959 zijn Sytske en Simen getrouwd en enkele dagen na het huwelijk weer terug naar Nederland gegaan. Nadat ze tweeënhalve maand bij Simens ouders hadden gewoond, kochten ze een woonark. Deze lag in het water tegenover waar nu het MCL is, dus ter hoogte van het Abbingapark. Het was heel klein, maar ze hebben er leuk gewoond en hun oudste zoon Teake is daar geboren.

Later konden ze verhuizen naar de nieuwbouwwijk Heechterp naar een flatwoning in de Hazelaarstraat. Daar is Jacob Sjouke geboren. Later hebben ze nog in de Beetgumerstraat gewoond, achter de Dominicuskerk. In deze tijd is Sytske ongeveer 8 jaar ziek geweest. De beide bijniere functioneerden niet goed meer waardoor ze zelfs een keer bewusteloos is geraakt, verder was ze heel futloos en traag. Dat was een zware tijd met 2 kleine kinderen. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen.

Ze ging voor het eerst naar de vrouwenbond en na de verhuizing naar de Gealanden ging ze op Friese les, zodat de communicatie met haar schoonfamilie wat beter zou gaan. In die tijd werd ze ook vrijwilliger bij vluchtelingenwerk waar ze taalles gaf met behulp van een koffertje waarin letters zaten. Met 2 families heeft ze nog steeds contact. Verder werkte ze bij het Aanloophuis, het vrouwencafé, Co-Counseling en bij de Unie van vrouwelijke Vrijwilligers. Sytske had geen tijd voor een baan, want ze had het te druk met vrijwilligerswerk. Ze ging in die periode elk jaar een aantal dagen naar een klooster in Maarssen om te genieten van de gevulde stilte.

Vanuit Bilgaard verhuisden ze later naar de Holwortel (daar waar ze nu ook haar uitzicht op heeft). De Oase bestond toen nog niet eens, maar ze kregen wel bezoek van de heer Gietema uit de Kurioskerk. Toen de Oase klaar was, gingen ze daar naar de kerk. Dat is altijd fijn geweest. Later zijn ze in een flat aan de Weideflora gaan wonen, vlakbij de Oase. 11 jaar lang was ze in de zomer 4 maanden vrijwillige koster als vervanger van Wim Wiebenga, die er in die periode met de boot op uit was (zie een eerdere editie van Ruimte) en bij de Dijkstra's kon de sleutel van de Oase worden opgehaald. Ze was ook lid van de werkgroep Roemenië en wijkbezoekster. Ze woont nu alweer 6 jaar in Florastate. Sytske heeft 3 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. De oudste zoon Teake woont in Harderwijk en is journalist geworden. Jacob Sjouke is in Groningen gaan studeren (theoretische natuurkunde) en woont daar nog steeds.

WAT HOUDT JE BEZIG? HEB JE OOK HOBBY'S?

"Ik ga graag even ergens naar toe. Samen met mijn vriendin Catrien van der Vaart koffiedrinken en daarna lunchen bij Erasmus. Dit jaar zijn we voor het eerst naar Texel geweest en binnenkort gaan we samen naar Harlingen. Lekker uitstapjes maken."



(vervolg Interview)

ALS JE ALLE TALENTEN HAD VOOR EEN ANDER BEROEP, WAT ZOU JE DAN GRAAG WILLEN DOEN?

“Ik zou graag iets in de verzorging willen doen.”

WAT WIL JE NOG GRAAG DOEN IN JE LEVEN?

“Niet echt iets specifieks. Ik hoop gezond te blijven en vind het heel erg prettig om alle contacten in het Aldlân te onderhouden. Toen Simen ziek werd en ik alleen achterbleef (2017), wilde ik dan ook graag in een appartement in het Aldlân blijven wonen.”

WAT HEB JE MET DE KERK VAN HUIZUM-OOST?

“Ik voel me er thuis. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan en ben nu nog wijkbezoekster.”

WAAR HEB JE MOEITE MEE?

“Na een afkondiging van overlijden van Huizum-West is er stilte, maar hier in Huizum-Oost zingen we een lied. Een stilte vind ik persoonlijk mooier om iemand te herdenken, dan sta je echt stil bij diegene. Bij een lied wordt je afgeleid door de tekst.”

BEN JE ERGENS BANG VOOR?

“De toekomst van de wereld. Je hoopt dat je niet te veel pijn zult krijgen in het leven. Maar we proberen positief te blijven.”

HOE ZIET JE FAVORIETE VAKANTIE ERUIT?

“Samen met Simen ben ik vaak naar Griekenland geweest, lekker in de zon. We zijn er acht keer geweest. Met het vliegtuig erheen en dan een appartementje huren. Een paar keer Kreta, een keer naar Lesbos, Pelenopelos en Corfu.”

ALS JE EEN WENS IN VERVULLING KON LATEN GAAN, WELKE ZOU DAT ZIJN?

“Beetje verdraagzaamheid onder de mensen.”

IS ER IEMAND DIE JE BEWONDERT?

“Nelson Mandela en Martin Luther King. Maar het kunnen ook hele kleine dingetjes zijn in mensen dichterbij je.”

HOE ZIE JE DE TOEKOMST?

“Ik hoop goed, maar als je hoort en ziet wat er allemaal gebeurt, vind ik het moeilijk. Ik voel mezelf als bondgenoot van de Hoop. Daar heb ik steun aan, aan dat idee.”

Janny Fokkema & Edwin van der Wal

US HEIT YN 'E HIMEL

Liet 1006 út it Lietboek.

Jo dy't wenje yn 'e himel, as in Heit mei ús begien.
Jou dat minsken ûnderfine: lykas Jo is der mar ien.
Lear ús altyd te fertrouwen op in wrâld net spikerhurd,
op jo ryk dêr't wy yn leauwe en dat soms al sichtber wurdt.

Help ús om inoar te sykjen en te libjen nei jo wil.
Jou ús dei oan dei te iten, jou dat elk it goed ha sil.
En ferjou ús wat ferkeard wie, bliuw net by ús fouten stean,
sa't ek wy mei wa't ús kwea die, wer yn frede fierder gean.

Bring ús by it goede en wize, en net 't ferkearde spoar.
Jou dat wy it bêste kieze yn ús noed stean foar elkoar.
Leave Heit, wy meie witte dat jo krêft de ierde stjoert.
Mei jo ljocht kinn, minsken fierder.
Hjir en no en aanst Foargoed.

Amen, Amen.

Tekst : Gerard van Midden, bij Matteüs 6, 9-13
'Onze Vader in de hemel'
Oersetting : Eppie Dam / Meldij : Gerard van Amstel.



GELOOF EN EEN HOOP ZONNEPANELEN

Verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek spelen hun voorstelling 'Geloof en een hoop zonnepanelen' in de Oase op:

ZONDAG 20 OKTOBER van 15.00 - 16.30 uur

In een afwisselende, vrolijke voorstelling wordt met tal van verhalen en liedjes de schepping gevierd, zorgen over de schepping gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. Er klinken nieuwe scheppingsverhalen en een groen-gelovige meezinger, er wordt live gekookt en er is eco-fitness.

Geloofsgemeenschappen zijn zich terdege bewust van de gevaren die de klimaatcrisis voor de aarde en haar bewoners met zich meebrengt. Er komen in Nederland steeds meer groene synagogen, kerken en moskeeën.

Wie gelooft dat de schepping een geschenk van God is, is geroepen daar goed voor te zorgen. Kees Posthumus (verhalenverteller en kerkjournalist) schreef het boek 'Geloof en een hoop zonnepanelen' in opdracht van Groene Kerken. Henk van Glabbeek bespeelt diverse oosterse instrumenten, zoals tar, ney en duduk.



Verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek

LEESGROEP JONATHAN SACKS

'In de Woestijn'. Zo luidt de titel van het vierde van de vijf boeken van Mozes. Numeri, zo is het in onze Bijbel gaan heten. Het boek beschrijft de reis van de hebreëen door de woestijn op weg naar het beloofde land. Het blijkt een tocht die veel langer duurt (een generatie lang!), dan geografisch gezien nodig is.

Een zoektocht is het, vol voetangels en klemmen, geklaag, gemopper en conflict. De inzet: wie kan er leven in vrijheid en tegelijk verantwoordelijkheid? De intocht in het beloofde land blijkt ook om een nieuwe mentaliteit en een ander soort leiderschap te vragen dan de bevrijding uit slavernij. Pas een hele nieuwe generatie zal in staat en geschikt blijken het beloofde land te betreden.

Komend najaar en winter lezen en bespreken we het commentaar van oud-operrabijn Jonathan Sacks op Numeri. Deelnemers krijgen de kans om zich in één of meer thema's meer te verdiepen en dat te delen met de groep. Wat kunnen wij leren van deze Joodse benadering van de bijbel en van de verhalen en wetten uit Numeri?

START: Donderdag 3 Oktober - Tijd : 10-12 uur.

Daarna elke 14 dagen op donderdagochtend.

Locatie: 'De Schakel', Havingastate 7, Leeuwarden.

Begeleiding: ds. Helmer le Cointre.

Deelname is open voor iedereen, ongeacht achtergrond.

Van deelnemers wordt gevraagd het Boek aan te schaffen.

Info en opgave (graag voor 1 oktober) via: helmerlecointre@gmail.com of 058-267 58 25.



Numeri

'WIJ ZIJN EEN GROENE KERK'

Op 10 oktober 2023 werd het Convenant Groene Kerken in Leeuwarden getekend door 10 kerken/geloofsgenootschappen. Ook onze wijkgemeente ondertekende dit convenant. Wij streven ernaar om groene kerk te zijn. Wij zijn ons bewust van onze zorg voor en om onze wereld en het milieu. Dat proberen wij te doen in gesprekken, maar ook in daadwerkelijke keuzes die wij als kerk maken. Wij zijn ook aangesloten bij de Groene kerken in Nederland, die als slogan hanteert: **"Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt"**



Om zichtbaar te maken dat wij "Groene kerk" willen zijn, hebben wij een bordje besteld bij de landelijke organisatie, dat op de kerkmuur kan worden geplaatst. Binnen de werkgroep 'Vorming en Toerusting' en de kerkenraad hebben wij daarover gesproken. Dat bordje zien wij niet als iets dat wij al zijn, maar als een permanente herinnering aan iets dat wij willen zijn. Elke keer als wij de kerk binnengaan, worden wij aan de roeping herinnerd dat de schepping vraagt om een kerk die zorg draagt. Op donderdag 18 juli hebben **Sjoerd Wendelaar Bonga** en **Kees de Dreu** het bordje aan de kerk bevestigd (zie foto). Ik hoop dat het ons helpt bij onze bewustwording en roeping..

Namens de kerkenraad en werkgroep vorming en toerusting
Ds. Anne Henk Boschma

INFORMATIE OVER HET EETCAFÉ

Seizoen 2024 - 2025

In September 2024 beginnen we weer met ons maandelijks EETCAFÉ in de Oase.
Onderstaand vindt u de data voor het seizoen 2024 - 2025

- * **Woensdag 18 september 2024**
- * **Woensdag 16 oktober 2024**
- * **Woensdag 20 november 2024**
- * **Woensdag 15 januari 2025**



- * **Woensdag 19 februari 2025**
- * **Woensdag 19 maart 2025**
- * **Woensdag 16 april 2025**
- * **Woensdag 21 mei 2025**

De kosten zijn € 6,= per maaltijd inclusief drankje.
U bent van harte welkom in de Vijverzaal van de OASE vanaf 17.30 uur.

- * **AANMELDEN** kan bij Fetze Elgersma, telefoon : 058 - 288 13 80
of bij Bouwe van der Zee, telefoon : 058 - 288 17 04.

Indien u verhinderd bent wilt u dit dan tijdig laten weten;
(indien mogelijk uiterlijk maandagavond).
Bij aanmelding kunt u ook eventuele dieetwensen aangeven.



Eetcafé Oase

U bent van harte welkom!!

Samen eten is gezellig en verbindt mensen met elkaar!

De vrijwilligers van het EETCAFÉ ;

Auke en Rita, Bouwe, Ellie, Miljenko, Petra, Annie, Zwanetta, Seppie en Fetze, Sjoerd en Renny.

WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING

DE PROFEET MICHA

Evenals vorig jaar willen wij ook dit seizoen een paar Bijbelse thema's bespreken.
De eerste bijeenkomst van dit seizoen gaat over de profeet Micha.
Er staan in de Bijbel een reeks van profeten achter elkaar.
Sommigen zijn heel kort en je bladert er zo door heen.

Micha is een uiterst maatschappijkritische profeet. Wat wilde hij in zijn tijd zeggen?
En wat is de betekenis van dit Bijbelboek voor onze tijd?

Zo hopen wij nader kennis te maken met dit bijzondere Bijbelboek.
U bent van harte welkom op :



DONDERDAG 17 OKTOBER OM 10.00 UUR IN DE OASE.

Wij sluiten de ochtend om uiterlijk 11.45 uur.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN

Tijdens de zomermaanden zijn wij doorgedaan met de koffie/thee-inloepochtenden, vooral ook voor de mensen, die niet op vakantie konden. Verschillende mensen mochten wij dan ook welkom heten op één van de koffieochtenden.

Een bijzondere koffie-ochtend was 7 augustus. Kees de Dreu nam ons aan de hand van een fotopresentatie mee naar Kroatië, vooral het kustgedeelte. Mooie stadjes, natuurgebieden en een tochtje over de zee langs verschillende eilandjes lieten ons iets zien van dit mooie land, maar hij vertelde ook wat over de geschiedenis, van de strijd, die zich daar heeft afgespeeld. Wij sloten de morgen af met een gezellige lunch, waarvoor veel belangstelling was.

Voor de komende maanden nodigen wij graag iedereen weer uit voor één van onze koffie-ochtenden, waar het altijd heel gezellig is, dus kom gerust eens even langs. Van harte welkom!!! Hieronder vindt u de data:

- | | |
|--|---|
| * Woensdagmorgen 4 september 2024 | * Woensdagmorgen 6 november 2024 |
| * Dinsdagmorgen 17 september 2024 | * Dinsdagmorgen 19 november 2024 |
| * Woensdagmorgen 2 oktober 2024 | * Woensdagmorgen 4 december 2024 |
| * Dinsdagmorgen 15 oktober 2024 (bingo) | * Dinsdagmorgen 17 december 2024 |

Aanvang : vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de OASE.
Contact : JANNY DE DREU, Tel. 280 13 87

**Een hartelijke groet van alle medewerkers
aan de koffie/thee-inloepochtenden.**



THEMAGESPREKSGROEP - MIDDAGEN

Sinds een aantal jaren draait de themagespreksgroep-middag nu, ontstaan vanuit de koffie-ochtend, één keer in de maand op woensdagmiddag. Er is een vaste kern van deelnemers, maar ook is het mogelijk om af en toe mee te doen. De gespreksonderwerpen zijn elke keer verschillend en ook kunnen thema's vanuit de groep worden aangedragen.

Wij starten om 14.00 uur en eindigen om 15.30 uur in de Vijverzaal van de Oase.

Ds. A.H. Boschma leidt de gesprekken. Hieronder vindt u de data van de bijeenkomsten:

- | | |
|---|--|
| * Woensdagmiddag 25 september 2024 | * Woensdagmiddag 29 januari 2025 |
| * Woensdagmiddag 23 oktober 2024 | * Woensdagmiddag 26 februari 2025 |
| * Woensdagmiddag 27 november 2024 | * Woensdagmiddag 26 maart 2025 |



Kerkdiensten

Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden - Huizum



Zondag	1 september	9.30 uur	Ds. A.H. Boschma	* Heilig Avondmaal
Zondag	8 september	9.30 uur	Ds. J. Finnema, Oosthem	
Zondag	15 september	9.00 uur	Ds. A.H. Boschma	* Startzondag
Zondag	22 september	9.30 uur	Ds. A.H. Boschma	
Zondag	29 september	9.30 uur	Ds. S. Ypma, Franeker	
Zondag	6 oktober	9.30 uur	Ds. A.H. Boschma	
Zondag	13 oktober	9.30 uur	Ds. S. Sijtsma, Goutum	
Zondag	20 oktober	9.30 uur	Ds. A.H. Boschma	* Heilig Avondmaal
Zondag	27 oktober	9.30 uur	Ds. J. Hilverda, Winsum	
Zondag	3 november	9.30 uur	Ds. D.G. Posthuma, Burgum	
Woensdag	6 november	19.30 uur	Ds. A.H. Boschma	* Dankdag
Zondag	10 november	9.30 uur	Ds. A.H. Boschma	
Zondag	17 november	9.30 uur	Pastor A. de Vries, Ureterp	
Zondag	24 november	9.30 uur	Ds. A.H. Boschma	* Eeuwigheidszondag
Zondag	1 december	10.00 uur	Ds. A.H. Boschma	* 1e Advent (Friese dienst)



REDACTIE 'RUIMTE' : redactie.huizumoost@gmail.com

ILLUSTRATIE & VORMGEVING : Jan & Janny Elzinga - Stinzenflora 98 - 8935 NM Leeuwarden.

Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer:

8 NOVEMBER 2024

PREDIKANT : DS. ANNE HENK BOSCHMA

De Meent 55 - 9203 XR Drachten - Telefoon : 0512 - 37 22 04 / 06 - 42 38 14 09 - ah.boschma@hetnet.nl

VOORZITTER KERKENRAAD : DHR. ATE K. DAMSTRA

Kwelderstraat 28 - 8931 AZ Leeuwarden - Telefoon : 058 - 288 44 34 - ak.damstra@xs4all.nl

PASTORAAL MELDPUNT : MW. SISKA VELLINGA - KUPERUS

Telefoon : 06 - 33 82 68 22

Ruimte verschijnt 5 x per jaar

Voor actuele berichten verwijzen wij u naar Kerkblad 'Geandewei' of de website www.kerkuizumoost.nl